

Yvonne's begravning

2018-08-30

Som Lars minns den

Sammanställt av Lars Isheden

Yvonne död 2018-08-30



Yvonne

Händelserna kring Yvones död.

I mina dagboksanteckningar från 2018 finns följande noterat:

- 28 juni – 6 juli Yvonne och jag var i Funäsdalen. Jag har beskrivit det i min bok "Vårt underbrara Funäsdalen". Resans höjdpunkt var den 2018-07-02 när vi besteg Kariknallen. Där avnjöt vi både utsikten och de nygräddade våfflorna med grädde och hjortronsylt.
- 24 aug Yvonne och jag tog en långpromenad runt Smedby.
- 25 aug Lotta och Hans bjöd oss på kräftskiva.
- 27 aug Yvonne var till sin tandläkare. Kl 15 Var jag med bilen till Bilprovningen. På eftermiddagen och kvällen mådde Yvonne dåligt.
- 28 aug Yvonne mådde dåligt och sov mycket. På kvällen hade hon 38° feber.
- 29 aug Yvonne mådde dåligt, kräktes och hostade. Sen sov hon igen. Min oro för Yvonne ökade. Jag ringde till Lotta för att få råd. Lotta pratade med Yvonne. Sen ringde hon till Inger och Ulla-Britt samt sjukvårdsupplysnigen. Där ville dom att Yvonne själv skulle ringa upp.
- Yvonne ringde till sjukvårdsupplysnigen, men dom verkade inte alls oroade. De rekommenderade vätskeersättning, som jag sedan gick och köpte på apoteket
- Mot kvällen verkade Yvonne må bättre. Innan jag somnade märkte jag att Yvonne kröp tätt intill min rygg.
- 30 aug Klockan var 7, när jag vaknade. Yvonne låg inte i sin säng bredvid mig. Jag ropade, men fick inget svar. När jag kom till toaletten hittade jag henne. Hon låg nerhasad från toaletten. Hon hade använt toan men inte spolat. Hennes trosor var uppdragna.
- Jag kände på hennes arm. Den var varm, men inte tillräckligt för att vara normalt. Jag kände hur rädslan grep mig. Jag ringde Lotta och 112. Jag fick instruktioner och försökte genomföra 20 inblåsningar, men inget hände. Jag kunde inte höra Yvones hjärtslag, men mitt eget hjärta slog så häftigt att jag knappt kunde höra något annat.
- Det dröjde inte länge. Brandkåren kom efter ca 10 minuter. En massa folk strömmade in. Jag blev utkörd i köket. Lotta och Hasse kom. Jag såg flera bilar framför vårt hus. Efter en stund kom en sköterska ner till mig i köket och berättade att det såg dåligt ut, men de skulle fortsätta försöken med hjärtstartaren. Lite senare kom beskedet. Den hade inte lyckats rädda Yvonne.
- Efter det har jag bara diffusa minnen. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände. Huset verkade fullt med folk. Inger och Bengt kom. Björn och Gunilla kom. Det dröjde innan ambulansen kom och hämtade Yvonne. Gunilla stannade kvar under natten
- 31 aug Jag följde Gunilla till hennes parkerade bil. Lite senare kom Yvones systrar och Anders på besök. Jag ringde om larvet.
- 2 sept Jag åkte med Lotta och Inger till Fresta kyrka. Det lästes där för Yvonne. Efteråt gick vi och tittade på kyrkogården. På eftermiddagen kom Gabriel och Sofia på besök. De låg över.
- 3 sept Daniel kom på besök.

- 4 sept Jag åkte med Lotta och Inger till Hammarby kyrkogård. Vi tyckte nog att Fresta kyrkogård verkade vackrare. Sen tog vi en första kontakt med Fonus. Sedan gick jag till församlingsexpeditionen och pratade med receptionen.
- 5 sept Inger och jag var på Fonus och fick information om begravning. Sedan pratade vi med Nordea. Björn kom kl 19.
- 6 sept Jag hade lunch med Ulla och Anders. Vi var på Arlanda Golfrestaurang. Den var organiserad på ett ovanligt sätt, men vi fick en alldeles utmärkt måltid.
- 7 sept Jag träffade Peter Samuelsson på Stockholms stadsarkiv.
Jag var sedan på kungliga biblioteket och träffade Anna Höök (chef) och Katinka Ahlbom (handskrifter). Sedan fick jag information om pliktexemplar i KB:s expedition. plikt@kb.se.
- 8 sept Björn och Danka åkte till Spanien. Kl 14 var jag till Inger och Bengt på fest, men klarade bara en halv timme.
- 9 sept Resa till Västerås. Jag fick följa med Inger och Bengt. Inger körde bilen. Anders och Ulla-Britt bjöd på en imponerande middag. Efteråt gick jag på promenad med Anders och Bengt.
- 10 sept Pratade med grannen i villan, Klas. Sedan började jag fälla tujorna.
- 11 sept Kl 11 gick Inger och jag igenom begravningen med fd kyrkoherden Bernt Wohlgetan. Sedan åt jag lunch tillsammans med Inger.
Senare pratade jag med Camilla om hennes besök.
Träffade grannen Håkan.
- 12 sept Pratade med Nordea. Träffade de finska grannarna. Synnöve och Bengt kom med blommor och tårta.
Jag kapade tujorna längs marken. Pelle ringde. Inger ringde. Sökte Hammarbykören.
- 13 sept Jag åkte till församlingshuset och pratade med kyrkovärden Stefan. Han bjöd på kaffe och bulle.
Jag åkte till Stadsarkivet och träffade biblilotekarien Gita Wiklund. Jag lämnade mina böcker och berättade. Hon stannade och lyssnade en hel timme.
Åsa ringde.
Lotta ringde.
Jag var till kyrkan och pratade med körledaren för Hammarbykören Anders Gustafsson Forslin.
- 14 sept På morgonen var jag och handlade på Lidl och tankade bilen.
När jag pratat med grannen en stund och tog sedan en promenad: Mässingen, Dragonvägen, nybyggnationen vid centrum, där träffade jag postis och fick en kram.
På eftermiddagen klippte jag gräsmattan och ränsade ogräs. Sedan ringde jag Inger och Ulla-Britt.
Camilla kom till mig, jag mötte henne vid stationen. På kvällen hade jag ett långt samtal med Camilla trots att hon var trött.

- 15 sept Camilla och jag var på loppis. Jag köpte böcker spec av Peter Robinsson. Camilla köpte örhängen. På väg ut från loppisen träffade vi Inger och Bengt. Sedan tog vi en långpromenad till Barockparken.
- Hemma hos mig tog vi lunch med yoghurt och smörgås. Camilla åkte sedan och hälsade på Margareta.
- På eftermiddagen kom Vilma med föräldrar. De hade med sig en stor kaka till kaffet.
- Senare kom Camilla tillbaka, jag mötte henne vid stationen. Vi åt middag tillsammans. Det blev ungs�pannkaka och sallad. På kvällen pratade vi om gamla tider och tittade på tv.
- 16 sept Både Camilla och jag hade ärenden att uträtta. Camilla skulle träffa en gammal skolkamrat, som var sjuk i cancer. Jag gick till kyrkan och träffade Lotta och Inger inför minnesgudstj nsten efter Yvonne. Fem tj cka flickor sj ng flera g nger. Efter cermonien drack jag kyrkkaffe med Inger och Lotta.
- Camilla kom tidigt hem, s  vi hann drick kaffe och ta en bit av  ppelkakan, som grannen gjort. Sedan k rde jag henne till Arlanda.
- Min kv llsmiddag blev svampsoppa.
- 17 sept P  morgonen klippte jag mig inför Normandieresan. Sedan  t jag frukost.
- Senare gick jag  ver och pratade med Klas.
- Lisen ringde.
- Inf r resan var jag till Kjell och C:o och k pte minneskortt till min kamera.
- L mnade tillbaka kakformen till grannen.
- Inger ringde.
- P  kvällen prakerade jag bilen s  Gunilla kunde f  plats.

Begravningsannons



Min älskade Yvonne
Vår kära syster och moster

Yvonne Thorslund

* 21 april 1947

Har idag hastigt och
oväntat lämnat oss
Upplands Väsby
30 augusti 2018

L A R S
med familj
INGER, LOTTA
ULLA-BRITT
med familjer

*Övrig släkt och vänner
Du är för alltid en del
av oss
Så långt borta men
alltid så nära Vi
älskar dig!*

Begravningen äger rum i
Vilunda Kyrka, Upplands Väsby
fredag 28 september kl.13.30.
Därefter inbjudes till
minnesstund
FONUS:08-7098620
Tänk gärna på stiftelsen
Min stora dag
gåvot:08-6605096
Se minnessida på fonus.se

Begravning och minnesstund för Yvonne

28 sept Inger organiserade en minnesstund för Yvonne. Hon välkomnade oss alla med följande ord:

”Välkomna till den här minnesstunden för Yvonne.

Tack för att ni kommit för att hedra henne och tack till alla som bidrog till att Cermonien blev så vacker och stämningsfull.

Nu blir det lite att äta och sen kaffe. Om någon vill säga något till eller om Yvonne så knacka bara i glaset. Kanske är det någon som minns en situation eller tillfälle som inte vi andra känner till. Yvonne skulle inte heller velat att det var tyst och tråkigt, så bekanta er med varandra och fråga hur kände du Yvonne? Vill någon sjunga så går det också bra.

Var så goda och ta för er!”

Yvonne hade tre systrar Inger, Lotta och Ulla-Britt

Inger höll ett tal för sin och systrarnas räkning:

” Här står vi nu och har tagit farväl av vår kära syster Yvonne.

Så hastigt och oväntat det hände. Alla vi systrar hade pratat med Yvonne kvällen före och uppmanat henne att vila så skulle vi höras dagen efter. Det blev inga mer samtal mellan oss. Döden kom emellan.

Vi som alltid kommit med goda råd till varandra och stöttat i svåra situationer. Den här gången kunde vi inte hjälpa och det känns så fruktansvärt svårt.

Vi ville inte det här och Yvonne ville inte det här. Hon gladdes åt höstens ankomst och allr trevligt den skulle föra med sig. En resa som varit planerad länge med Lars och goda vänner. Körerna skulle sätta igång och en ny matta till hallen skulle köpas. Vår glada syster med sitt smittande skratt. Hon var levnadsglad och hade ett stort och varmt hjärta som klappade för oss alla. Hon älskade sina syskonbarn och deras barn. Vem skall nu minnas vår barndom på det fantastiska sätt som Yvonne gjorde?

Hon var vår minnesban, vår syster, våra barns moster. Vi bodde nära, vi samtalade i telefon ofta, vi firade många midsomrar, jular och födelsedagar tillsammans. Otaliga är det tillfällen när vi sågs och hade trevligt. Vi omfamnar henne med vår kärlek och vi ska hålla hennes hennes minne levande.

Hon kommer kommer helt enkelt att saknas av oss alla ofantligt mycket.”

Minnesboken.

Yvonne's syster Inger iordningställde en minnesbok. Där kunde de av begravningsgästerna som så önskade skriva några ord om Yvonne. Många gjorde så.



Minnie Busk

Käraste Yvonne!

Jag minns dig och dina härliga skratt och den långa tid som vi var arbetskamrater. Sov i ro.

Harriet

Kära Yvonne!

Vi har känt varandra i många år, 1952! Många oförglömliga minnen har jag att glädjas åt. Sov gott!

Ulla-Britt

I minnet jag ser dig precis som du var.

Farväl älskade syster.

Ann-Britt

Kommer alltid att minnas dig! Vi har känt varandra sedan 1952, och har haft många trevliga resor tillsammans på somrarna i min lilla bil. Och även andra trevliga stunder. Vila i frid.

Kristofer

Ditt skratt, din positiva inställning det kommer jag alltid att minnas. Kvällarna på Centralvägen var viktiga för mig. Varmt och mysigt med god mat, en gång i veckan under många år. Jag hoppas att ditt ljus alltid sprider den glädje det förtjänar.

Jag saknar dig!

Camilla

Till Yvonne!

Storrönning Vi önskar tacka dig för den tiden pappa fick med dig. Du gjorde han lycklig och gav han en mening med livet. Vi såg att han lyste upp och glädjen vart annorlunda efter att han träffade dig. För det vill jag tacka dig för allt det du gav honom.

Christine Liljendahl

Kära Yvonne!

Tack för alla fantastiska stunder och kloka samtal. Vi arbetade tillsammans i Kista. Kontakten med dig var mer än bara arbetsmässig. Minns din glada, förväntansfulla dag när du berättade: jag har träffat en man på bussen, tror att han är intresserad av mig. Du var så småfnissig som en tonåring. Så roligt att följa dig i detta. Men nu så sorgligt att du inte finns mer. Kommer alltid att minnas ditt glada skratt.

Björn Isheden Danka, Daniel och Sofia

Kära Yvonne

Tack för alla trevliga familjesammankomster du och Lars anordnade. Din goda mat, ditt glada skratt kommer vi att sakna.

Rakel, Gunilla, Kerstin

Hammarbykören och Fresta seniorkör minns din glädje entusiasm, humor och skratt, positiv och också ödmjuk. Vi minns dig med värme! Vi ses igen! Tack Yvonne.

Elna

Vi träffades i Hammabykören. Vi kokade också kaffe tillsammans i Vilundakyrkan. Tack för gott samarbete.

Calle, Linda, Viktor och Gustav

Päivi

Tack för dom alla trevliga stunderna, jag fick med dig!

Birgitta och Birgitta Hager

Så står vi här och anledningen är att säga adjö till en levnadsglad och härlig Yvonne. Jag tror Du finns med oss så det får bli på återseende.

Eva B

Härligt kämpat!

Kristina Forsell

Kära Yvonne! Björkvallavägen är siginte lik längre, den fattas dig gå arm i arm med din Kära Lars. Jag kommer alltid att minnas din glada uppsyn och ditt härliga skratt.

Harald Storrönning

Middag eller på tur, alltid like blid och nysgjernig. Takk for all den tid vi fikk med deg. Lange avstander til tross, var gjensynsgleden mellom oss like god og ekte.

Ina, Catharina, Suniva och Erik Storrönning

Takk for de stunderne vi fikk tilbringe med deg og morfar. Du var en lett person å like og viste alltid interesse for våre liv. Praten var alltid like lett, til tross for de få sammankomsterne

Anders gift med syrran

Tack för alla fina stunder och din omtanke om våra barn och barnbarn. Det är sgt förut men vi kommer att sakna ditt pärliande skratt och positiva livsinställnin vila i frid

Linda, Johan, Jesper och Erica

Tack för alla fina minnen min fina moster. Vila i frid. Älskar dig. Kram

Malin

Som många andra kommer jag sakna ditt skratt och din aldrig sinande värme. Din alltid så självklara plats i alla stunder, stora som små, kommer att leva kvar i mitt hjärta. Du kommer att vara med äver i framtiden, men närvarande på ett nytt sätt. Hoppas du får mysiga stunder med mormor och morfar, de har tur som får äta din goda mat igen och spela kort. Morfar sjöng alltid "Säg det med ett leende och det gjorde du alltid. Jag kommer sakna dig oändligt, men vi ses igen. Stor kram och jag älskar dig fina extramamma. Johannes och Bo skickar kramar!

Syster Inger

Käraste Vonnan! Det går inte med ord beskriva sorgen i hela mig. Så hastigt och oväntat. I 71 år har jag känt dig. Du var min lilla syster. Jag ser dig och hör dig. Du känns så verklig och full av liv, när jag frammanar bilden av dig. När jag inser att du inte finns längre blir jag väldigt ledsen. Vi tjafsade ibland om egentligen banala saker, men snabbt gick vi vidare. Vi var inte långsinta. Kräftskivan hos Hasse och Lotta den 25 augusti finns i mitt minne. Vi hade så trevligt. Alla var glada och "friska". Vem kunde ana att vi aldrig mer skulle ses. Vi kramades i hallen och bytte böcker med varandra. Du och Lars väntade på taxi och Bengt och jag promenerade hem alldeles ovetande om vad som skulle hända. Alldeles för ung och med många glädjestunder framför dig gick du bort. Finaste syster ha det så bra du kan. Hälsa alla våra kära om du träffar dem. Jag älskar dig!

Tackkort



Yvonne Thorslund

* 21 april 1947

† 30 augusti 2018

Tack för all omtanke som visats oss i vår sorg.
Tack också för personligt engagemang, blommor och
samtal. Stort tack till körerna som sjöng så vackert.

Tackkort

