

Till

Hasselqvistvägen 21

Johanneshov

Frösön den 1962-01-03

Kära Björn! Gull-Nalle.

Hej gulliga Björn, jag skulle jätta gärna se hur stor du har blivit. Din mamma sa att du kunde stå och blaska i tvättfatet. Du och jag fick julklappat av moster Karin och Bengt. Jag fick en pyjamas och ett par tjusiga skära byxor med långa ben. Hämt fina eller vad tycker du?

I ditt paket var det en fin bil. Vi ska skicka den senare. Idag var mamma och jag på stan och köpte en Islandströja på Fahléns, den är hämt fin.

Tänk på månad ska jag börja i skolan. På lördag ska Bojan och familjen Örbom komma till oss på middag. Nu måste jag sluta.

Hjärtliga hälsningar från

Din lilla Moster

Obs. Har du fått nå mycke hår?

Till

Hasselqvistvägen 21

Johanneshov

Frösön den 1962-03-29

Hej alla 3!

Det ska bli hämst kul när ni kommer hit i påsk. I går var Kerstin och jag på Larssons guldsmedsaffär och tog håll i öronen. Tänk att jag fick till slut. Mamma har sytt en snäv kjol till mej. I lördags låg Kerstin här och provade min dyrsa, den har ju yvå sängar. Det är väl hämst kul att ha TV. I dag är det ju helan och halvan, dom tokgubbarna. Nu har Domus öpptnas. Tant Nora som är hos farmor är så snäll. Ibland så köper hon choklad eller pinchflaskor åt oss, hon är så snäll. Mamma har köpt en så fin kapp till dej Margareta. Det ska bli så kul att se hur stor du har blivit lilla Nalle. Du är väl stora karn. Nu måste jag sluta för den här gången, för jag ska läsa läxan.

Hjärtliga Hälsningar från

Syrran, Mostern och Svägerskan

Jag är mycket.

Till

Hasselqvistvägen 21

Johanneshov

Frösön den 1962-05-13

Hej alla tre!



Sänder här ned ett konfirmationsminne till dej syrran ett till Lars och två till Nalle för att han ska ha ett att leka med och det andra kan an spara. Om en och en halv vecka så går jag fram. Jag gruvar mej mest för förhöret. Jag har fått en mörkblå nylonkappa lika som din syrran. Här har varit sådant fint vårväder nästan hela maj. Snart är det slut på skolan vad härligt. Vi kommer och hälsar på er i sommar. Det ska bli kul och se hur stor och duktig Nalle blivit. Du låter så sort och duktig i telefon. Men du är ju stora karln du blir ju 3 år i sommar. Kan du cykla riktigt nu? Är dom snälla pojkarna som du är med?

Den här veckan skriver vi engelska på onsdag och tyska på fredag. Jag är inget vidare i engelska. Bandet jag fick av dig Nalle använder jag ofta kring håret.

Nu hinner jag faktiskt inte skriva något mer för jag ska läsa läxan.

Hej.

Hjärtliga hälsningar från Gunilla

Mamma och pappa hälsar er alla 3.

Frösön den 1963-05-02

Hej alla 3!

Tack så hämst mycke för den fina blusen lilla Nalle, den passade så bra till min bruna snäva kjol. Jag skulle bli hämst glad om ni villa låna mej de Tyska och Engelska lexikona. För vi har börjat läsa tyska nu. Jag har en fröken i tyska som heter Ward och bor i vårt hus. Vad tyckte ni om provet till min Twist-kjol, den är klar nu, och jag ska få en topp till. I lördags kväll var vi hos Karlssons och drack kaffe. Det var väl synd att Cissi skulle bli sjuk. Greta har inte fått nång baby än, en vecka över tiden. Idag slutade vi tio över fyra, vi hade slöjd dom två sista timmarna. Här är det inte precis något fint väder, kallt och ruggit. Vad du hade sytt mammans Twist-kjol bra, Margareta, den passade precis. Ja nu kan jag inte hitta på någe mer

Hjärtliga hälsningar

Moster, Syster, Svägerskan

Ninna

Till Nalle. Hej på dej gullunge.

Obs. Tack för kortet

Frösön den 1963-05-02

Hej alla 3!

Tack för den underbara klänningen. Jag blev stormförtjust. Jag har gått och önskat mig en sådan skjortblusklänning, färgen var jättebra, vårens moderna färg. Jag kan inte förstå hur du syrran kunde sy den så lagom, längden var precis. Utav mamma fick jag en petitarutig dräkt som han hade sytt med snäv kjol och jacka och så har jag en ryschblus inuti. Den fick jag dan före så jag skulle kunna ha den på skoldansen. Det var dom bästa presenter jag kunde få, ingenting går upp mot ett par klänningar. Jag har lika pippi på kläder som dej syrran. Än en gång tack för klänningen.

Jag fick en tia utav mamma också. Och av pappa ett par handskar. Av brttta och Katarina ett sött armband avsilver och en ros som står än. Av Kerstin två berlocker till silverarmbandet. Dan efter sedan jag fyllt år hade vi operation dagsverke. För att samla in pengar till Algeriets barn. Det gick till så att folk fick ringa till skolan och tala om att dom ville ha något arbete utfört och så fick någon av oss barn gå dit och arbeta, arbetsgivaren fick betala vad han ville. Jag var hemma och hjälpte mamma och städade för hon hade varit sjuk. Hon hade maginfluensan. Jag fick den också och låg på valborgsmässodagen, men det regnade så det gjorde inget att jag inte kunde gå upp i backen. Var ni ute och tittade på någon majbrasa?

Nu måste jag sluta för denna gång för jag ska tvätta håret. Mamma och pappa hälsar till er alla.

Hälsningar från

lillsyrran moster svägerskan

Tack för klänningen och det söta bandet från Nalle.

Frösön den 1963-06-03

Hej alla 3!

Tack så mycket för konfirmationspresenterna, de var så söta, både belockerna och örringarna. Utav mamma och pappa fick jag en jättes nygg guldring med en rubin och två safirer i. Och av Mangnus fick jag en guldbelock, en liten träsko betyder visst lycka. Då hade jag ingenting att sätta den på så då gav mamma mig sitt guldarmband. Av Melanders ett snyggt smyckeskrin av svart läder med röd sammet inuti, och en liten väderkvarn i belock. Och av Farmor ett silverkors med markasiter i lika som ditt syrran, jag tycker att dom är söta. Faster Boja, Putte, faster Elsa, Gunnel och Yngve ett par söta silverörhängen med markasiter i så att dom skulle passa till korset. Min brevkamrat Pia i Stockholm fick jag ett par örhängen av. Hon har också konfirmerats i år så då gav jag henne ett par örhängen. Jag fick också så mycket pengar och blomor. Mamma hade årenat med en sådan festlig midda så. Både på onsdag och torsdag var det mycket folk här. Förhöret gick bra. Vet ni att pappa har köpt en moped jättesnygg, så nu åker han varje dag på den till jobbet. Igår låg Kerstin och jag ute på en filt och solade oss hela dagen och spelade badminton kul eller hur Lars? Mamma var och smittkopsvacinerade sig i fredags. Jag ska gå på onsdag om jag är riktigt frisk för man får inte vara förkyld. Nu är det bara en vecka kvar i skolan härligt. Ursäkta att ni har fått vänta så länge på mitt brev.

Mamma och pappa hälsar till er alla 3. Många kramar och pussar från

Gunilla

Frösön den 1963-10-07

Hej Syrran!

Grattis på namnsdagen. Hur mår ni? Vi mår bara bra. Nalle är väl glad över att ha kommit hem till alla sina leksaker igen. Du vet dom där svarta skorna som mamma hittade på Domus och pappa tyckte inte om dom för att de var både lack och läder, köpte mamma till büllopet, och pappa kände inte igen att de var samma skor utan han tyckte att de var mycket snyggare än de på Domus så det gick lätt att lura honom.

I söndags såg jag efter Katharina för Britta och Torbjörn är på bröllopsresa till Stockholm och tant Gun och Herman skulle på havet, Katharina är så stor och gullig, hon kan inte krypa än. Var Evas syster söt? Kerstin har praktiserat en vecka nu hon ska praktisera en vecka till, hon ser efter två tvillingar på 2 månader, de heter Tomas och Agneta. I torsdags var jag på skolresa till Edsåsdalen, det var så tråkigt väder det snöade så vi kastade snöboll, det var så lerigt att man sjönk ner nästan över stövlarna. Hur dant väder har ni i Stockholm? Än en gång grattis på namnsdagen. Hälsa Björn och ge honom pussar och kramar från mig och även Lars.

Mamma och pappa hälsar

Hjärtliga hälsningar från Gunilla

Frösön den 1963-10-13

Hej på er alla 3!

Tack så mycket för namndagspresenterna. Igår var Kerstin och jag barnvakt hos de som Kerstin har praktiserat hos, barnen var jättegulliga. Vädret här tråkigt och kallt, ingen snö än, hurdant väder har ni? Kerstin och jag har varit på Sommer Holyday med Cliff Richard, den var jättebra, visst sjunger cliff jättebra eller hurr? Igår var Rut up med 40 skivor som jag fick låna. Richard är så stor och duktig nu. Jag ska hälsa lilla Björn från fjällan Kattarina. I dag ska vi fara och hälsa på en klasskamrat som bor vid flyget. Har du syrran sytt din kjol och väst? Mamma har inte sytt min än. Mamma har haft storstädning och tvättat allt, gardiner kuddar mm så nu har vi det rent och snyggt. Vi får äta godis och gå hem på rasterna nu i skolan fast det är bara högstadiet som får det förstås. Björn tycker väl att Rasmus i TV är kul "fy bubblan" säger väl han. Minns du när vi var på Rasmus syrran? Jag tycker programmet är kul. Men helgonet är väl toppen. Karusellen med Lennart Hyland är väl inte så värst. Nu slutar jag med varmaste pussar och kramar från mej. Mamma och pappa hälsar.

Hjärtliga hälsningar från

Gunilla.

Hej Björn

Frösön den 1963-12-01

Tack ska du ha för den fina jumpern jag fick av dej på min födelsedag, jag vart överlycklig. Du vet visst att jag gillar kläder. Av mamma fick jag ett orange halsband till den orange kjolen. Av pappa stålstavar till slalomskidorna. Kerstin gav mej parfymertalk att ha på kroppen så att det luktar gott. Igår hade vi storskrivning i engelska, hoppas att det gick bra. I de här sista veckorna före jul har vi 3-4 skrivningar i varje vecka. På kvällen var jag på dans på ÖPR. Jag hade den oranga kjolen på mig och halsbandet med örhängen och är lika som halsbandet. Till det hade jag en vit ryschblus och svart lackskärp till de svarta lackskorna. I kväll ska jag gå på julslytning. Ska du det? Idag ska Rickard döpas, vi ska dit på dopmiddag. Har ni någon snö i Stockholm så du kan åka kälke. Visst ska det bli kul med julklappar och snäll jultomte, men jag kommer till dig på mitt februarilov. Jag tycker det är jättekul att du ska få ett syskon hoppas att det blir en flicka. Kul att få bli moster igen. Du kommer bli en alla tiders storebror.

Hej för den här gången

Från

Moster Gunilla

Björn! Björn! Björn!

Gull Aje!

Lilla Gullunge.

Björn Isheden



Ajes lok

Frösön den 1964-05-07

Hej alla tre!

Tack så mycket för presenterna. Klänningen var så lagom som den kan bli, den var "toppen" gullig. Belocken var jätte söt och choklad asken hemskt god. Även tack för brevet. Utav mamma fick jag ett klöver i guld, vita örhängen, en korsett och ett läppstift. Av pappa tre Jämtlandsskedar. Av Kerstin en skiva. Av farmor en silver belock, och av tant Gun också en silver belock, så nu går det inte att ha några fler belocker på armbandet, jag fick en bukett tulpaner av tant Gun och farbror Herman och av Britta en regnhatt (ganska koli). Utav Rut, Tord, Rickard, Rosa och Einar här i huset fick jag en guldbelock och ett par silverörhängen. Av faster Boja en förpackning med eau de cologne och en tvål. Mamma hade bakat en toskatårta, men jag fick också en prinsesstårta, vi hade fest på kvällen. Det var kul att Lars fick semester samtidigt med oss, vi ska nog ha det lajban.

På sista april regnade det så brasan brann ner jättefort. Vi har tagit ut trädgårdsmöblerna nu, så vi kan sitta ute och dricka kaffe. Det är jättehärligt väder här nu. Vi har haft "Operation Dagsverke" i skolan och då var jag hemma och hjälpte mamma städa, då kom jag underfund med att jag inte skulle bli fönsterputsare för det är så tråkigt att putsa fönster. Jag har varit ute och provat pappas moppe, det är jättekul att köra den, fast första gången körde jag nedför skolslätten men det vet inte mamma om för då får jag kanske inte köra någon gång mer.

Mamma och pappa hälsar.

Pussar och kramar i miljontals mest till den lilla goa Nalle, som är mosters gullegull

Från

Gunilla

Frösön den 1965-06-25

Hejsan Syrran!

Jag måste skriva och berätta hur jag haft det i midsommar.

Natten till midsommarafton fick jag en sväng av magsjuka och kräktes hela natten. Jag låg till klockan tre på midsommarafton men då klev jag upp för Kerstin och jag skulle på Frösö Ifs sommarfest på Runeborg. Mamma och pappa var där och hjälpte till att ta emot biljetter. Dansesn började kl 20 – 02. Jag hade på mig min gula figursydd klänning, jag har även en midjejacka till den (den hade jag på skolavslutningen). Det var jättekul, vi dansade och skrattade och hade lajban.

Midsommardagen gick vi också dit fast då var dansen bara till kl ett. Pappa var visst lite sur för att jag skulle dit då också, du vet ju hur det är. Jag hade på mig klänningen jag fick av dej. Den har blivit min lyckoklänning för jag har aldrig haft så kul, det var roligare air på midsommarafton. Jag fick dansa nästan varenda dans. Sista dansen dansade jag med en mörk snygg kille som heter Tony, han gick ut 9an i våras.

Söndag. För mamma fick jag gå på Borgen i dag också för hon tycker att man skall roa sig till midsommar, nu tordes jag inte säga till pappa att vi skulle på Borgen så vi sa bara att vi skulle gå ut, dansen var bara till tolv i kväll. Det var inte lika roligt den kvällen för det var killar och flickor i 20-årsåldern, men dansa fick jag i alla fall. Dan efter sa jag att Kerstin och jag hade varit ute och gått så kom vi ner till Borgen och då var det gratis inträde till själva området och då gick vi in, och tog lotter och pratade med killar, vi sa inte att vi gick in på dansen. Så du får inte säga något om det till pappa.

Under midsommarhelgen var det endast midsommardan som det inte regnade annars regnade det hela tiden. Hurudant väder hade ni? Fick Nalle dansa kring midsommarstången? Hade ni trevligt tillsammans med Berit och Sven?

Jag brydde mig inte om att ta något jobb på Domus restaurang för första gången jag var jag var det, så visste han inte för det var så många som hade anmält sig, andra gången jag var det så var han inte där, och då sket jag i det. Det tyckte faster Boja var lika bra, för hon trodde det skulle ha blivit för jobbigt. Jag ser efter Katarina och Roland istället ibland, jag har redan tjänat 25 kr.

Ni hörde väl att det varit sånt bråk på Jamtli då Cliff Richard var där, jag var där men såg då inga som sparkade poliserna så att de måste sjukskrivas. Cliff var i alla fall toppen bra. Vi blev bjudna till Anna och Bertil (de har nyss gift sig), men pappa kunde inte gå med för han hade slagit hål i huvudet på jobbet i Krokom så han hade farit och sytt hos läkaren i Krokom, men han var bara glad att han slapp följa med oss dit, det kunde ju inte vara så farligt för han jobbade nästa dag.

Kerstin ser efter en flicka på 2 år i stan. Mamma har haft stot tvätt före midsommar, så vi stryker och står i. Det är inte något vidare väder här nu heller ibland skiner solen och sedan regnar det.

Humår vi föresten? Det ska bli roligt att snart träffas, hoppas att vi får sol hela tiden vi är i Storbika. Du ska ge Lars och Björn kramar från mig.

Mamma och pappa hälsar till er 3. Kramar och pussar till lilla goa Nalle.

Hjärtliga hälsningar från

Lillysyrnan Ninna

Frösön den 1965-02-05

Hejsan Syrran!

Tack för brevet. Vad roligt att Nilla växer och blir så duktig. Vbi mår alla bra. Det är nog bättre att jag stannar här där det finns backar att åka skidor i. Det blir väl roligt för er att åka till Sala. Vad kul att Nalle har fått en lekkamrat att roa sig med. Det skulle vara roligt att se hur ni har det någon annan gång. Mamma var till doktorn i fredags den 27.4 ska hon operera bort sina åderbråck. Hon fick inte alls gå med det som det var, det var redan början till exem under huden. Pappa jobbar här ute nu så nu har han nära hem. Vi har jobbigt i plugget, skrivningarna har redan börjat. I lördags var jag på skiva till Margareta Åsell. "Toppen."

Jag är medlem i klubb Vaball. Pappa fixade in mig, bussigt eller hur? Melanders flyttade i går. I går var faster Boja här hos oss och drack kaffe och åt middag. Täckjackan som mamma har sytt åt mig blev jättefin. På natten har ja fulla mun med grejor för mina tänder. Såg ni på "Dropp in" i går. Vilka långhåriga killar! Flickor av båda slagerna, eller hu svåger Lars?

I lördags lade pappa in en ny korkmatta hos Anderssons och jag skåttade snö. "Jobbigt." Måste nu gå och lägga mig ska till tandläkaren i morgon bitti.

Pussar och kramar till er alla. Hälsa alla!

Hälsningar från Din Gunilla

Mamma och pappa hälsar till er alla 4.

Frösön den 1965-03-07

Hej Margareta! (Detta)

Vad jag lev överraskad när jag fick den söta klänningen. Den var precis lagom, bara för lång, men det är så lätt att lägga upp. Hur kan du sy så precis. Den var så söt, så söt. Vilken fin dansklänning. Jag har länge gått och drömt om en svart klänning. När vi var i Storlien så hade vi toppen härligt. Sol nästan hela tiden. Vi träffade killar som vi brevväxlar med. Jag har skrivit fyra brev i dag. Igår var mamma och tog spruta mot ryska snuvan. Hon ville inte riskera att hon skulle få den. Det var ju efter asiaten som hon fick hjärtklappning. Hon har blivit förståndig på gamla dar. Ingegerd med barnen har varit hos Bojan hela veckan, mamma var ute med dem i onsdags, de var och fikade på Café Slalom. Igår kväll bjöd mamma hit dom. Men de kom inte för Kristina hade fått magsjuka.

I morgon ska jag skriva svenska. Vi börjar klockan 8:15 – 11:30 sedan ska jag till tandläkaren. Jag har jämt bett vid det här laget. Men så har jag tusen och en saker i munnen på natten. I morgon tror jag att jag ska gå och se Beatlesfilmen Yeah! Yeah! Yeah! Vädret här är ganska fint! Ungefär -3 och solen tittar fram bakom molnen. Det är alldeles för halt att åka skida. Pappa har åkt spark till Spikbodarna och mamma är ute och går med tant Bojan Backeus. Så jag är alldeles ensam hemma. Hälsa Lars, Björn och lilla Nilla. Pussar och kramar i mängder från lillsyrran

Ninna



Frösön den 1965-10-07

Hejsan syrran!

Grattis på Ingriddagen. Hälsa lilla Nilla grattis från mig. Tack ska du ha för alla kläderna jag fick av dej.

Jag har köpt färgad läggningssväska "kastanj" och haft i håret, när det var nytvättat, det blev jättesnyggt. Håret blev kopparrött. Fast det går bort efter en tvättning, Men mamma avskyr ju allt vad rött hår heter, men hon har inte sagt så mycket.

I skolan går det bara bra. Ni måste gå och se folmen "Gold finger" med James Bond, den var jättebra. Har du hört melodin, den är jättetjusig.

Jag tror att semestern gjorde mamma gott. Hon är så lugn och sansad nu. Mamma har sett guldblocken som jag fick av Lennart. Hon sa inte mycket

Vi har hittat ett klänningstyg med turkosa blommor på svart botten. Mamma skickar nog ett prov. Har ni smakat på mellanölet? Det har jag, jag tycker det smakar lika illa som allt annat öl.

Dufår ursäkta handstilen men jag är trött. Än en gång Grattis på namnsdagen Margareta och Nilla. Hälsa Lars och Björn från mig.

Hälsningar från Gunilla

Mamma och pappa hälsar till er all fyra.



Frösön den 1965-10-07

Hejsan alla fyra!

Tack för presenterna jag fick på namnsdagen.

Vädret här är uruselt, bara regn och åter regn. Hoppas att ni har bättre väder. I skolan går det bara bra. Vi ska ha skrivning i näringslära på onsdag. Vävning är toppen. Jag har vävt två löpare, tre bordsdukar, en halsduk och så håller jag på med ett dräkttyg i svart och blått (jättesnyggt!)

I dag har jag flått, rensat och fileat en spätta. Vi åt spätta och potatismos till middag på soklököket. I morgon ska jag på födelsedagskalas till Kerstins lille Bengt.

Jag hoppas att ni har blivit friska och krya nu. Med oss är det bara bra. Pappa jobbar inte i Bräcke nu. Han jobbar här nere på skolan.

Jag har fått en ny vinterkappa, den är fiskbensmönstrad i svart och vitt. Det är skarp till den. Toppensnygg. Nalle är väl ute och leker varenda dag. Tänk vad han ska tycka det blir kul, när det börjar snöa. Det skulle vara kul om ni kunde komma hit. Nilla är väl lika söt och gullig som förut. Jag har inte tid att skriva mer. Jag är så trött att jag måste gå och lägga mig.

Kära hälsningar från

Gunilla

Mamma och pappa hälsar. Obs: många pussar och kramar från mig till er fyra.

Frösön den 1965-10-07



Hejsan syrran!

Jag måste skriva för jag tror att jag glönde tacka för chokladasken på Gunilladagen. Du kommer ihåg allt.

Mamma har gjort färdig ryan så ni får den nog nästa vecka. Lennart har köpt grått garn, så jag håller på att virka en kofta åt honom. Mama och pappa gillar honom. Pappa känner hans pappa och hans släkt.

I skolan är det bara kul. På vävningen så har jag vävt dräkttyg, klänningstyng, pläd, halsduk, 3 löpare, en liten duk, 3 bordsdukar, en julduk, en marbordsduk. Sedan ska jag också väva en matta På vårterminen så har vi slöjd istället för vävning,

Här är jättemycket snö. De har redan börjat att åka skidor. Rosa och Einar ska nog flytta. Vi är ovänner med hela rasket. De påstår att vi stör dem. "Kerstin i Kånkbacken" gifter sig på lördag.

På skolköket har jag bakat 350 st pepparkakor så mamma behöver ej baka sådana. I tisdags stöpte bi ljus, de blev jättefina. Ska ni vara hemma till jul? Jag går och skriver maskin gratis, som du kanske vet. Jag har lånat Lennarts maskin och tränat på. Måste sluta för jag ska gå och lägga mig.

Hälsningar och pussar och kramar

Från Ninna

Mamma och pappa hälsar till er 4.



Frösön den 1965-12-25

Hejsan alla 4!

Tack snälla söta ni för de trevliga julklapparna. Klänningen var precis en sådan som jag hade önskat mig. Parfymen luktade jättegott. Visst var det samma som du hade i somras, när jag var hos er, syrran, jag minns att jag fick låna den av dig då.

Av pappa fick jag näbbkängor av mamma fick jag rör BH, korsett, underkjol + en svart underkjol, en svart halsduk.

Av Lennart fick jag en guldring med odlad vit pärla, jättesnygg, och en förstoring av honom. Av mig fick han en förstoring +läderram, också virkade jag färdig hans kofta som han också fick på julaftonen, fast garnet hade han betalt själv. Den vart jättesnygg om jag får säga det själv.

Av Britta och tant Gun fick jag ett par mönstrade strumpor, av Susanne och Katarina fick jag en eau de cologne flaska, fast den luktade inte så gott som den jag fick av Nilla och Nalle. Av Pia fick jag ett par rosa örhängen. Utav tant Olofsson fick jag en femkrona.

Vi var på julotta i morse vi gick klockan fem, och vi hade riktigt festligt, medan vi gick dit så bar vi facklor i händerna. Sedan var vi hem till mig och fikade. Mamma och pappa var också på julotta men till Ås kyrka. Jag var sedan ute och åkte skidor, vädret var bra, inte alls klabb. Julen hade nog varit trevligare om vi hade varit där, det var ju så trist med inga gulliga ungar här.

Många kära hälsningar från Gunilla.

Mamma och pappa hälsar till er.

Frösön den 1966-02-19

Hejsan alla 4!

Tack snälla Nilla och Nalle för dom fina lovikavantarna, de kom verkligen till användning.

Ni lyckades utomordentligt med att göra pappas födelsedag till det bästa, för han pratar inte om något annat än om hur bra han hade det hos er.

Nu är jag ledig en vecka, skönt att slippa stiga upp så tidigt om morgonen. Jag ska väva färdigt min nöthårsmatta under lovet. I tisdags var tant Gun, Britta, Katarina och Susanne hit. Susanne är så kraftig, hon går nästan.

Det är inte klokt så kallt, som vi haft här i vinter, fast nu har det börjat att bli lite varmare. Kommer ni hit till Påsk? eller kommer ni till sommaren. Pappa sa att ni kanske skulle fara till Portugal, vad kul för er. Ryan som pappa fick av mamma är jätte fin. Hon har också virkat (en lika dan kofta som jag har gjort åt Lennart) en antracitgrå kofta till honom, jättefin. De har verkligen blivit goda vänner.

Som mamma redan har berättat så har Kerstin fölovat sig, hon ska ha barn i april, hoppas hon klarar det, så att inget oväntat inträffar.

I går var vi och såg Beatlesfilmen "Help", den var ganska bra, men det var för många småungar som skrek. Hoppas att jag snart får träffa er, det var så länge sedan. Många pussar och kramar från

Gunilla

Mamma och Pappa hälsar.

Frösön den 1966-03-07

Hej syrran!

Tack för brevet. Jag är inte alls arg på dig, jag skrive inte så ofta jag heller, fast jag har mycket mindre att göra än vad du har. Man kommer sig inte för.

Jag kan nog inte komma till er i påska, det blir så dyrt nu när jag ska åka till Mallorca. Vi får träffas när ni kommer hit i sommar.

Jag skulle vilja fråga dig om du tog med dig din heminredningspärm som du gjorde på flickskolan, jag skulle vilja titta på den lite, för vi håller just nu på med heminredning.

Du må tro att det är ljuvligt i den här trappuppgången nu sedan Rosa har flyttat.

Vädret här går mot vår, det är alldeles blött på gatorna.

Vad tycker du om Eurovisionsslagertävlingen? Jag tyckte inte om någon bit. Sveriges bidrag var väl dåligt?

Anna-Karin bara frågar efter Björn. Hon längtar så till att han ska komma hit i sommar. Ngegerd och barna har varit hos faster Boja under sportlovet, de var hit en eftermiddag.

Jäg längtar så efter att få se Nilla när hon går.

Pussar och kramar och många hälsningar

Gunilla

Mamma och pappa hälsar.

Frösön den 1966-05-03.

Hej alla fyra!

Tack snälla ni för presenten. Spetspyjamasen var jättesöt. Badsaltet luktade gott liksom sprayen.

Av pappa fick jag Mallorcaresan. Och av mamma fick jag ”parfym de toilette, femme” och en refresör, ett svart klockarmband, en väska som hon köpt för 36 kr, billigt för att vara skinn, den var ljusbrun så att den går till mina blå skor. Utav Lennart fick jag ett par guldörhängen och en turkos mohairkofta.

Av Karin och Sten fick jag en refresör ”Step”. Av tant Gun, Totte, Katarina och Susanne fick jag en strandblus i orange och grönt. Av familjen Thorssons där jag brukar vara barnvakt, fick jag en fågel av genomskinliga stenar. Jag hade jättekul födelsedag.

I går kom Kerstin hem från BB med sin lilla pojke. Vi var och hälsade på henne på BB. Hon är fortfarande svag fast det är två veckor sedan hon fick pojken. Vi åker till Mallorca den 11. 6 så vi är hemma när ni kommer. Det ska bli jättekul att träffas, det var ju så länge sedan sist. Imorgon ska mamma till doktorn och visa benen. Här är så jobbigt för pappa, han har en rörmokare som ska sätta en koppars rör. Vädret är soligt men ej så varmt, snön är kvar än. På löjden har jag sytt en turkos figursydd klänning. Jag ska nu sy en barnklänning + mössa och byxa. Slutar med tusen pussar och kramar från

Syster, Moster och Svägerskan

Ninna

Pappa och mamma hälsar till er.

Frösön 1966-08-10

från Gunilla+Lennart till Lars



Grattis på födelsedagen. Hälsa Din fru och barnen.

Önskar dig
Gunilla och Lennart

Hej alla fyra!

från Gunilla till Margareta



Hejsan

Tack snälla rara Ni för de jättesöta örhängena. Jag satte på mig dem på en gång. Här är strålande idag. Jag har haft tur med vädret, sol varje dag. I morgon skall vi gå och hämta Mammors glasögon, hon har beställt ett par med lite färgat glas. I måndags var vi och köpte en ny dammsugare.

Mamma och pappa hälsar.

Hälsningar
 Gunilla.

från Gunilla till Margareta



Purpurknipprot, *epipäctis palustris*, Guckusko,
cypripedium Calceolus, Vit-Pyrola, *Pyrola grandiflora*,
 Brudsporre, *Gymnadenia conopsea*, Flygsvampar,
 Linnea, *Linnaea borealis*



Hejsan!
 Resan upp gick bra. Men
 vi möttes av störtregn
 och en hagelskur när vi
 kom till Östersund. Pappa
 har haft ont i en fot. Men
 nu är han bättre så att
 vi kan åka till fjälls. Jag
 gruvar mig för alla mygg.
 Idag har Lennart åkt till
 Norge med en billast tanter.
 De åker bara över dagen för
 att handla. Idag skall vi
 tvätta mina mattor, man måste
 passa på medan solen är framme.
 Trevlig Midsommar. Mamma, Pappa
 och Lennart hälsar. Gunilla

Friedrich - Flou

Herr ö Fran

Lars Isheden

Åkvarievägen 46

135 00 Tyreso

Hejsan! Resan upp gick bra. Men vi möttes av störtregn och en hagelskur när vi kom till Östersund. Pappa har haft ont i en fot. Men nu är han bättre så att vi kan åka till fjälls. Jag gruvar mig för alla mygg. Idag har Lennart åkt till Norge med en billast tanter. De åker bara över dagen för att handla. Idag skall vi tvätta mina mattor, man måste passa på medan solen är framme.

Trevlig midsommar. Mamma, Pappa och Lennart hälsar.

Hälsningar
 Gunilla

från Gunilla+Lennart till Margareta



Hejsan!

Först vill jag gratulera dig syrran på din namnsdag så här lite i efterskott. Här är toppen. En värme som är så tryckande +35° i skuggan. Idag har vi varit till La Calobra. En lagun som ligger på Mallorcas norra sida. Där var fantastiskt vackert. Vi badade i det klaraste vatten jag någonsin sett, meterhöga vågor som man försvann i. Tiden går alldeles för fort.

Många varma hälsningar från
 Gunilla och Lennart.

från Gunilla+Lennart till Margareta



Hejsan!

Samma värmebölja fortfarande här nere. Vi åkte till Palma igår och gick i affärer, men vi hittade ej något kul och billigt att köpa. Jag sitter på balkongen som jag kryssat för på kortet och skriver. Skönt med balkong. I kväll åkall vi till en stor Bondgård på grisfest.

Många varma hälsningar från oss två till er 5

Hälsningar

Gunilla, Lennart

Rodos 1972 -05-29

från Gunilla+Lennart till Margareta



Hejsan!

Resan gick bra. Solen mötte oss redan i luften. Men fram på förmiddagen så fick vi en regnskur över oss. Vi har badat och solat en liten stund. Vi skall vara försiktiga så att vi inte bränner upp oss. Guiden varnade oss för den starka solen. Vi har tittat oss omkring på stan. Men jag har inte sett något som jag skulle vilja ha. Alla sover här. Bara jag är vaken. Det är vårt hotell som syns på bilden. Jag har aldrig bott på ett sådant fint hotell tidigare. Vårt fönster är mot motsatt sida än bilden visar. Vi skall nu klockan 18.00 på informationsmöte. Sedan middag.

Jag skriver igen. Alla hälsar. Hälsningar
 Gunilla, Lennart

från Gunilla+Lennart till Margareta



Hej alla 5!

Nu har jag nyss borstat av mig all sand och salt som fastnat på kroppen efter dagens många bad och solning. I går kväll var vi på landsbyfest, deras folkrätt är får, så naturligtvis fick vi det. Lennart och jag provade på en grekisk dans. Det var bara att hoppa omkring, så det gick ju bra. Hotellet är toppen. Rena handdukar varje dag och nya sängkläder har vi fått tre gånger. I kväll blir det nog någon nattklubb.

Hälsningar

Gunilla, Lennart

Rodos 1972 -06-09

från Gunilla+Lennart till Margareta



Hej alla 5!

I går har vi varit till Tsambika. Vi åkte båt. Men vi hade sådan otur med vädret, regn och åska. Solen tittade fram en liten stund, medan vi åt lunch. Den här turen längs Rhodos östkust är en sol- och badtur egentligen. Men vi fick nöja oss med att bara titta på dessa härliga sandstränder. I morgon skall vi åka båt igen. Denna gång till Turkiet. Hoppas att turen är med oss, så att solen skiner. I går var vi på en trevlig nattklubb.

Karin och Lasse hälsar

Många hälsningar
Gunilla, Lennart

Stockholm 2014-09-12

från Gunilla+Lennart till Margareta



Grattis Stora Syster på födelsedagen!

Kramar från
Gunilla och Lennart