

September 1961

Margareta och Nalle var på Frösön hela månaden och hälsade på sin mamma, sin syster Gunilla och Nisse.

Frösön 1961-09-05



Min egen älskade make!

Tack gulliga du för det underbara brevet, som kom alldeles nyss. Nalle hade just somnat och jag hade tagit fram papper för att skriva till dej då ditt brev damp ner genom brevlådan. Tänk att du kunde bli först att skriva, jag riktigt skäms, för kortet är ju inte så mycket att räkna! Vilken underbar make jag har, tårarna kom i mina ögon då jag läste ditt ljuvliga brev. Jag saknar dej så förtvivlat mycket och det är så gräsligt med denna svidande klump i bröstet. Jag är allt mycket väl medveten om att jag inte varit som jag borde mot dej och Nalle också för den delen. Men dej har jag nog varit mest hård och elak mot. Har bara känt mig trött och irriterad på allt och mej själv. När jag någon gång var på gott humör blev du det också och allt var bra i vår lilla lyckliga familj. Älskade du, du vet att jag älskar dej precis som du är, men visst är det klart att jag skulle vilja ändra lite på dej ibland. Du tror ju inte på vad jag lovar, men jag menar vad jag säger nu att jag vill bli lite öppnare mot dej och säga mera vad jag tycker. Jag vill ju inget högre älskling än att du får känna dig nöjd och lycklig igen. Men faktum är att jag, när jag tiger oftast inte själv vet vad jag vill och hur jag vill att du ska vara. Älskling, jag är så lycklig efter att ha läst ditt brev, så du kan inte ana. Så vill jag ha dej, sådan du är där, bättre kan jag inte önska mej, du är idealet och jag är så glad. Tråkigt bara att vi måste vara skilda åt. Jag började känna mig så här förtvivlat ensam på tåget i den hemska trängseln och det fortsätter än. Jag, som är van att alltid vara hos dej, känner mig alldeles vilsen ibland andra människor. Likadant med Nalle också, vet du i går kväll just innan han skulle somna låg han och sa "Pappa, Pappa" upprepade gånger och jag grät böjd över hans säng. Han längtar efter sin pappa och är sig inte lik. Först nu i morse har han blivit lite livlig igen annars tidigare har han bara suttit på golvet med leksakerna och inte rört något omkring sig. sover två gånger om dagen och somnar ändå kl 7-8 på klällen och sover till 6.30. Så i går började han äta väldigt mycket också, det är väl luftombytet. I går var mamma, jag och Nalle till stan och vi fikade på Tempo, Nalle fick kika över barrieren ner på rulltrapporna och snabbköpet och hade kul. Dom gör allt för oss här och Nisse är alldeles fjollig då det gäller "Bubben Ö". Klockan tycker dom är jättetjusig och jag älskar den för att den är en gåva ifrån dej, min älskling.

I dag är här svinkallt, men vi går ut en stund ändå, du skulle se hur mamma byltar på sitt barnbarn. Hoppas du inte är ledsen för att jag inte skrivit förr, men jag har varit så trött eter resan och här är se så surrigt jämt. Men jag ska bättra mej, min älskade. Jag längtar hem till dej och de gör Nalle också.

Jag älskar dej så förtvivlat mycket.

Din egen hustru
Margareta

P.S. Nalle sänder en kram till Pappa sin! Mamma, Nisse och Gunilla hälsar.

Frösön 1961-09-07



Min egen älskade make!

Jag läser ditt brev om och om igen, jag önskar jag kunde åstadkomma ett lika förtjusande kärleksbrev. Om du visste vad vi saknar våran underbara pappa, och vad de talar mycket gott om dej här. Just nu är det som vi bott här i evighet och så är det ändå bara en vecka nu på lördag. Det verkar så länge sedan i skildes på perrongen, min älskling. Det känns så hårt med denna skilsmässa, men kanske och det hoppas jag, ksn den hjälpa oss att mera uppskatta varandra sedan då vi är hos varann igen. Du är underbar på många sätt, min älskling, och nu vet jag efter dessa dagar att det är hos dej jag bara kan bli lycklig igen. Nog har väl egentligen varit lyckliga hela tiden, men kanske vi inte alltid märkt det, oftast har det varit mitt dåliga humör som varit orsaken.

Nu i kväll ville inte Nalle somna som han gjort varje kväll förut kl 19.00, utan det blev kl 20.00 istället. Han saknar säkert sin gulliga pappis. Jag har stickat ett par mohairvantar plus halsduk till honom i ljusblått, det är kallt här nu, och så har jag börjat på en tröja, den också i mohair, i färgerna orange och grönt. Mamma stickar också så det är kul då man får sällskap. Så ser vi förstås på tv då det är något att se.

Görel är inte hemma, så jag slipper hemme också, det är skönt. Naturligtvis går jag inte ut annat än med Nalle en stund på dagen som hemma. Jag skickade 25:- till Sabbatsberg för provet, det var bäst tyckte jag och så hoppas jag bara att de inte ringer om det. Nalle gick några steg själv i dag, alla tycker att han är fantastiskt charmig och gullig. Och Morfar har han fått på knä riktigt, för att inte tala om Moster och Mormor. T.o.m Farmor (Gunillas) föll helt idag då han tog hennes hand och drog i den för att få henne att gå med in i dtora rummet. Hon började så smått resa sig då jag ingrep och tog hans hand istället. Det skulle sett ut med dom två son inte kan gå någon av dem.

Just nu somnar han här bredvid mig så gott, vi har en ljuvlig babyss, älskling. Måste skriv då de andra lagt sig annars får man ingen ro och brevet blir så misslyckat. Tycker du jag var dum som köpte brevpapper till dej? Det var inte att det du skrev på inte dög, utan jag visste hur få kuvert som fanns också. Apropå det så kan jag tala om att dom stäplade inte som du tänkt på brevet till mej, utan det blev två stänplar istället och inte i din ring, så nu vet vi det.

Älskade du, jag hoppas du mår fint och äter god mat och sover. Jag tänker så ofta på dej och undrar hu du hat det, Lars lilla. Lovs att du köper dej vad du gillar, päron i burk t.ex. eller vad du har lust på. Jag har lust på dej nu, älskling, men sånt går inte förrän vi träffas, lilla du. Jag älskar dej och önskar vi kunde träffas snart igen, men då det blir känner jag att det kan bli underbarare än någonsin. Du är mitt allt. Brummis och jag kan inte leva utan dej Jag älskar dej, min make. Nalle sänder kramar.

Din hustru Margareta

(alla här hälsar och önskar lycka med pluggandet)

Frösön fredag



Min egen älskade!

Det blir inte många rader för klockan är mycket och dom tömmer lådan snart. Dessutom ör Bubbe Ö så gullig idag. Han har fått ytterligare två tänder nu i dagarna, så det är väl dom som känns. Pinan är hopplös!

Jag vill bara sända dessa märken, mamma har samlat dem åt dej och du skall få mera senare. Du skriver väl snart och tackar för skjortan och chokladen. De har inget sagt än men ändå, du vet hur det är älskling.

Jag saknar dej så mycket min älskade make och förstår nog inte förrän nu hur mycket jag behöver dej. Förlåt mitt slarviga brev. Jag var så trött i går kväll för Nalle är orolig om nätterna nu. men i morse tog mamma hand om honom då han vaknade kl 5.

Vi mår fint annars och i går och i dag har vi tjusigt väder med solsken. Nalle sover sin middag i vagnen på balkongen om dagarna.

Jag älskar dej Lars och jag längtar tills vi får vara tillsammans igen min älskade.

Margareta

Frösön 1961-09-09



Min egen älskade make!

Tack käraste du för det underbara brevet jag fick i dag. Jag önskar så att jag kunde skriva så vackert som du. Du gör mej så lycklig och varm invärtes och jag skulle vilja skrika av glädje då jag läser ditt brev. Jag tycker du har så rätt då du skriver att det nog är nyttigt för oss med den här långa skilsmässan, men som alla andra saker som är nyttiga är det väldigt tråkigt och ledsamt det här. Tänk i dag är det en vecka, nej rättare sagt i går kväll sen vi skildes. det kändes förfärligt övergivet och tomt på tåget, det var tur att jag hade Nalle att pyssla med då. Du föstår han somnade inte förrän kl 1/212. Det var fyra mommor och fyra ban i kupén och dom tjöt varannan gång till de domnade bort till sist. Nalle sedan fast oroligt till klockan 1/26.

Apropå Nalle så kan jag berätta en härlig nyhet. Han har börjat GÅ på allvar idag den 9 september. Med det menar jag en 10-15 steg och ibland mer mellan möbler och oss. Och det är inte bara någon gång, nej hela dagen och kvällen till kl 20,00 har han hållit på Han kryper nästaninte alls förstådu. Det började litet i går eftermiddag, men vi är överens här om det är i dag han verkligen börjat gå på allvar. Du borde varit här för att se hur mallig han är, så så rak och som en kopia av dej då han går. Han vinglar inte alls som Eva gjorde på Nalles födelsedag, utan han går stadigt. Jag är så lycklig, synd bara att inte du får vara med, älskling. Men om tre veckor går han dej till mötes, älskade du, tänk på det. Det ska bli underbart då!

Det är lördagkväll och jagsaknar dej så. I dag har Mamma jobbat och vi har sett på tv och druckit kaffe och jag har stickat. Nu sitter jag vid bordet och skriver inne hos Nalle. Han är så orolig för jag måste ha en lampa tänd och fast jag lagt en filt över sängen. Men just i kväll måste jag vara dej nära och skriva, det känns så, älskade. Det kanske har blivit så här svårt för att det är lördagskväll och du är långt, långt borta ifrån oss. Jag tror säkert Nalle känner igen sin pappa då vi kommer den 30 september. Tåget vet jag inte än, men jag ska skriva närmare om det. Du behöver inte svara på alla mina brev, jag vet att du har ont om tid och väntar mej det inte, det är bara roligt om du uppskattar mina försök till brev och på det viset känner dej litet mindre emsam. Jag förstår att tystnaden går dej på nerverna, älsklin, jag önskar jag kunde göra något mer för dej. Men lova att du går på bio och likaså hälsar på hos Svenssons någon gång och ser på tv. Du måste få avkoppling ibland, älskling. Mamma har klippt mej så nu är det kort håret, men inte rakt ändå. Till Nalle har jag köpt en fin mössa med stor tofs. Skriver snart igen. Bara hos dej blir jag lycklig igen, jag älskar dej så mycket.

Din egen hustru
Margareta

P.S. Nalle sänder en stor blöt puss till pappa! Mamma, Nisse, Farmor och Ninna hälsar.

Frösön tisdag 1961-09-12



Vårn älskade Pappa Lars!!

Tack gulliga du för det genomrara brevet som kom idag. Du ska tro att mamma blev lycklig över deras brev också. Hon tycker så synd om dej som har så mycket att läsa, det har hon pratat om hela dagen idag. Ja förut också förstås, men det blev ju än mer aktuellt efter ditt brev min älskade. Du var underbar som tog dej tid till att skriva fast du har så mycket att göra. det blev så uppskattat, så du skulle bara ha fått se! Tack för båda breven käraste Lars, du är så underbart gullig som äkta man tycker jag. Jag längtar allt efter brev ifrån dej, men du ska inte skriva oftare än du har tid till för ditt pluggande, det ska du veta jag vill, och jag blir inte sur ifall det ddröjer.

Sån otur du haft med filmen du sett, men bättre lycka nästa gång. Du måste försöka koppla av ibland, lova det älskling! Tänk på att jag får ju se tv om kvällarna! I söndags kom Nisses bror Gottfrid och Frida hit och de fick middag. Nalle gillade Gottfrid för han lekte med honom, så att morfar Nisse blev svartsjuk till sist. Björn och Gunilla fick dela på 10 kr då de for hem och jag fick en fin duk till födelsedagen av dem.

I måndags var vi till stan och mamma köpte fina skor till Nalle Puh, stadiga ena som behövs nu när han kan gå. Vi köpte nr 22 och blev oroliga för att de var för stora på vägen hem. Men du skulle se så fint han spatserar omkring i dem och det var så från allra första stegen sen han fått dem på sig. Faktiskt han går finare med dem på än utan. Skorna är himla fina må du tro, och han är stolt över dem. Idag har Nalle stått i hagen son mamma fick låna tillsammans med spjålsängen, han gillade det en lång stund faktiskt då han fick grejer att leka med. Nu då tänderna har kommit fram har han börjat sova bättre. Nu i natt exempel sov han drygt tolv timmar, det måste man ju vara nöjd med, eller hur?

Mamma köpt en pyjamas till Nalle då vi var i stan också. Telefonsignalerna är han inte alls rädd fär längre. Badar gör han i en balja som han sitter i och den kliver han i själv då han håller min hand och sätter sig. Sedan har ha så kul så han vill inte gå upp igen. Visst har jag nog litet lättsammare men ack vad skönt det ska bli att resa hem till dej igen. Jag längtar så efter dej älskade Lars och allt där hemma. Det är till dej jag hör det känner jag nu än mera sedan vi varit skilda en tid. Men snart har halv tiden gått och då sedan gård det fortare, intalar jag mej själv åtminstone, älskling.

Jag tycker så mycket om dej Lars min, och jag önskar vi vore hos varandra nu och fick älska varann igen. Det känns så länge sen sist, tycker inte du det också, älskling? Du är den underbaraste jag kan tänka mej, och ofta om nätterna drömmer jag att vi är tillsammans och är lyckliga. Det är hos mej och med Nalle och mej, vart vi än befinner oss. Vi saknar dej, älskade! Älskade Lars, jag älskar dej.

Din egen hustru Margareta

Alla här hälsar och tackar för brevet också.

Hasselquistvägen 1961-09-10



Min älskade hustru!

Tack för brevet, du skriver så gulligt till mej. Utan dina underbara brev skulle jag inte stå ut den här månaden. Jag tycker mina brev blir så konstiga jämfört med dina. Men jag vill alla fall försöka få till något.

Jag älskar dej så mycket Margareta, jag har försökt få till et brev som jag hoppas kommer samtidigt med detta. Men jag glömde att tacka din mamma för de många fina frimärkena hon samlat åt mej, hoppas du kan göra det i mitt ställe.

Jag var faktiskt iväg på bio i går kväll, ensam för jag ville inte dra Ove hemifrån en lördagskväll. Egentligen skulle jag inte gått alls för jag har så mycket att plugga, och filmen var väldigt trist dessutom, trots att det var en västern. Jag hoppas vi kan få komma ut tillsammans snart. Det var så länge sedan sist.

Älskade du, jag saknar dej så mycket Margareta så ibland har jag svårt att koncentrera mej helt. Jag längtar så efter att få rå om dej riktigt igen. Allt blir så underbart bara jag får vara hos dej. Jag älskar dej, lilla du.

Din egen make

Lars

P.s. Förlåt att det blev kort, men det blev ju 2.

Nalle har skrivit sitt eget brev till dej.

En teckning från Nalle



Kära Pappa!
Hälsningar, Pappa får pussar och kramar från Nalle Puh.

Frösön torsdag 1961-09-14



Min egen älskade make!

Det är sent vi har sett en film på tv, men jag måste skriva några rader till dej ändå. Vår son snusar så gott i sängen här intill mej och är så gullig att se på. Han somnade inte förrän 1/210 nu i kväll och då på golvet framför tv i en fårskinnspåse som hans moster haft. Det var tji att få honom att sussa, jag höll på från sju till halv nio och gjorde allt som fanns, men han är envis som du vet. Bara han får komma in till oss andra är han snäll ända tills han inte orkar längre. Jag tror han saknar sin pappa väldigt mycket och har börjat säga "Pappa" väldigt ofta också. Mamma pratar väldigt ofta om pappa med honom och då ser han så bekymrad ut och säger "Pappa" alldeles tydligt. Hon tror att det är för att han saknar dej som han gillar Nisse så, just för att han är den enda manliga här. Mamma håller på och bakar för fullt till min födelsedag i morgon. Jag har min fina klocka här framför mig på bordet, den är underbar! Vad jagän får i ,orgon, så vet jag att det är av dek jag fått den ljuvligaste presenten, min älskade. Du är underbarare mot mej än jag förtjänat Lars. Men nu hädanefter vill jag bli sådan som jag egentligen alltid velat vara mot dej, men sällan varit. Jag önskar jag alltid kunde få se dej lycklig och glad och det för att jag och Nalle gjort dj så. Jag har dej så kär min egen älskade make.

Jag älskar dej Brmmis!

Din hustru Margareta

Frösön fredag 1961-09-15



Min älskade make och Nalles pappa!

Tac min Älskade Brummis för det fantastiskt underbara brevet till min födelsedag. Jag väntade väldigt innan brevbäraren kom, och hade nog blivit väldigt besviken om jag inget fått. Du vet man blir bortskämd med tiden. Älskade, i dag vill jag riktigt tacka dej för den tjustiga klockan jag fick. Den presenten hade jag redan utnämt till den underbaraste innan och den är det fortfarande. Du är så god mot mej, min egen älskade Lars. Fortfarande kan jag inte förstå hur du kunde gå åstad och köpa den till mej. Föärlåt, men jag känner mej så ovärdig den ännu, men jag vill bli sådan att du inte ska behöva ångra att du gett mej den, älskling. Jag älskar dej och vill alltid tillhöra dej, min älskade make. Du undrar väl vad jag mera har fått i dag. Jo, Nisse var först och kom med ett fint silverarmband. Det var gjort med silverplaketter som han fått i pris, precis som mammas fast mitt var finare. Av mamma fick jag en mohairkofta som hon stickat, inte riktigt färdig förstås, samt 25:-. Av Gunilla en mössa samt en chokladkaka. Faster Fridas duk får väl räknas, 10:- av Farmor och spets av fru Barkeus som stickat åt Nalle du vet. Så har det varit tårtkalas, så nog blev man uppvaktad minsann.

Nalle är hopplös om kvällarna nu i dag var klockan ½9 innan han somnade. På sista tiden har han blivit så väldigt beroende av mej, jag undrar om det inte är för att han saknar sin pappa och därför överflyttar allt på mej. I dag har jag bara varit ute en stund på eftermiddagen med Nalle. Det har varit så regnigt och nu hör jag hur det öser ner igen. I morgon jobbar mamma så då stökar jag litet mera här.

Så kul att du blev inbjuden till Svenssons på middag. Jag fick brev ifrån Ingrid i dag och kort till Nalle ifrån Eva kom också. Tänk Eva har varit sjuk igen! Du blev väl hemskt förvånad då din pappa kom till dej. Det blev väl ett trivsamt avbrott på den allmänna tristessen. Så kul för honom att än en gång få komma till Wien. Det passar ju väldigt bra att han fick Sonja i sällskap också. Du kom då ordna allt till det bästa, min älskling.

Det är så roligt att höra att du har hunnit en del i pluggandet nu. Jag är så nervös för din skull, , men gör mitt bästa att förklara här hur gräsligt svåra de är och att det är bra om du kan klara en av dem. Men tro inte att jag kommer att förebrå dej om båda skulle gå å t skogen, då blir du nog ledsen ändå. Mamma talar om för alla hur svårt du har det. Nisse sa att ibland talar hon hur länge som helst om dej och hur duktig du är, då någon pratar med dem. Han blev ytterst förvånad då jag sa att vi trodde han inte gillade dej så bra. Han vat helt övertygad om motsatsen, precis som alla andra sa han. Nej, hu är klockan 12, jag måste sussa. Om jag ändå fick vara hos dej då, Jag älskar dej så mycket.

Din egen fru Margareta.

Frösön söndag 1961-09-17



Min egen älskade make!

Tack för det ljuvliga brevet älskling, du skriver såna underbart gulliga brev till mig. Jag känner mej så förtvivlat ensam utan dej, Lars. Nu är jag bara en halv människa och kan inte bli hel ogen förrän vi åter har varandra. I går kväll hade jag tänkt skriva men Nalle vaknade kl 9.00, han hade somnat ungefär kl 7. och somnade inte förrän klockan ½ 1 på natten. Då hade han gallskrikat nästan hela tiden fast vi gjorde allt för honom. Gunillas kamrat Kerstin + föräldrar var här för att se på tv. De sista dagarna har Nalle varit väldigt grinig, det är flera tänder på väg och så känner han väl på sej att jag längtar hem.

I dag har vi också haft varmt och solsken så hela familjen gick till Jamtli jag och Nalle med förstås. Fri entré och avsmakning av en ox som stekts över eld hel sedan i går. Inte tyckte vi köttet var något vidare precis. Nisse bjöd på kaffe. Sedan gick vi hem och åt höna.

Du undrar väl hur Nalle skrev brevet till dej. Jo, det någosånär läsliga höll jag hans hand och skrev med, det andra ritade han själv då han fick penna och papper. Han blev så förtjust så nu duger det inte bara med penna, det ska vara papper också. Och han fortsatte en lång stund på golvet att rita sedan han ”skrivit brevet”.

Älskling jag hade också tänkt att vi skulle kunna anförtro varann och prata om allt då vi väl var gifta. Men så blev det inte för oss. Jag har varit feg och behållit för mycket för mig själv. Aldrig förut har jag tidigare haft någon som jag vågade lita på att jag vågat det. För dej vet jag att jag kan det, men jag är harig kanske mest för att jag är rädd att såra dej, kanske att du kunde gå ifrån mej. Alltid har jag varit rädd för att bli övergiven av dej och det sitter i än. Men älskade du ska vi försöka börja med att bli mera öppenhjärtiga emot varann. Jag vill hemskt gärna älskling, hoppas du förstår mej lite grann ändå, fast det här väl verkar hemskt surrigt.

Du förstår jag älskar ju dej och vill imget högre än att vi ska bli lyckliga hos varann. Jag längtar så vansinnigt efter min kära make och älskare.

Din egen hustru
Margareta

Alla hälsar här!

Frösön 1961-09-19



Min egen älskade Brummis!

Jag blev så hjärtinnerligt glad då ditt brev damp ner genom brevlådan. Det blev visst Nalle också för vi kappades efter det, han och jag. Så klart måste ju jag hinna först, men faktiskt han är inte så farlig längre, utan så fort han hittar något som han inte sett förut så ger han mej det eller någon annan som finns i närheten. Ja, på sista tiden skänker han bort allt möjligt ifrån bröd som man ska smaka till alla slags grejer och skräå han hittat på golvet.

Älskling, det var ett underbart brev som kom, tack gulliga Lars. Jag önskar så att jag kunde få vara hos dej nu min älskade och ge dej av min kärlek. Jag tycker så oändligt mycket om dej och det är så beklämmande att tänka på att där vid ditt skrivbord sitter du helt ensam och övergiven och kämpar för vår gemensamma framtid. Inte har jag varit som jag borde vad det gäller dina studier. Jag har fordrat för mycket av dej och sedan sällan gett dej någon riktig läsro. Tror du att du kan förlåta mej allt dumt jag sagt och gjort under den tid vi varit gifta. Antagligen har jag varit och är väl inte än kanske riktigt mogen, och hemskt tanklös och slarvig av mej. Men nu då jag tänker tillbaka tycker jag att jag känns stå över dessa dumheter och känner mej äldre. Jag vill göra dej lyckligare och nu hoppas jag det lyckas nu när jag så längtar efter dej, och att se dej glad igen. Du ska tro att jag också är glad för att vi fått lilla Nalle. Inte en sekund har jag på allvar ångrat att vi gjorde honom just då. Han är en underbar babyss!

Jag har blivit förkyld och har ont i halsen och snuva, hoppas Nalle klarar sig. Har tänkt över hemresan och bestämt mej för att resa på natten alltså den 30 september (lördag) klockan 21:21 härifrån. En fredagsnatt till törs jag inte resa för de har lediga lördagar september ut här och då blir det nog lika trångt som då vi for upp. På dagen är det svårt att resa med Nalle, han vill ju mest gå om dagarna nu, och krypa också förstås. Vad underbar det ska bli att få komma hem. De första fjorton dagarna gick skapligt men nu har jag fått nog och vill bara hem. Har ju hållit mej inne om hela dagarna också för jag har inte varit kry. Mamma och Farmor var och såg "Hällebäcks gård" på bio i går kväll. Annars händer ingenting. Jag drömmer om den söndagsmorgonen då du står på perrongen och möter oss. Det ska bli så underbart, älskling! Om ändå tiden ville skynda sig lite. Du måste tala om exakt då dina tentor äger rum, så jag får tänka extra intensivt på dej då, älskade du. Jag drömmer om att få knulla dej älskling. Var jag fräck nu? Jag kan bli värre då vi träffas det lovar jag, Lars. Hälsa Brynolf från mej!

Jag älskar dej och är bara din hustru Margareta.

P.S. Jag fick kort ifrån min svärfar i dag ifrån Graz. Alla hälsar till dej här.

Frösön onsdag 1961-09-20



Älskade du!

Ditt brev gjorde mej både lycklig och sorgsen i dag, älskling. Lycklig över de underbara kärleksförklaringar som där fanns och sorgsen för att du har det så svårt just nu, älskling. Jag önskar så att jag kunde göra något åt din förtvivlan, älskling. Men tänk på att det nu återstår bara, ja, bara är det som det låter, det känns så mycket längre då man längtar efter varann. 1 ½ vecka kvar innan vi får vara hos varann, och då sedan behöver vi inte tänka på någon sådan här "skilsmässa" mera.

Du måste förstå att jag har dej kärast av alla och att jag inte kan bli glad och lycklig förrän vi har varandra igen, min egen älskade Lars. Jag blev orolig då jag läste att du cyklat omkull och slagit dej. Och sådan olycka att du inte hittade plåster att sätta på heller. Jag minns inte alldeles säkert, men har för mej, att det ska finnas större förpackningar i skafferiet. Älskling, hoppas du sköter om ditt sår, köp häfta om där ingen finns!

Har inte Ove tid att gå på bio med dej, så kan du väl gå själv. Man måste få koppla av annars går det inte att läsa. Hur skulle det vara att se en jul film, akta dej för västern då för det kan ju bli en sentimental sak. Älskade, gör också ett nytt försök att åka till Tempo och köp dej några persikoburkar samt något annat du gillar. Jag blir orolig när du varken kan äta eller sova längre.

Vet du vad, älskling, i morse klättrade Nalle själv upp i min säng ifrån golvet och lade sitt huvud intill mitt. Du vet klockan var 6 och jag var så trött, Nalle lekte på golv vid sängen. Jag måste ha somnat till för plötsligt ryckte jag till och kände Nalle kind mot min egen. Han är så underbart ljuvlig våran babyss och det är verkligen en stor lycka att jag har honom nu då du är så långt från mej. Han är ju ändå en del av dej, Lars, en förtjusande del tycker jag. Det är så roligt att han är så lik dej. Jag önskade ju det som du minns, jag tror jag fått allt jag önskat mej sedan jag gifte mej med dej, älskling. Jag är fortfarande krasslig och har haft feber i dag. Det blir så trist att behöva vara inne varje dag. Särskilt då vädret har varit så fint som de senaste dagarna.

Älskade du, jag tycker dä är så underbar mot mej. Du förstår väl att det är för att jag älskar dej som jag varit rädd att du en dag skulle känna meej. Jag visste ju att jag inte varit som jag borde mot dej denna tid vi varit gifta, älskling. Men vi börjar om med allt då vi är hos varandra igen. Den här månaden är den längsta jag också upplevt, lång som en evighet! Jag har räknat på perioden, fick sist den 30 augusti, så den kan vara då jag kommer, men vad jag hoppas den kommer tidigt denna gången. Jag vill ju lika mycket som du, min älskade. Jag älskar dej min egen make så gränslöst mycket.

Din hustru Margareta

P.S. Nalle sänder blöta pussar till sin goa fina pappa. Alla här hälsar!
Jag blev inte besviken då inget kom från Avesta.

Frösön fredagkväll



Min egen älskade Lars!

ditt underbara kärleksbrev gjorde mej så lycklig i dag. Du kan verkligen skriva härliga saker du älskling. Nu återstår bara för mej tt hoppas att detta också kan göra dej litet gladare än innan du fick det. Men fråga om vår eventuellt tidigare hemresa måste jag tyvärr göra dej besviken. Som du ju vet så har jag varit hemskt förkyld denna vecka och nu har Nalle också blivit smittad antagligen av mej, för de övriga i familjen är fortfarande friska. Stackars Nalle har blivit så grinig så det är inte klokt och snuva har han så det bara rinner ur näsan.

Nu vågar jag naturligtvis inte resa med honom förrän vi som början bestämt, altså på kvällen den 30:de. Nog tror jag du förstår att jag hemskt gärna ville resanu. Hela dagarna tänker jag bara på dej och på den dag vi får vara hos varandra igen. Så ska det bli skönt få bli sej själv igen och slippa ha mammas tjtande och bestämmande i allt. Vi är ju en så lycklig liten familj bara vi får vara oss själva i vårt hem utan iblandning. Jag älskar dej och Nalle och jag saknar våran älskade pappa så obeskrivligt mycket. Du är en så gullig pappa till vår lille son och en härlig eldig älskare för mej. Vet du jag skulle inte heller ändra mej om jag fick tillfälle att välja äkta man igen. Du har alltid varit så underbar emot mej. vet du mamma sade igår att hon tyckte vi passade så bra ihop för vi var lika i så mycket.

Älskade visst förlåter jag dej ditt förra brev. Jag förstod att du var nere och ledsen och blev faktiskt inte alls arg. Om jag inte varit så förkyld och måste hålla mej inne, hade jag tänkt rusa ut och köpa en bok till dej och skicka för att glädja dej med något litet i din mörka förtvivlan, älskling. Du är inte barnsligare än jag, älskling, vi är nog ganska lika även på det området. Hoppas nu du inte blit alltför besviken då vi inte kan resa hem tidigare än vi tänkt från början, men jag törs inte riskera Nalles hälsa nu det vet jag att du förstår. Annars är han charmig att alla som ser honom blir förtjusta, men nu är det synd om den lilla gullungen. Vi gör allt för att han ska bli kry snart igen! Synd för här är så härligt solsken och att han måste vara inne.

Jag älskar dej så mycket älskling! Jag hoppas chokladen smakar, du kan behöva lite gott ibland.

Jag är så kär i dej och är så lycklig för att just du är min make. Jag älskar dej Brummis.

Din hustru Margareta.

P.S. Alla hälsar här. Nalle sänder kramar till sin pappa!

Frösön lördagkväll 1961-09-24



Min egen älskade make!

Du jag älskar dej och längtar så efter dej i kväll. Men ändå har du trots avståndet varit hos mej nu i kväll och gjort mej lycklig. Det var under det två timmar långa "Funny Baby" programmet. Jag kände på mej att du också såg det, och vi hade kontakt med varandra genom det. Hoppas att du kände att jag tänkte så intensivt på dej, älskade du. Jag är så lycklig över att du inte ångrar den vinterdag då du blev min make. Vet du jag har många goda föresatser med mig hem i bagaget. Alla har till uppgift att göra oss båda ännu lyckligare i vårt äktenskap. Jag har fått tid till att tänka över en del nu och likaså börjat förstå vilken tur jag haft som fick dej, älskling.

Nalle är tyvärr fortfarande förkyld så vi får hålla oss inne med honom. Ja, jag är ju inte heller frisk än. I morse fick jag sova till ½ 11, då jag plötsligt blev väckt av Nalle, som då sovit någon timme efter några timmar med mamma, Nisse och Gunilla för att jag skulle få sova.

Jag har stickat färdig Nalles kofta och hååler på med en krage till min gamla svarta duffel. Har jag talat om att Nalle varit på 12-års kalas till Kerstin. Han var bjuden redan då vi kom hit. Inte är han skrajsen och var så himla snäll och gullig, samt åt tårta som en hel karl. Gunilla hade honom med sig själv, du ska tro hon var lycklig, men mamma var förstås orolig. Den kvällen ska du tro han somnade fint, han borde nog ofta vara på sånt. Nalle fick kort från Eva i dag, dom skrev att du och Ove varit på bio, det var riktigt min älskling!

Nu måste jag krypa i säng innan Nalle vaknar helt, han är så orolig nu. Tänk ändå om du fanns i sängen väntande på mej. men om en vecka, älskade du, är det verklighet igen efter en olidligt lång månad av saknad.

Jag älskar dej så mycket min älskade

Din fru Margareta

P.s. Nalle hälsar!

Teckning från Nalle..



"Hej älskade pappa!"

Frösön, måndag kväll 1961-09-25



Min älskade Brummis!

Nog har du skrivit ljuvliga brev till mej förr, men det jag fick nu i dag tror jag att jag tycker bäst om av alla. Älskling, det var så underbart att jag inte har minsta hopp om att kunna skriv ett liknande till dej, fast jag ju så hemskt gärna önskar det. Jag har läst om det gång på gång, i dag så fort jag fått tillfälle att smita undan de övriga en liteb stund. Tack min älskade du gjorde mig så lycklig i dag! Du förstår i morse kom inget brev som jag väntat och jag blev litet ledsen då. Men nu på eftermiddagen kom ett desto underbarare istället!

Det är så roligt att läsa om att du börjat äta och får komma ut på bio då och då och så var du till Sollentuna i lördags. Undrar just om du såg på tv då? I så fall passade väl det jag skrev i mitt förra brev in bra eller hur?

Tänk så lyckliga vi är som har ett helt stort äppelträd fullt med äpplen som bara väntar på oss. Hoppas nu bara vi får bli först att plocka i år. Jag har undrat ska du tro och det var gulligt av dej att åka ner och titta till det.

Vi är lyckliga på många sätt vi älskling, det har också nu efter hand börjat förstå. Du och jag älskar varandra och har en liten son som är underbar det är vad som behövs för att göra allt fullkomligt. Men vi har varit barnsliga du och jag och inte tillfullo förstått det.

I dag efter sedan ditt brev kom känner jag mig så lätt om hjärtat och lycklig, nu vet jag att vårt äktenskap dka bli fint och harmoniskt, vi vill ju verkligen båda och då ska det också gå. Du måste tala om för mej då jag kommit hem, hur du fått bevis på Guds existens. Då vill jag också tro som du älskling bara du hjälper mej. Du verkar lugnare mer harmonisk och lycklgare i ditt sista brev och jag är så glad för det. Nu vet jag också att det har jag saknat hos dej tidigare fast jag förut inte rikyigt visste vad jag tyckte fattades då.

Nu känns det som jag skulle kunna rusa ifrån allt och resa till dej genast. Det är ju hos dej jag har min plats och uppgift i livet, och det är hos dej jag är lycklig. Min Nalle är inte bra alls än, snuvan rinner som förut och idag har jag fått min period. Jag hoppas så att den är över till söndag. Men jag vet ju att du älskar mej ändå också, du förklarade just det så otroligt fint i brevet och jag är så nöjd och lycklig över det. Du älskar mej och jag älskar dej, kan något så bra bli bättre äns så? Oh, min egen älskade make hur jag längtar hem till dej.

Du skulle se hur söt våran gosse är då han ligger här bredvid i sin säng och snusar och sover. Vi kan då verkligen göra fina babyssisar vi älskling! Jag är så glad för att vi har honom och det är din förtjänst, Lats, det menar jag och du får inte tro något annat. Här har har vunnit allas hjätran och det blir nog hemskt bedrövligt då vi ska resa. Mormor är alldeles galen i honom. Hon sussar ner honom i vagnen varje kväll, och fort går det minsann, och leker med honom flera timmar varje morgon ifrån 5-6 då han vaknar, så jag ska få sova. Så nu bör jag vara snäll och utvilad då jag kommer hem till dej igen. Att även Nisse, Gunilla och Farmor är förtjusta i Nalle också behöver jag inte poängtera. Nisse

bär sej åt som han kommit i barndömet då han fjollar sig för honom som värst. Alla vill vara hemma hos Nalle!

Oh nu tänkte jag visst för mycket på Nalle för nyss vaknade han. Måste sluta nu älskling.

Jag älskar dej så mycket Lars.

Din egen hustru

Margareta

P.S. Nalle saknar dej också och hälsar. Alla hälsar här.

Frösön onsdagkväll 1961-09-28



Min älskade make!

Tack käraste du för det förtjusande brevet jag fick i morse. Nu har ally förutom att jag längtar ohyggligt efter dej även gjort mej förskräckligt nyfiken också. Jag har grunnat och funderat både hit och dit på vad det kan vara för en överraskning som väntar mej nu på söndag då vi kommer hem Nalle och jag. Du et hur gränslöst nyfiken jag är av mej, så nu känner jag mej alldeles totalt sjuk! Kan du inte ge mej någon liten ledtråd, min älskade.

Så glad jag ä att du fick trevligt under senaste veckoslutet ute i Sollentuna. Du behövde ju verkligen den avkopplingen då efter all den ensamhet du fatt stå ut med innan. Tänka sej, jag kände ju på mig att du också såg "Fanny boy"programmet och tänkte på mej intensiv hela kvällen. Du har aldrig förr kännts så fjärran från mig som då. Programmet var fantastiskt precis hela tiden och jag njöt. det var ju tidernas att få se våra skvor sjungas tyckte jag. Det var det bästa jag också sett på tv hittills, älskling.

Nu återstår tre ensamma kvällar och tre ensamma dagar tills vi träffas. Älskling, måtte de dagarna gå fort, jag önskar så att jag vore hos dej redan nu. Jag behöver dej, Lars och orkar inte leva utan dej. Vi hör ihop och har liksom växt samman allt mer och mer under de år som gått.

Du frågar om vår hälsa. Ja, jag är nästan helt bra och Nalle är piggare nu fast nog har han kvar av snuvan alltid fortfarande. Men ingenting kan hindra oss från att resa hem på lördag som vi bestämt, älskling.

Älskling, jag förstår så väl att du börjar få knapp om tid till tentorna, så jag blir inte ledsen om du inte skriver så ofta i fortsättningen. Du ska veta att jag tänker så mycket på dej och hoppas på det bästa, naturligtvis, men fordrar inte det otroliga. Jag vet ju att du gör vad du kan och mer kan man inte heller begära av någon.

du ska lita på min kärlek älskade och veta att jag älskar dej judt för att du är som du är, min älskade Brummis.

Din egen hustru
Margareta

P.S. Nalle hälsar till dej, pappis! Dom andra här också!

Frösön torsdagkväll 1961-09-29



Du, min egen älskade!

Nu har vi två ensamma dagar att utstå innan vi träffas! Hoppas tiden rinner iväg fort till dess, älskling. Det blir allt mer och mer olidligt att leva utan dej, jag längtar ju så gränslöst mycket efter dej och din ömhet och kärlek.

I morgon och på lördag håller jag tummarna för dej älskling. Jag hoppas så att det går bra för dej. Just nu känner jag mej så nervös så jag har ont i magen. Du brukar ju inte vara så nervös du som jag fast det är du som tentar. Men, älskade, bli inte alltför ledsen om det nu inte går vägen för dej denna gången. Det är ju så svårt så det skulle inte förvåna mej mycket. Du har ju jobb nu och vi klarar oss fint och du får ju fler chanser senare för jag kan absolut inte begära att du ska klara båda tentorna nu, min älskling. Men gör du det blir jag galen av glädje.

Nalle har blivit så duktig och kavat, så jag befarar att Ingrid kan få en hel del att skvallra för Ove om beträffande Nalles hårdhänthet gentemot Eva den lilla.

Älskling, det här måste bli mitt sista brev till dej. Men så är jag ju hemma hos dej dagen efter sedan det anlänt också. Jag längtar så jag kan bli tokig! Den här månaden har varit olidligt lång och trist, det ska bli så underbart att kunna få krypa in i din famn igen och känna sig älskad och få älska dej tillbaka. Hurensam har jag inte känt mej under denna månad i den kalla swängen. Klart du har varit ännu mer ensam som inte haft Nalle hos dej. Älskade make, jag älskar dej och drömmer nu bara om söndagsmorgon, då vi äntligen är hos varandra igen.

Jag älskar dej Brummis!

Din hustru
Margareta

P.S. Vårt tåg går kl 22.00 och ska vara på Sthlm C kl 7.55. Nu vet du det älskling! Nalle sänder blöta bitpussar till pappa! D. S.

P.S.2. Nalles mamma sänder mjukare pussar på munnen! D.S.

September 1963

Jag blev inlagd på Stockhols stads Epidemisjukhus vi Valhallavägen. Margareta och Nalle var på Frösön under två veckor och hälsade på sin mamma, sin syster Gunilla och Nisse.

Frösön tisdag kväll 1963-09-10



Min egen älskade Brummis!

Jag sitter här i min säng och sover. Nalle sover i sängen intill och snarkar väldigt och det är vår första kväll här på Frösön. Du må tro jag tänkt och undrat hur du har det, min älskling. Hemskt att du ska behöva ligga där, när vi får ha det mycket trevligare. Jag älskar dej så och tycker vi har kommit varann så nära under denna semestern och tiden efter, Nu finns ingen tvekan länhre från min sida. Jag vet inte ens om det jag trodde vara det någonsin var något jag egentligen ville. Nu när vi är skilda åt igen känns det så trist och konstigt omkring mej och jag blir så osäker på mej själv. Hoppas vi slipper skiljas på detta sättet och att denna tiden går fort. Jag älskar dej så och känner mej halv utan dej.

Du kan tro mamma blev lycklig över att vi skulle komma så då jag ringde bestämde jag vi skulle resa med tåget som gick kl 21.00. Så såg jag en annons i tidningen att de sålde utgående modeller i ringar på Guld-Fynd billigt. Så Nalle och jag fick tag i en för 19.50 på Ringvägen till mamma. Till Ninna köpte jag ett par restofflor som jag sen sa var från Rumänien och Nisse fick en Domino. På Åhlén och Holm såg jag en snygg kjol för 20.00 som jsg köpte mej själv och så for vi hem.

Nalle och jag åt och vi försökte få tag i Sonja, men hon jobbade så jag skrev en lapp och släppte in nyckeln genom brevlådan. Cissi ringde och Pelle ville prata med dej. Då berättade jag och de ville skicka blommor men då jag inte kunde säga hur länge du blir bad de mej hälsa. Kenneth hade gått upp ½ kg under sin tid hos mormor (14 dagar) och verkade helt bra, men det var han inte nu längre. Dina föräldrar ska jag skriva till i morgon bitti, så Björn inte åker ner. Mamma erbjöd mej att ringa, men jag skriver nog hellre tror jag.

Jag börjar bli ganska trött, du vet jag sov inte så vidare i sovvagnen med Nalle hos mej. Men det var ju bättre än att sitta upprätt med nalle i knäet hela natten. Tycker du jag var dum? Vad du tycker är det enda som spelar någon roll.

Jag undrar så hur du mår, älskling. Har du ont i magen nu också? Det här sista dygnet har jag varit ganska bra även om det har kännts litet ont då och då. Så tror jag jag är bra när som helst. Nalle frågar efter dej i ett och undrar varför (för) du är på "kuskuset". När vi sussat kommer min pappa säger han. Han tycker också det är konstigt utan dej. Till våren kanske vi kan glädja honom med en liten syster också. Än har inget motsägande hänt, och jag hoppas att det blir så. Den glädjande tilldragelsen kunde vi verkligen behöva nu eller hur? Ingen blir gladare än jag, för jag är så kär i dej och vill så gärna.

Bara de ändå botar dej där på sjukhuset nu också, så det blir någon menung med det hela. Jag vill du ska veta att visst är det roligt att vara här hos mamma, men det är inget annat än du som är i mina tankar. Jag är en halv människa nu. och det verkar som de märker det här också, för de pratar och undrar så om dej. Först då du kommer blir det riktigt kul igen.

Min älskade, jag ska försöka skriva varje kväll, så du får brev varje dag. Jag älskar dej så mycket, älskade Lars.

Din egen
Margareta

P.S. Ojje sänder pussar och kramar till sin pappa. Mamma, Nisse och Ninna hälsar till dej och önskar dej välkommen hit sedan.

Försön onsdagkväll 1963-09-11



Min egen älskade Lars!

Nu är det kväll igen, och jag sitter här hos Nalle och skriver. I går var vi inne hela dagen, men i dag har vi däremot varit ute en del. I morse åt vi frukost på balkongen i solskenet, båda dagarna tjustigt väder, sedan gick vi ut och Nalle fick ösa i gruset och kratta med en lite kratta, det var så kul. Mamma hämtade en stor skottkärra och körde omkring Nalle i den, du kan tro han njöt. Sen gick vi in och Nalle fick mat och vi kaffe. Efter det gick vi till stan vi tre och vid bron på Frösösidan stannade vi och matade fåglarna, där var massvis av änder och de stora kanadensiska gässem, du vet. De senare var så tama att de görsökte själva ta bitar av bullen i Nalles hand. Men han backade förskräckt då. Vi ska gå dit igen, så jag får ta några kort av Nalle bland pippina.

Bommarna vid järnvägasövergången gick ner och det kom en rälsbuss. Nalle stirrade paralyserad. På stan köpte jag penna, brevpapper och vantar till Nalle. Och så åt vi glass, sen var det dags att ta bussen hem.

I kväll ville Nalle hem till dej, älskling! Han var trött och ledsen. "Har du inte kul här då" sa mamma. "Nää" sa han "en anna dag tar jag riktigt tåget till pappa". Är han inte bra gullig?

Älskade, jag tänker allt på dej, och ibland önskar jag att jag också blivit intagen. Det blir alltmer att jag tycker det varit bäst, även om Nalle blivit hemskt besvärlig att ha med. Visst är det bra här men lycklig är jag inte utan dej, Lars. Jag älskar dej så, och behöver dej verkligen hos mej, det har jag fått märka nu. Jag älskar dej, Lars!

Massor med pussar och kramar från din son och hustru

Nalle och Margareta

Kuvertet innehöll tre brev.



Frösön torsdagkväll 1963-09-12

Älskade Lars!

Vad säjar du om att bli dubbelpappa? Jag tror du blir det till våren, visst skulle det vara underbart. Du kan tro jag är lycklig! Och jag blev så full i skratt då mamma i går sa till Nalle att han skulle be pappa och mamma om en lillasyster. I dag åkte jag ensam in till stan, då Nalle sov och tittade i affärer bara. Bl. a. tillade jag på babykläder! Hoppas nu bara att det inte är falskt alarm. Jag är så lycklig över att det hände just nu. Särskilt nu behövde jag nu något att glädja dej med min stackars älskling. Har du hemskt trist och tråkigt där? Du ångrar kanske att jag fick resa nu?

I dag har vi blivit bjudna på bröllop också du och jag. Det är Britta Melander, grannen du vet, som gifter sig den 28 september. Mamma, Nisse och Ninna är också bjudna. Jag har inget lovat utan sagt till dem här att vi nog inte kvar då. Du får brstämman om du skulle tycka motsarsen. Britta och hennes kille håller själva bröllopet med vigsel i Frösö Gästhem, som ligger i närheten av kyrkan, klädsel kavaj. Förlåt om det här brevet blir litet kort. Men Nalle somnade kl 10 och jag också av misstag. Nu vaknade jag med ett ryck kl 24.00 och rusade upp för att skriva.

Jag älskar dej så min egen fine Lars. Om jag ändå hade gejt här skulle du få en kram och många kyssar m. m. m. du vet! Hoppas du slipper ut snarast nu och att du är alldeles frisk också.

Jag älskar dej så,
din egen hustru

P.S. Nalle hälsar. Mamma, Nisse och Ninna hälsar.

P.S.2. Jag har ordnt papperen till försäkringsbolaget, men receptet glömde jag, vill du skicka hit det sedan. Jag älskar dej! D.S.

Frösön fredagmorgon 1963-09-10

Älskade lilla Pappis!

Tack snälla gulliga du för brevet som kom nu nyss. Jag har redan läst det fem gånger och jag hargråtit. Men fastän jag grät blev jag underbart lycklig över allt du skrev om aatt du älskar mej och vill göra mej lycklig. Du gör mej lycklig ofta, älskling, då får inte tro annat, men om du vill så kan jag ordna ett samtal åt dej. Hoppas nyheten om att vi nog blir fyra i maj kan glädja dej något. Jag vill så gärna göra dej glad och lycklig, men vet nog att jag försökt och lyckats sällan. Jag älskar dej så och kan inte vara riktigt glad nu då jag vet hur trist du har det.

Tänk så många prov du gått igenom stackars du. Jag älskar dej så mycket och ångrar inte att jag gift mej med dej, du måste tro mej, då jag säger det. Det ska bli underbart att få tillbaka dej igen.

Nalle förvissas sig varje dag om att vi säkert ska åka hem ”en annan dag”. Och brevet i dag gjorde honom överlycklig. Han kröp upp i mitt knä och ville höra. sen lekta han med Ninnas docka. Lade den i en skokartong med en handduk som täcke och sa hon skulle på ”kuskuset” lika som pappa.

Måste sluta, brevlådan töms nu snart, men många pussar och kramar kommer ifrån

Nalle och din egen
Margareta.

P.S. Jag älskar dej så mycket, Lars. D.S.

Alla här hälsar och särskilt mamma är så orolig för dej. De önskar dej välkommen hit sedan så hjärtligt.

Frösön fredagkväll 1963-09-10

Älskade du!

Du var så rar som lyckades få iväg ett brev hit till mej. Jag hade ju lovat att inte bli arg om inget kom, och var det inte heller, men just i dag väntade jag på brevbäraren med spänning. Jag kände liksom på mej att du skrivit till mej, älskling. Nu hoppas jag verkligen att din diarré ha gått över. Jag blev så ledsen för din skull att du inte var bättre som vi trodde i måndags. Jag är bättre som vi trodde i måndags. Jag är bättre än då innan jag reste. Ingen riktig diarré, men ont i magen två gånger om dagen. Tro mej eller ej men själv tycker jag att jag fått en riktig liten kulmage. Gissa orsaken älskling om du kan! Jag är så lycklig över det.

I dag var mamma, Nalle och jag till Herke och bedökte Ninnas farmor. Hon var sej lik, go och rar och snäll. Jag köpte några punchflaskor till henne och hon blevöverlycklig. Hade inte fått någon på länge och satte i sej en omedelbart. Vi hade kaffe med till henne.

Sedan tog vi bussen in till stan. På z-huset sålde de ut Märklinanpassade vagnar, de var ej Märklin, men för den rälsen, för 5:-. Det är personvagnar med inredning och 16,5 cm långa, har kostt 14.75. Nalle blev som tokig och jag köpte en. sen tyckte mamma den var så fin, så han fick en som såg litet annorlunda ut av henne. Jag tänkte vi skulle gömma dem tills han får räls och lok också.

Så köpte jag en film på Domus också, det var Anser färg 36 bilden för 10:- har kostat 13:50 där och går ut i oktober i år. Var det dumt, älskling, De svartvita Italienfilmerna har jag lämnat in också.

Älskad du jag vill också få allt bra mellan oss. Vi måste hjälpas åt så går det. Ofta är det bara dumma små missförstånd som förstoras upp aldeles i onödan. Vi får försöka att inte surna till för minsta lilla sak som vi gjort. Där är då jag inte minst skyldig har jag en känsla av.

Nalle mår bra av det också. Han är så go och gullig. I kväll har han badat i mormors stora balja och haft så kul tills han plötsligt slocknad på morfars soffa. Vagnarna han fick var han otroligt lycklig över, han hade dem hos sig då han somnade. Hoppas nästa baby blir lika gullig!

Jag älskar dej så mycket och vill vara hos dej var du än är. Du har varit så underbar emot mej och jag ångrar inte en dag av våra 4½ år som gifta. Men inget hindrar att försöker göra varann ännu lyckligare. Vi bör ju ha lärt os en del om det nu, eller hur, älskling?

Nej nu orkar jag inte skriva mer i kväll.

Kom ihåg min älskade att du betyder allt för mej, jag älskar dej så, Lars.

Din hustru
Margareta

P.S. Mamma föreslog vi skulle skicka dej ett par böcker, men vi lyckades inte hitta några just på engelska som du gillar. det var så utplockat! Hoppas de går att lit njuta av i alla fall. Mn älskling Du vet vi var tvugnabära Nalle och vi kunde därför inte leta på så många affärer då. Du förstår jag vågar inte bära honom så långa stunder nu, det är inte bra för mej som du vet, älskade! D.S.

Frösön måndagkväll 1963-09-15



Min älskade make!

Många, många gånger tack för det långa brevet som kom i går. Du skrev så rart och det brevet gjorde mej betydligt gladare. Så många underbara saker du skrev, och jag tror på dem också. Just det gör mej så väldigt lycklig.

Den lilla babyn i mej har fortfarande stora chanser, och det är en underbart härlig hemlighet jag har med dej. Jag tycker det blev så lämpligt för just nu ville jag så gärna och likadant var det på Mamaia.

I dag är det min födelsedag jag har blivit så gammal så Gunilla och jag har bestämt att jag är 25 år hädanefter. Jag blev så uppvaktad i morse. Nalle skrev av spänning då vi öppnade paketen. Först fick jag en skarpt turkosblå jumper med lång ärm. den hade jag önskat mej då de fanns på Tempo. Ett armban av Gunilla, öronclips och en stor chokladkaka + 2 punchflaskor. De senare hjälpte Nalle till att dricka ur! Så ska jag få en silverberlock till mitt armband, det med hänglåste du vet, om du tar det med upp. det ligger i svarta smyckesskrinet i sekretären och glöm inte nyckeln är du rar, som hör till låset. Vill du det, min älskling?

Jag saknar dej så gränslöst. Hoppas du kan komma snart till oss. Du är så efterlängtd av oss alla, men mest av mej och Nalle förstås.

Men du kan tro du gjorde mej glad då jag läst vad du skrev om lägenheten. Nu då vi antagligen blir en till i familjen blir den ännu trängre. Men jag vill inte tvinga dej till något. Så roligt att du kommit hem då du får detta brev. Det ska bli så spännande att få höra när du kan komma upp. Jag längtar så och det för att du betyder allt för mej.

Jag älskar dej, Lars

Din hustru

P.S. Ajje hälsar! Glöm ej skicka receptet älskling fr Mamaia. Alla här hälsar. Älskade du!

Frösön måndagkväll 1963-09-16



Min älskade Lars!

Tack för det underbara brev. Du kan verkligen göra mej glad och lycklig! Inte blev jag arg för dt du inget nämnde i ditt förra brev om min födelsedag. Jag förstod du tappat bort dagarna, där i den trista sjukhusmiljön. det händer ju så lätt och egentligen kom du ju ihåg mej redan dagen innan fast du inte då kunde meddela dej med mej. Jag gissade det skulle bli så på lördag eller söndag och tyckte synd om dej, älskling.

Jag blev litet orolig av ditt brev, men hoppas verkligen att du fick komma hem idag, måndag. En hel vecka måste vara det mesta man kan stå ut med! Jag som tyckte två dagar var så gräsligt, hur ska då inte en hel vecka bli. Och du som varit alldles ensam också. Stackars min lilla älskling! Jag önskar jag kunnat vara hos dej, för ensam har jag också varit fast folk surrar omkring mej hela dagarna. Utan dej har jag varit ensam ändå, det är dej jag behöver, och älskar. Jag har så svårt att uttrycka vad jag känner i ord men minns att det är hos dej jag vill vara och du behöver inte vara svartsjuk på någon människa.

I dag har jag och Nalle varit med mamma på stan, hon köpte sej ett tyg till en klänning som ska sy till bröllopet nästa vecka och jag köpte ett fint kjoltyg för 8:50.

I kväll spelade jag domino med Ninna för Nalle somnade före sju. Hon gillar spelet väldigt. Och i går kväll soelade mamma med också. Annars ser vi mest på tv på kvällarna. Jag kan trösta djmed att det inte varit något vidare denna veckan.

Ingen period hittills och jag börjar känna mig säker. Jag har en glupande aptit och vill äta jämt vad som helst. Det kanske säger en del. Jag skulle också bli gränslost besviken om detta också var falskt alarm. Hoppas, hoppas det inte är det.

Nalle sover här i sängen intill och pratar i sömnen om Ninna. Just nu sa han "Jag har köpt ett elektriskt tåg åt dej, Ninna" Det är väl en go liten gosse vi har! Han såg elektriska tåg i dag på stan. På väg till stan stannade vi och matade de kanadensiska gässen och jag tog en del bilder. Men de var så närgånga så Nalle blev skrajsen. En av dem nöp honom i byxbaken med näbben.

Jag har fått ett munsår på läppen och det är så irriterande. Mamma köpte så goda gråpäron härom-dagen och jag tror jag fick det av dem. Bara det är bra tills du kommer är jag nöjd. Då vill jag kunna kyssa dej riktigt som du förstår. Det ska bli så härligt då do kommer, jag älskar dej så mycket.

Din egen hustru
Margareta

P.S. Alla hälsar här till dej älskade D.S.

Frösön tisdagväll 1963-09-17



Min egen älskade Lars!

Jag kan inte sova om jag inte skriver till dej. Du må tro jag undrar hur det gått för dej. Om du är hemma då du får detta brevet kan du väl ringa så jag får prata med dej. Det skulle vara så roligt att få höra litet om du vet när du kan komma. I dag då inget brev kom fick jag för mig att du skulle dyka upp här bara i dag. Men det var bara dumt av mej att inbilla mej det. Du måste väl till jobbet först några dagar.

Jag älskar dej Brummis, hoppas du inte är ledsen på mej för något, det skulle göra mej otröstlig. Nu när vi varit slilda åt så länge inser jag att all haft det bra lyckligt tillsammans, Och goda förutsättningar finns att vi kan bli ännu lyckligare.

Har du hittat några namn än älskling. Ingen period fortfarande som du förstår, och jag är lycklig för det. Nalle frågar efter dej, älskling.

Jag älskar dej gränslöst, älskade..

din egen fru
Margareta

P.S. Nalle sänder kramar och pussar! Alla här hälsar!

Frösön onsdag morgon 1963-09-18



Älskling!

Tack för det rara brevet som jag fick. Idag har jag skickat brev och likaså i går, men jag adresserade dem hem. Jag trodde du skulle vara hemma i dag. Nu hinner jag inte få iväg något mer brev innan lådan töms. Men kom ihåg att du är i mina tankar ständigt och att jag älskar dej och längtar så gränslöst till du kommer. Nalle frågar efter pappa sin! Älskade vad du måste ha trist. 2 dagar fick ju jag nog av.

Kyssar och kramar från din Margareta

P.S. Alla här hälsar

Frösön onsdag kväll 1963-09-18



Min älskade make!

Tack kära du för brev du skriver så ljuvligt till mej. Så kul att du tyckte om böckerna vi skickade. Jag blev så förskräckt i morse då du skrev att du fortfarande var på sjukhuset. Jag hade skickat två brev hem eller tre var det visst. Hoppas du inte blivit alltför ledsen då du inget brev fått varken i går eller i dag, men du gissar väl var de är kan jag tro.

Älskling angående sängfrågan så har jag ändrat mej. Om vi får större vill jag vi har en bred säng istället för två smala. Jag har haft tid att tänka över saken, och i måndags var vi på en möbelutställning här i stan allihop och där fanns en sån jättebred säng för 410:- och jag föll direkt, då jag tänkte på dej och mej däri. Jag älskar dej och vill för alltid ha dina armar omkring mej.

Provet du skrev om oroar mej verkligen. Nog vet jag vad en amöba är alltid och det låter ruskigt, älskling. Du måste bli utskäppt snart, älskade Lars. Jag förstår att du har det hemskt, jag minns hur hemskt jag tyckte två dagar var och ändå var ju ni hos mej då. Är det något du änskar dej som jag kan skicka? Jag vill göra vad jag kan.

Är det den 22 september som din pappa fyller 51 år? Vill du jag ska köpa något och skicka härifrån och har du något förslag?

Brölloppet som vi är bjudna på måste jag lämna besked om före den 21 september. Det är väl bäst att tacka nej då vi inget vet om vi äe här. så blir det ju svårt med barnvakt också. Säg hur du tycker älskling. Jag har gått upp i vikt till 52 kg nu. Du förstår jag har en hemsk aptit och det blir nog en baby tror jag denna gången. Det syns redan tycker jag, och kläderna är litet trånga. Jag tycker det är så roligt att kunna glädja dej med det här, nu när du har så trist och ensamt.

Jag älskar dej så och längtar så mycket efter dej Lars. Vi har det ju oftast så bra tillsammans du och jag. Och nu har jag börjat längta hem till vår lägenhet. Det är ju vårt hem även om den är liten och trång. Men utan dej är den ingenting att vara i.

Hoppas du kan komma snart! Nu är jag så trött och måste slöuta för denna gången. Jag älskar dej så mycket, du är en underbar Brummis.

Din egen hustru
Margareta

Ajje sänder pussar och kramar. Alla hälsar!

Eftersänt stämplat "Stockholm ban 1963-09-21"

Frösön torsdag kväll 1963-09-19



Älskade du!

Tack för brevet i dag, älskling. Så trist att de aldrig släpper ut dej. Inte konstigt att det sällan blir någon plats ledig där! Tänk dej Nalle där så länge! Hu så hemskt! Men utan honom skulle jag velat vara där hos dej, det skulle varit underbart. Du undrade om de börjat att tröttna på oss här. Oh nej då, det gör dom inte utan det är väl snarare tvärtom. det är dagarna med mamma enbart som är tristast. Gunilla är så rar och snäll och Nalle är så tokig i henne. Mamma gör ju sitt bästa och leker oerhört mycket med Nalle, som är så förtjust.

I morse var han hos henne och jag låg (kl. var 6:30). Då sa han till henne då de spelade kort "Jag ska visa dej min pappa, vet hur han ser ut?" Nej, sa mamma, hur ser han ut? "Jo", sa Nalle, "han är mörk och så gör han så här." Så klade han sig på hjässan för att demonstrera. Det lät väl kul! Sedan berättade han att han drömt att pappa ramlade ner. Nu förstår du kanske att din son tänker på dej, mycket.

I dag har jag köpt en present till din pappa. Det var ju dumt att fråga dej, du hinner ju inte svara. Jag köpte ett kul teaktroll med långt rött hår och svans. Tror du han gillar det? Nalle och jag tyckte det var så kul.

Älskling, jag tror mej kunna lova dej en liten maj-baby nu.

Mamma kan ingen engelska utan jag valde tyckte det var kul. Hoppas den var bra. Hoppas du kan komma snart, älskade Lars. Jag har så tråkigt utan dej och kan inte bli riktigt glad då jag vet du har så jäkligt där du är. Jag älskar dej så mycket, Lars. Du undrar vad du bör ha med dej upp. Ja du vet nog bra själv, men det här är vad jag kommit på. Pyjamas, skjorta, strumpor, rakapparat, kamera, mitt armband som jag skrev om, filmerna som vi tagit i Mamaia och så har du väl inga pengar till biljett. Min kostade 86:40 och det var semesterbuljett. Glöm ej skicka receptet som ska till Hansa.

Det ska bli så kul att få möta dej då du kommer, älskling.

Jag älskar dej över allt på jorden! Den här tiden har varit så trist, men kanske vi lärt oss inse att vi inte kan undvara varann mera.

Jag älskar dej så mycket Lars.

Gin egen hustru
Margareta

P.S. Nalle sänder kramar och alla här hälsar.

Malmö 1986-03-12

från Margareta till Lars



Hejsan! Försökte ringa Dig innan jag åkte. Skön resa! Helfrid är lite bättre, vi har trevligt. Trist väder, men jag är ute med taxen en hel del.

Kramar
Margareta.

Bridgend 1999-06-22

från Margareta till Lars



Hejsan!

Jag är nu hos Gunilla och Alan. Här är så fint. Landskapet här i Wales är så trolskt och vackert. Igår var vi först i Cardiff Castle sen i detta du ser på framsidan. Helt fantastiskt! Så har vi varit vid kusten. Gunillas och Alans hus är gulligt..

Krmar
Margareta

