

Sundbyberg 1965-02-19

från Margareta till Inga och Nils



Hej alla 3!

Just nu är Nalle och jag på Sundbybergs station, vi väntar på tåget. Vi har varit och visat Nalles fötter på sjukhuset. Han ska ha nya inlägg. Pappa är hemma hos Nilla. Vi mår bara fint. Hoppas ni också gör det! Bra att mamma får operera benen. Tack för breven, jag ska också skriva snart.

Kära hälsningar från oss 4. Margareta.

Våra utflykter i Schweiz



Lausanne 1975-09-15

från Margareta till Ingrid+Nils



Hej alla 3!

Nu är vi här! Resan gick så bra. Vi fick jättegod mat på planet och vädret var fint. Så bytte vi i Frankfurt, som var en jättestor flygplats. Flög med ett fint Swissair-plan och fick dricka juice och läsk så mycket vi ville. Solen sken på alperna då vi varvade för landning. Det var otroligt vackert! Lars väntade och körde oss "hem". våningen visade sig vara jättestor (minst som vårt hus) och tjusig. Mattor överallt, två stora badrum och tre stora sovrum med en liten altan. Jättestort vardagsrum med en hel glasvägg och utanför den en jättelång altan med möbler. Utsikten ifrån den är sagolik! Sjön ligger djupt därnere och på andra sidan en stad och höga alper. På kvällen då vi kommit visade Lars mig utsikten då det blivit mörkt. Så förvånad jag blev, då det såg ut som Er utsikt över Östersund. Bara mer avlägset! staden på andra sidan liknar så Östersund på kvällen. Med en udde bortom Centralen också. Här är så brant ner mot sjön, men fullt med vinodlingar. Så slutningarna är alldeles randiga. Och mycket blommor!

I går förmiddag kom den svenska familjen och ville se hur vi bodde. Sen åkte vi på en restaurang i stan och åt och tittade på stan från bilen. Vi fick så mycket mat och den var jättegod! Sen drack vi kaffe hemma hos Gösta och Barbro, som bor i höghus. Vi bor i ett trevåningshus med 7 lägenheter.

I morse gick jag och Camilla ner till en liten affär och köpte Pain rich och smör, det gick bra. Tanten visste inte var vi bodde och hade sett oss i en Volvo.

Sen tog tåget två stationer in till stan, jag och barnen. Vi hittade fint och köpte en del småsaker. Affärerna är fina men det mesta är så dyrt. Två varuhus har vi hittat hittills. Flickorna köpte bandspelare, så i kväll har dom sjungit in på band och skrattat!

Jag har ju födelsedag i dag så vi festade med god mat på stan. Lars hämtade oss där vi bestämt och hade rosor och ett guldhängsmycke till mig. Så kokte vi majscolvar till middag och det gillar vi alla 5. sen i kväll har vi festat på tårta. Frukten och grönsakerna är så billiga här.

På onsdag ska Lars och jag på cocktailparty med de andra från skolan hos skolans rektor, som bor på ett slott. Nästa onsdag är jag inbjuden till hans fru på Tea-party. Alltså bara fruarna. Tur att jag har Barbro! Det är bara vi som är svenskar. Men här i huset bor en norsk familj där pappan går i samma Företagsledarskola som Lars. De har 3 barn, 2 pojkar och 1 flicka.

På onsdag börjar Nalle skolan och flickorna på måndag.

Ska skriva snart igen. Kramar från oss 5!
Margareta.

Adressen är:
La Flonzel Apt. 2
Route de Belmont
1093 La Conversion
Suisse

Vet ej rikt-Tel. numret till Schweiz
tel nr i Schweiz 021-285996
vet inte om nollan skal slås från Sverige.

Lausanne 1975-09-25

från Margareta till Ingrid+Nils



Hej alla 3!

Nu har vi varit här i 2 veckor snart. vi börjar kunna klara oss riktigt bra. Utom de allra första dagarna, så har vi haft rena högsommarvädret här, så jag solar i baddräkt på vår långa och breda altan. Just nu ser jag segelbåtar nere på sjön, men det är ca 2 km brant ner dit. Ska väl tala om att jag blivit riktigt brun igen. Solen tar bra här uppe i bergsslutningen.

En dag gick jag ner till en liten medeltidsstad som heter Lutry, o vad där var gammalt och mysigt. Den ligger vid vattnet, så det var jobbigt att gå hem igen. Mat handlar jag mest i Lausanne på snabbköp. men en liten affär finns nedanför oss och en lite större ovanför i byn Belmont. Mest går jag upp. Där finns en jättegammal kyrka och gamla hus med post, frissa, restaurang m.m.

I söndagskväll var vi uppe på restaurangen och åt, det är så härlig mat här på alla ställen. Detta var vår tredje gång, men pommes triten är också lika god överallt. Vi äter massor med plommon och vinndruvor. Ni skulle se de fantastiska vinodlingarna här!

I lördags åkte vi till 2 städer Montreaux och Vivey, på vägen dit fanns det bara terasser med vindruvor. Man kan inte tro det är sant för det är så brant sluttning. Många, många träd och blommor är nya för oss. Det är visst som Medelhavsklimat här mellan bergen. Vilka villor och trädgårdar det finns!

Flickorna började sin skola i lördags. Det är en bit ner från oss. De verkar trivas! De går i fransk skola här, men får ha sina böcker också med. Fröken och en flicka i klassen kan engelska. Vi tyckte det var bättre för dem här, än i den Amerikanska skolan där Björn går. Han åker med Lars på morgnarna, men tar tåget (tre minuter) hem. Men det är en bit till stationen. Han går inte i samma hus som flickorna skulle gått, det är en annan gata.

Vi var i Björns skola på föräldramöte i tisdagskväll. En liten skola, men trevlig. I högsta klassen där Björn går är det bara 4 elever. Läxor får han och jag tror det är nyttigt. Hans engelska och franska bör

bli bättre där. I tisdags hade dom en utflykt till Luzern med tåg. Det tog hela dagen, där fick dom besöka ett jättestort Tekniskt Museum med otroligt stor tågbanan. Något för Björn det!

I morse åkte han med högstadiet på skolan till Alperna på camping. De blir där i tre dagar, kommer hem lördag kväll. De ska bo i tält och koka mat ute. Vi får betala 150:- för detta, men det är kul för honom att vara med kompisar. En anorak har vi köpt åt honom, men sovsäck fick han låna av en kompis.

Jag har funnit mig bra i rollen som lyxfru. Lägenheten, som är större än huset hemma är lättstädad. Heltäckande mattor överallt och fantastiskt bra dammsugare. I alla sovrum finns så mycket skåp, byrå och lådor, så det är lätt att hålla ordning. Två stora badrum har vi också. Allt är modernt, och fint linneskåp och porslin. Sen flickorna började skolan åker jag till stan mest varje dag på förmiddagen. Åker med Lars in och hem med tåget 11.25, som tar 7 minuter hit. Har hittat så många varuhus nu, men det finns minst 10 stycken. En del är dyra, andra ganska billiga. Jättetjusa affärer finns det.

I lördags var vi bjudna på middag till Barbro och Gösta, det var så trevligt. De ska till Avesta i mars, då Gösta blir chef för LM, som öppnar där då.

I går var jag på tea-partyt hos Lars' rektors fru. Samma slott som vi var på cocktailparty på. Jag åkte med en norsk fru som bor i vårt hus. Vi var 5 i bilen. Barbro kunde inte gå för deras 8 månaders baby har fått diarré. Det var synd för det var en upplevelse. Vi blev serverade te av damer och små, små sandvishes och pastejer och kakor till.

Värdinnan var så gullig och rar. Hon var dålig på engelska! Många där av de 24 var från USA eller andra länder där de har engelska som modersmål. Så hon tyddesig till mig som inte heller var särskilt bra. Hon hade bl.a. ett barnbarn på 1 år berättade hon. En svart cocker-spaniel tiggde kakor av oss. En fru från Nya Zeeland var också rar. Och från Colombia, Malaysia och Venezuela (de sista bor i vårt hus).

I dag då flickorna var hemma på lunch kom två kompisar och hämtade dem. Alla på skolan är så imponerade på deras skicklighet i gymnastik. Här kan de inte nåt alls.

Ska skriva snart igen. Sände många kramar från oss i Schweiz.

Er
Margareta

La Conversion, torsdag (1975-10-02?)

från Margareta till Ingrid+Nils



Hej alla 3!

Jag förstår att Ni blev förvånade, då jag ringde i måndags. Men jag hade fått för mig, att en av Er inte var friska och natten innan drömde jag om det. Så då inget kort eller brev kom, måste jag ringa. Men på tisdag sen kom kortet. Men jag hade svårt att hitta på nåt att säga. Det blev så då man ska ringa långt.

Barbro var här tidigare då på dan, och hon sa hur jag skulle ringa. Hon är så trevlig. Och det är så lätt för oss att hälsa på varann. Bussen mellan oss tar 4-5 minuter. På tisdag börjar en slags kurs på Lars skola IMEDE för oss fruar. Barbro och jag ska väl gå.

I går kväll var jag och Lars ute på Restaurang, en jättegammal Rådhusrestaurang inte långt härifrån. Det var Lars' grupp från skolan med fruar, vi var 12 stycken. Vilka trevliga människor! Och vilken god mat vi åt! Särskilt mycket tyckte jag om en Schweizisk fru från S:t Gallen. Ett par var från Colombia, ett par var från Holland, ett från Sydamerika och gruppens lärare med fru är från USA. Tysken var magsjuk. De senare var så trevliga och körde hem oss i sin Volvo. Vi hade tagit tåget dit.

I lördags åkte vi till den lilla staden Vivey en mil härifrån. Flickorna vill så gärna dit till ett Epa-varuhus där det är billigt.

Björn var på camping i tre dagar, vi hämtade honom sen vid 6-tiden vid skolan. De hade haft hyrd buss med ledare, men gått vilse ändå och blivit blöta och leriga. Men han hade ombyte med. En natt hade de sovit i tält, sen nästa i ett stort hotell. Mont Blanc hade de sett på avstånd. Med de vistades bland mindre Alptoppar. de lagade mat över öppen eld. Säkert en upplevelse!

På söndagen hade Lars en lång redoörelse att göra, men vi ut på promenad. Vi som trott att vi bodde högt upp på sluttningen, 2 km ner till sjön, började gå uppåt ifrån byn ovanför, vi hade trott den byn låg högst. Tji, vi hade fel. Bilvägen upp hade 18% lutning stod det på skyltarna. Vi gick och gick, aldrig slutade uppforsbacken. Men till slut vid en Restaurang. Sen var det en gångstig upp på

ytterligare ett berg med skog. Vi såg vårt hus långt där nere. Tog en annan väg ner och plockade äpplen och päron som låg nedfallna från fruktträd längs vägen (inga hus i närheten). Där uppe fanns bondgårdar med kor och majsält och tjustiga villor.

Lika tjustig sommarväder har vi fortfarande. Jag sitter på vår älskade altan i baddräkt och skriver, är nu alldeles brun efter baddräktsbanden.

I dag har vå tv kommit som vi hyrde igår. Här finns 6 kanaler att välja på.

På lördag och söndag ska vi till Geneve. Lars har fått telegram från VD på LMS i Bollmora. Han kommer ner till Geneve för det är en stor teknisk mäsas där, och han ville träffa Lars på sitt hotell. På söndag ska han träffa sin närmaste tekniske Direktör som ska på mässan då. Men kan ju bli kul att se lite av Geneve. Den stan är ganska mycket större än Lausanne. Fast jag tycker Lausanne är ganska stor också, 200 000 innevånare.

En annan helg ska vi göra en tur in i Frankrike. Som börjar vid Geneve. Men kan också ta båt över från Lausanne till Evian. det är den franska staden mitt emot oss som liknar så Östersund på kvällen.

Många kramar från oss 5

Er
Margareta

Tack för kortet, nu är jag lugn. Det räcker med ett kort ibland!

La Conversion, torsdag 1975-10-08

från Margareta till Ingrid+Nils

Käraste Mormor, Morfar och Musse!

Tack för det fina goa brevet Mormor och för Grattiskortet, som vi fick i dag precis på namnsdagen.

I kväll ska vi festa på tårta! Det finns så härliga bakverk här!

Just nu sitter jag i solen på altanen och skriver. Det är så varmt, och solen tar fortfarande. Här blommar alla blommor. Jag har plockat rödklöver och en hel del andra vilda jag inte vet vad de heter. Trädgårdarna är fulla med blommor och några höstfärger syns inte än. Det blir visst aldrig snö här före jul. Denna veckan håller man på att skörda vindruvorna här i Lutry, som vår kommun heter. Och nu på fredag, lördag och söndag blir det skördefest här med en massa upptåg.

På söndag ska skolbarnen vara med i en stor kortege, som visst är nåt alldeles extra. Gunilla och Camilla är med, och har fått långklänningar, gammaldags och skor. Det ska bli kul för dem, och vi ska fotografera dem, så Ni får se.

På lördag ska Barbro och Gösta komma till oss på dan, då ska vi också gå på skördefesten här nere. Det är nytt för dem också.

I går var Lars till Geneve igen, och träffade sin Direktör och Chef från Bollmora. Han var här på samma utställning som VD i lördags.

Lunchen i måndags var rolig. Men nog är det lite fånigt med sånt där egentligen. God skinka och sallad fick vi, och bröd och vin. Ost och bröd. Sen fick vi en dessert från Venezuela och kaffe med choklad. Det var kul att se hur det går till. Vi var 7 stycken 3 fruar från Venezuela, 1 från Philipinerna, 1 fransyska och jag och norskan. En sällsam blandning! Vi talade engelska förstås.

Igår var jag barnvakt åt lilla Anna. Barbro var på IMEDE (Lars' skola) på föredrag om kotolicismen. Det är jag inte intresserad av. Och idag ska Björn åka till Barbro efter skolan för att få hjälp med fysik, kemi och biologi. Svenska matten räknar han här i skolan.

I dag har jag varit på stan, åkte med Lars in. Börjar känna mig hemma där nu. Det är så roligt att gå och titta. I dag hittade jag ett par gula-blå Adidas skor åt Björn billigt. Hans är utslitna. Sö köpte jag skinnmössor åt mig som är så fantastiska. Såg dem i Geneve och provade, tyckte de var dyra. Nu hade de sänkt priset här i Lausanne så jag fick 3 st för vad en kostade. En är brun och en vinröd och en orange-brun! De såg lite fåniga ut, då jag tog tre!

Vi har hyrt en svart-vit tv och barnen är så glada. Hela eftermiddagarna och hela söndagen efter 12 har de tecknade filmer. Tänk i tisdags körde dom Emil i Lönneberga. Han talade franska förstås, men det var jättekul ändå.

Flickorna håller på att lära sig en del fransk ord i skolan.

Slutar med många kramisar från oss 5.

Margareta

från Margareta till Ingrid+Nils

Hel alla 3!

Tack för två jättesnygga vykort från Er. Verkligen kul att få! Det sista tog bara 2 dagar hit. Avsant den 14:de. Skönt att Ni mår bara bra alla tre!

Det gör vi också! Nu har vi fått lite kallare väder än förut. I lördags hade vi bjudit hit Brabro och Gösta och lilla Anna till kl 2. Det var kallt och blåsigt då, och de var så glada att få komma till värmen, för de har så kallt i sin lägenhet i höghusets 7:de våning. Vi har haft tur som har så varmt och skönt. Vi har gjort bullar till kaffet och tårta hade alla hjälpts åt med. Grädden vispade vi för hand. Fick turas om! De tyckte om purjolöksgratinen och de stekta äpplerna med vaniljsås efter.

Anna sov en stund här och vid nio-tiden åkte dommhem. Björn fick en matteskrivning av Barbro, som han skulle göra. Hon ska skriva på den, och skicka den till hans skola.

Så i söndags var den stora Kortegen i skördefesten i Lutry. Fröken hade ordnat så våra flickor fick gå till en flicka i klassen. Hennes mamma skjutsade dem nu till skolan 1 timme i förväg. Sen vid 2-tiden gick jag och Lars ne. Tur vi inte hade bilen med för det var omöjligt att få parkeringsplats. De hade stängt av gatorna och sålde biljetter att sätta på sig. Vi hittade flickorna som var uppställda. Deras nummer var nr 36 och hette bröllop och Dop. Bröllop var mindre barn där flickorna hade skära klänningar och mössor och pojkarna små svarta frackar. Gunilla och Camilla hade ljusblå klänningar långa med vita blusar under och stora vida ärmor. Små söta spetsmössor på huvudet. Två flickor med en pojke emellan var de grupperade.

Kortegen var jättelång och bestod av bara barn i alla åldrar klädda i Medeltidskläder. De enda vuxna var musikkåreerna som spelade, mest trummade dom. Många vagnar och kul idéer, fina dräkter och massvis med blommor. Tåget gick runt på Medeltidsgatorna 4 gånger så nog fick vi se allt och fotografera det vi ville. Synd det var kallt, men Gunilla och Camilla hade vita tjocka ylletröjor under och strumpbyxor, så de frös inte. Så fanns där karuseller, ständ med allt, bl.a. rostade kastanjer. Flickorna fick mycket konfetti över sig!

Så gick vi hem till Björn och såg Helan och Halvan på tv.

I måndags virkade jag en liten klänning åt Susanne. Har börjat tycka om att virka.

I tisdags var jag på stan med Barbro. Vi hade jättekul! Tittade på garn och tyger och sånt. Bl.a. lyckades vi köpa tätningslist. Svårt innan dom fattade, men vi ritade och pratade tyska. Barbro skulle ha tätningslistan förstås! Så fikade vi på ett varuhus. Där var konstigt. I en spärr i dörren fick vi var sitt kort. Då man tog bröd klippte de ett hål och likadant då vi hämtade kaffe. Sen fick vi betala då vi gick ut. Kul!

På onsdag var Björn och jag på stan. Han skulle titta efter mopedhastighetsmätare. Men de var så dyra. Så jagade vi efter en skolväska åt honom. Köpte mat på hemvägen!

Igår kalasade vi på fläskkotlett. På eftermiddagen var vi på Björns skola Lars och jag och träffade hans lärare. De tyckte han hade anpassat sig bra. Vi tycker också att han är gladare och nöjdare än i början. Han har ju läst engelska i 5 år, men han kan inte prata nåt vidare och inte skriva fritt heller. Men det beror på undervisningen i Sverige.

Nu har vi varit en tredjedel av tiden. Det går fort! Alperna mittemot oss är fulla med snö nu! Med vi har inte kallt !

Kramar
Margareta

La Conversion, 1975-10-29

från Margareta till Ingrid+Nils

Hej alle 3!

Här mår vi bara fint, det blev inget brev förra veckan. Men i måndags fick vi brev från Mormor. Tack det var roligt att höra allt är bra. Det känns lite oroligare nu, då det är så långt mellan oss!

I dag slutade Lars tidigt och är sen ledig t.o.m. söndag. Det kan dom verkligen behöva, det har varit jobbigt i skolan. Gösta är överansträngd, och hemma sen en vecka tillbaka. Så nog behöver dom vara lediga. Varenda helg har dom haft masor att göra. Särskilt den sista, då Lars hade en redogörelse som tog helahelgen.

Jag tvättade här i tvättstugan då på lördagen. Det var min dag, men trots det kom norskan och Anna från Venezuela och skulle trängas med mig. Tvättstugan är gratis med en verkligt bra maskin och stor torktumlare.

I måndags höll Annas 2-årige son på att dränka sig i swimmingpoolen, som hör till en villa intill oss. Jag såg henne komma rusande dit och drog upp honom, han låg under vattnet. Det är ett staket emellan, men det är lågt i ena sidan. Hemskt!

Vi har så tjusigt väder och ganska varmt och solen skiner. Träder har fått så tjustiga höstfärger nu. Sluttningarna är alldeles röda, bruna, orange och bruna. Inte så mycket gult som hemma.

I dag har jag varit på stan och tittat. Köpte också en kjol.

Fick brev ifrån Gunilla idag, hon skrev att ni varit förkylda, men jag hoppas Ni är återställda nu. Tack för kortet som också kom idag. Där stod inget om att Ni är dåliga. nu måste jag försöka få iväg detta.

Idag har Lars och jag varit en tur till Frankrike. Han är ju ledig, så vi passade på medan barnen var i skolan. Vi åkte 6 mil till staden Evian som lyser som Östersund på kvällarna mot oss. Den stan var betydligt mindre än Lausanne, och bara små affärer. Där verkade lortigt och mera slarvigt än här. Nästa gång ska barnen få följa med, det finns ju andra städer att välja på också.

Tack för att Du skriver så ofta mamma, det behövs inte så långt.

Många hälsningar från oss 5

Margareta

P.S. Flickorna har katter här som dom hälsar på, men ingen är som Musse ändå.

från Margareta till Ingrid



Råkade läsa om Astrids brev om vävning. Nog är det väl min kusin som skriver. Eller hur?

I Svenska Dagbladet Onsdagen den 8 oktober 1975 står:

| | |
|--|--|
| <p>Kulturarbetet blev terapi</p> <p>Ett annat långt och roligt brev handlar också om vävning. Det är <u>Astrid Nyberg</u> som skriver och berättar om sin tid som vävlärarinna på landet. Vi saxar:</p> <p>Vävningen har alltid hört till kvinnornas viktigaste kulturarbete. Inte nu längre när det bara skall vara sysselsättningssterapi eller ren hobby.</p> <p>Jag har själv varit vävlärrinna med ca: 30-35 kurser mestadels på landsbygden. Där var det inget fel på arbetsglädjen trots primitiva förhållanden och hårt hemarbete kom eleverna varje dag.</p> <p>På ett ställe hade jag kurs i mars när det var otroligt myc-</p> | <p>ket snö. Inga bussar som passade, ingen hade bil. De åkte cykel och när det var för mycket snö kom de på skidor. Ibland blev det snöstorm så de inte kunde åka hem på kvällen. Då låg de över i skolan, ringde hem och en pojke kom på traktor med mat till dem. På ett annat ställe i skärgården kom eleverna på cykel, moped eller båt över isen. När inget sådant gick kom de med hydrokopter. Inte stannade de hemma för litet väderbesvärligheter inte.</p> <p>Det där var inga arbetslösa hemmafruar, nej, de hade alla familj och djur att sköta, och det gjorde de också. Det var inga sex timmars arbetsdag där inte, inte ens på vävkursen. Jag hade åtta timmars dagar, men tro inte att eleverna gick hem efter "bara" åtta timmar.</p> |
|--|--|

från Margareta till Ingrid+Nils



Käraste Mormor, Morfar och Musse!

Tack gulliga mamma för ännu ett brev. Jag skäms som inte varit så flitig att skriva själv på sistone. Det är så roligt att höra hur Ni har det.

De sista fyra dagarna som Lars har varit ledig har vi sett oss omkring. I fyra dagar har vi varit ute med bilen. Först i torsdags var vi till Evian i Frankrike, stan som ligger mitt emot oss. Den har ett ståtligt Casino och det var fint vid stranden. Vägen gick vid sjön alldeles under det höga fjället vi har mittemot oss. På fredagen åkte vi mer åt nordväst, och där var verkligen tjuusigt. Bland annat åkte vi igenom ett smalt bergspass med höga klippor på var sida och där uppe fanns ett stort slott på varje klippa. Förr bevakades väl passet därifrån. Vi åkte över gränsen till Frankrike, dom tittade inte ens på passen.

Så kom vi till staden Pontarlier. den var ganska fin och Lars och jag tittade i affärer. Barnen var jui skolan. Det slutade med att vi köpte stora pain riche för 1.40, och kastanjer och ett par flaskor vin. Jag köpte garn också! Stannade på vägen och åt bröd och ost. Brödet var så gott så vi ångrade att i inte köpte fler än tre stänger.

I tullen in i Schweiz blev vi stoppade, men tullmannen blev snopen över att vi inget bagage hade.

På lördagen var vi alla fem in till stan och handlade. Flickorna köpte böcker där alla klasskompisarna ska rita och skriva namn och adress. De har såna böcker här barnen, och det kan vara kul som minne.

Sen åkte jag och Lars en bit med bilen, barnen ville leka där hemma. Men då vi kom halvvägs till första vackra stället vände vi, det var så grått och mulet så de fantastiska höstfärgerna kom inte till sin rätt.

På kvällen rostade vi de franska kastanjerna, och vi åt allihop, och alla tyckte det franska brödet var så jättegott!

I går strålade solen, och nu gjorde vi den rundtur vi tänkt, och det blev en upplevelse! Det var så sagolikt tjusigt så det kändes överkligt. Ibland var vi djupt nere i dalarna och ibland uppe bland snön. Lars tog slut på två filmrullar. Det var ju såna underbara höstfärger. Särskilt de röda och rostbruna träden dominerade. Helt fantastiskt! Vinodlingarna har också fått så vackra höstfärger nu.

Kanske vi gör en tur ner till Italien också. Har fått adressen till Sven-Ivar. Men om vi ska åka till Milano kontaktar vi dem först. Vet inte hur det blir. Inte heller har vi bestämt om vi ska åka hem till jul. Vi ska väl ha en omröstning. Det blir lite knappt om tiden för skolorna slutar visst den 19 december, och vi tänkte bila hem. Här finns jukpynt i affäerna sen flera veckor tillbaka.

Den 21 november ska Lars och jag på Ost- och Vinfest här nere i Lutry. Det är lärare och föräldrar på Björns skola, som ska ha fest. de har ju så goda ostfonduer här, så det ska bli spännande.

Nu har vi varit här halva tiden, det går väl ännu fortare nu. Och jag blir allt latare!

Gösta har haft feber i över 10 dagar nu och skulle till doktorn idag.

Här är så varmt och soligt i dag så jag sitte i en jumper på altanen och skriver. I en villa inte långt från oss ska det bo en svensk familj med en flicka Ulrika. Kanske träffas vi nåd dag!

Sköt nu om Er väldigt noga båda två, och ha det mysigt inne i höstrusket! Alla tre!

Kramar från oss 5.
Margareta.

P.S. jörn har fått brev från Björn Sundegård och han blev så glad, svarade genast! Tack för Du gav honom adressen, mormor.

från Margareta till Ingrid+Nils



Hej Morfar och många Grattis-kramar på Fars Dag från oss. Hoppas presenten har kommit fram, jag fick inte lägga brev i det paketet. Den här lilla staden ligger här vid sjön 2 mil från oss. På lördagar brukar vi åka dit allihop. Lättare att handla där än i Lausanne, som är så stor. I denna stan var barnen på cirkus också för ett tag sen. Visst är det vackert. Ha nu en riktigt skön dag.

Kramar från oss
Margareta

La Conversion 1975-11-11

från Margareta till Ingrid+Nils



Hej alla tre!

Tack för brevet och kortet, det är så skönt att höra att allt är bra hos Er. Och att det blev en sån trevlig Allhelgonahelg. Det var väl trevligt att gå ut och äta två dagar i rad, mamma.

Vi firade Fars Dag i söndags med present och Schwartzwaldtårta. Vi gav honom elektronräknaren nu istället för på födelsedan. Han behövde den ju så snart som möjligt, nu får han nåt mindre på födelsedan istället. Han blev jätteglad för räknaren! Håller på och räknar varje ledig stund! Tårtan var jättegod också och inte så dyr som hemma.

Jag har börjat umgås med den norska frun i samma hus en del. Och flickorna leker med deras pojkar en hel del.

Vi var hemma hela helgen för pappa hade sån lång redogörelse att göra till måndag. Nästa vecka ska vi på Ost och vinfest i Lutry. Det blir med Lärare och föräldrar till barnen i Björns skola. Det ska bli kul att smaka på den goda ostfonduen de har här.

På lördag ska vi åka till ett slott på eftermiddagen. Det finns så fina slott och borgar här.

På söndag ska vi åka en liten bit in i Italien genom St Gotthard-tunneln och hemvägen tar vi genom en annan tunnel till Chamonix i Frankrike på vägen hem. Vi har fått adressen till Sven Ivar i Milano, men dit åker vi inte denna gången. Det är ganska långt, och då måste vi meddela oss i förväg. Man måste nästan övernatta nån stans då.

Det är tjusigt väder här. Lars slutade tidigt idag, så vi åkte och handlade, hade flickorna med. Där träffade vi Gösta och Barbro. De bor i närheten och de bjöd oss hem på kaffe, köpte tårta på vägen. Där tittade flickorna på flera tecknade filmer på tvn. Anna blev jätteglad då vi kom, hon gillar att det blir mycket folk omkring sig.

Än har vi de flesta höstlöven kvar, och det är fortfarande alldeles ljust kl. 7 på morgonen. Barbro och jag har skickat efter mönster ifrån Femina ihop, så jag har fått sån lust att sy. Hade tyg med mig. Har sytt en väst och en bussarong åt mig. Så håller jag på med en långkjol av det svarta ripstyget du hade med Dig mamma. Så håller jag på och stickar Barbie-kläder efter beskrivningarna från Allers. Det är kul!

I går var jag på stan med Barbro. Under Allhelgonahelgen kom den tredje svenska frun ner hit. De har en 7-åring, som behövde gå i skolan hemma ett tag förts. Men jag har inte träffat henne än. Den fjärde svenskens fru kommer inte då deras barn ska opereras.

Nu hardom bara 5 veckor kvar i skolan. Många hårda kramar till er tre från oss 5.

Er
Margareta

Lausanne 1975-11-19

från Margareta till Ingrid+Nils



Hej alla 3!

Lars blev så glad över brevet som var så långt och trevligt från Nisse. Så kom kortet igår till honom. Gunilla fick också sitt igår, och håller på att skriva svar.

I dag har vi firat pappa. Han fick saker han önskat sig. Bland annat ett kilo frimärken härifrån Schweiz. Så flera snåsaker ifrån barnen. Och i kväll bjuder vi honom på middag på en liten Restaurang, som ligger i en liten by ovanför oss. Lars och jag har varit där en gång, och de har så god mat. Tårta är han inte så förtjust i, men jag bakade kanelbullar igår. Det ska vi ha då han kommer i eftermiddag och chokladbakelser och kakor. Tur han fyller på en onsdag, för då slutar dom tidigare på IMEDE. I går kväll hade dom grupparbete till klockan 20.00.

I dag kom brev från Pelle också, och tidigare från Björn och Inga.

Här är så tjusigt väder, solen skiner, och man kan se de snöklädda alptopparna på andra sidan sjön.

I går var jag på stan, nu är julmarknaden i full gång. Det är så tjustiga dekorationer på gatan och i varuhus. I lördags var vi i Vivey och tittde i varuhus. Björn var också med. Vi har fått sån fin kontakt med honom nu. Förut existerade ju bara hans kompisar för honom. Han vill så gärna hem till jul, och det vill allt flickorna också! Ett av varuhusen var prytt med tallkottar och röda bär överallt.

På söndagen åkte vi mot Chamonix i Frankrike, där finns Europas högsta berg på 4807 m. Vägen gick så högt på 1500 m och vi åkte genom moln, det tyckte flickorna var kul. Men så började vi se snö på väggkanten, och då det blev snö på vägen fick vi ända. Men en del blev fina bilder fick vi därifrån. Slutningarna var nämligen alldeles gula av lärkträden, som lyste i solen.

På hemvägen gjorde vuen annan avstickare upp bland andra alper och kom igenom gamla små byar där folk glodde. Sen kom vi till en turistort med jättehottel och runt om låg vitgnistrande snöklädda alptoppar. Ibland kom vi igenom ett moln, Vi fick många bilder, flickorna kunde också knäppa, eftersom solen lyste på snön. Deras kamera ger bara bra kort då det är sol.

På fredag kväll ska Lars och jag på Ost och Vinfest här nere i medeltidsstan Lutry. Det blir ihop med Björns lärare och elevernas föräldrar. Dit kan man gå, och lämna bilen hemma.

I måndags var Barbro och Anna här. Barbro är så trevlig att umgås med. Jag träffar den norska frun i samma hus en hel del också, hon är också rätt trevlig, men lite hög av sig. Hon åker redan den 6 december hem. De får betala hyra och resor själva och har inget traktamente heller. Det är visst inte just nån mer än svenskarna som har så goda villkor här. En del av dem som går på IMEDE få gå på egen bekostnad helt. De tror det ska löna sig i längden, genom att de får ett bättre arbete sen.

Avslutningsfesten blir i mitten av december. Den blir på ett slott en bit utanför Lausanne. Det blir något otroligt märkvärdigt med betjänter, fin orkester o.s.v. Den festen kostar 250 Sfr alltså drygt 400 svenska kronor. Det tycker vi och Gösta och Barbro är svinaktigt dyrt. Vi ska inte gå! Vin och sånt fick man betala extra för!

Slutar med hårda kramar till Er 3 från oss 5 som är friska och krya. Hoppas vi är det också.

Er
Margereta

La Conversion 1975-12-05
brevet stämplat Chamonix 1975-12-08

från Margareta till Ingrid+Nils



Hej alla 3!

Tack för det vackra kortet. Det var inte svårt att läsa det. Men vi fick brev från Inga idag, och hon har verkligen blivit darrhänt. Hon och Björn ska fira julen hos Pelle och Cissi, det blir nog bra. Cissis gamla mormor kommer också dit.

Nilla brevväxlar förresten med Madeleine. Hon samlar frimärken.

Idag har vi packat en del som ska gå hem med långtradare till Stockholm. Det är mest Lars pärmar som är fulla med papper han läst på skolan. Det är mycket ungt, ungefär 2 meter då man ställer upp dem. Så har vi fått så många kartonger av firman så vi kan slicka annat vi inte ehöver längre, det är bra! Allt hade vi inte fått in i bilen.

För vi ska under torsdagen den 18/12 och fredagen se oss omkring i Schweiz och då räcker det gott att ha de sex resväskorna i bilen. Sen kör Lars oss till flygplatsen i Zürich. Om vi får de biljetter vi beställt, åker vi vid 8-tiden direkt till Stockholm och är där 22.45. Vi tar en taxi direkt hem till Bollis. Det är det enda plan som går direkt. Härifrån Geneve måste man byta minst en gång.

I morgon ska vi ta en tur till Vevey på förmiddagen eller Geneve. Björn har tappat bort adressen till stället med amerikanska armeprylar han skulle till.

Sen på eftermiddagen ska vi med Barbro och Gösta till Svenska Kyrkans Julbasar. De har försäljning, Luciatåg, fiskdamm m.m. Och på söndag ska vi åka till Chamonix och se Mount Blanc. Äntligen! Jag och flickorna vill gärna ha sett Europas högsta topp. Sist var det snöhinder, men nu ska vi ta en annan väg över Geneve som inte går högt alls.

Sven-Ivar blir det nog inte av att besöka. det är så högt belägna pass till Italien fast det är tunnlar, och vi har inga vinterdäck. Så är det långt, 30 mil, så man måste övernatta. Det har inte varit många helger Lars varit ledig tidigare i höst, då det varit lämpligare att åka. Här blir det visst aldrig riktigt vinter.

Folk städar sina trädgårdar här nu. Men de planterar nya blommor istället för de gamla! Penséer och bellisplantor sätter dom. Och det är ju inte kallt! Likadant i stadens planteringar, de är fulla med gula och blå penséer. Jag har en sån söt hyasint på köksbordet. Från Holland!

Och på onsdag ska Barbro komma, och vi ska baka pepparkakor hela eftermiddagen. Filckorna slutar 12 då! Och sen på Lucia-lördagen ska vi ha fest här. Barbro och Gösta tar med sill och Janssons frästelse och jag ska göra köttbullar och sallad. Så har vi glögg och pepparkakor. det blir nog lika kul som den storståtliga festen som går av stapeln på slottet samma kväll. Nu får ju barnen lite roligt också!

Såkul att Ni får besök av Gunilla, Lennart och Susanne. Och vad roligt att dom åker upp till jul. Det blir ju Susannes första jul. Jag har köpt några klappar åt henne här. Men inte kläder precis, det har hon ju gott om.

Tänk i dag är det Eran bröllopsdag och jag kom på det först i dag. Grattis! Det var klantigt! Jag är så glad, vi ska ha en städerska som städar lägenheten och tvättar de sista lakanen och handdukarna. Och på måndag går en del packning. Så då ska det bli kul att åka hem och köpa julmat. Vi tar det så klart enklare i år. Men tjusigt glitter till granen har vi köpt i flera olika färger.

Många goa kramisar från oss alla 5.

Margareta.

från Margareta till Ingrid+Nils



Hej alla 3!

Nu rusar tiden iväg tycker vi. I går skickade vi en del av bagaget per långtradare. Och i söndags kom vi till Chamonix! Det var en upplevelse. Mulet hela vägen dit, men då vi närmade oss sken solen op topparna. Och i Chamonix strålade solen och snön gnistrade i -10° . Stan ligger 1500 m, men är som en grop med de höga vita Alperna runt om. Därblad Mont Blanc 4807 m högst i Europa. Där finns bergbana och linbana. Vilken upplevelse! Det tyckte vi alla. I morgon bakar vi pepparkakor.

Kramar från oss 5
Margareta

La Conversion, 1975-11-12 brevet daterat 1975-11-28

från Margareta till Ingrid+Nils



Hej alla 3!

Tack för de tjusiga korten. Lars och Nilla ska själva skriva och tacka för gratulationskortet.

Nu börjar hemresan närma sig, och det känns trist. Tiden har gått så fort. Nu har vi bestämt att åka hem till jul. Lars har skrivit till LM efter biljetter. Antagligen flyger jag och barnen från Zürich på fredag före jul. Alltså den 19/12. Visst hade det väl varit kul att vara här också, men det blir svårt med julmaten och tvn saknar vi. Så kan man inte åka bil omkring så mycket nu på vintern. Så fort vägen stiger uppåt blir det halt och snö. Men innan vi åker ska vi se oss omkring i norra och östra delarna av Schweiz. Bl.a. ska vi titta på Lichtenstein. Och sova över ett par nätter på hotell. Sen kör Lars oss till Zürich där det finns direktflyg till Stockholm. Tycker Ni det är dumt att åka hem?

Jag har varit till stan 3 gånger denna vecka. I onsdags var flickorna med. Nilla fick en täckjacka. Det är så tjustigt på stan nu med vitsprayade granar överallt. Varuhuset är som sagoland! Flickorna blev alldeles begistrade!

I lördags och söndags hade Lars massvis att göra, men det var sista rapporten, tack och lov!

Vi har haft så tjustigt väder denna vecka med sol. Ingen snö här med genom köksfönstret ser jag de höga vita Alperna på andra sidan sjön. De är vitrandiga på sidorna. I fredags var vi på Ost- och Vinfesten i en slottskällare. Aldrig trodde jag det fanns så många olika ostsorter. Vi fick äta så mycket vi orkade, och vitt och rött ärgångsvin drack vi till. Trevliga människor var det där. Bl.a. pratade vi med en svensk som har sin mor i Mälardalen, han är gift här i Lausanne. En annan familj hade bott i Uppsala i 6 år. De hade trivts så bra i Sverige.

I morgon åker jag till Geneve. Björn vill till ett militärförråd där. Han trivs ganska bra i skolan här, men längtar hem till kompisarna.

Jag har köpt en del julpynt till granen. De har så tjustigt glitter och fina kulor här. I dag såg jag en hög gran på ett torg full med jättekulor. De skulle aldrig fått sitta kvar hemma!

Flickorna blev så glada åt breven från Morfar. De samlar på brev och kort. Har blivit så flitiga i att skriva brev.

På torsdagarna går en tv-serie som är fransk och där har svenske Holger Löwenadler en huvudroll. Han talar så bra franska, så man blir stolt.

Snälla ni plaera inga julklappar åt mej och Lars i år. Och barnen blir så bortskämda av alltför stora julklappar.

Nilla fick så söta silverknappar med rosa sten för att ha i öronen av Gunilla och Lennart. Hon fick en kul födelsedag. Barbro kom med Söta Barbie-kläder hon stickat och ett jättegulligt alphas som är en speldosa då man lyfter på taket. Vi hade en jättegod choklادتårta som hon önskat sig och 5 skära rosor fick hon. Så fick hon Adidas gymnastiskor i skinn + 1 Barbidoeka och Camilla hade köpt chokladkex, brevpapper + 1 glasbambi. Björn gav henne en anteckningsbok.

Jag har undrat om inte flickorna ville vara Lucia på skolan. De går ju halva lördagarna, men de törs inte. Där har de väl aldrig sett en Lucia förr. Men det är väl lite läskigt!

Hoppas detta går att läsa mitt papper tog slut. Jag har skrivit brev till Oskar och Jenny.

Kramar från oss 5 i Schweiz

Er
Margareta