

Östersund 1956-08-28

Kära Lasses mamma och pappa!

Tack så hemskt mycket för senast! Jag tyckte det var trevligt i Avesta, och vill hoppas att det inte dröjer alltför länge innan jag får återkomma!

Det kändes ganska tomt och kusligt att sitta på tåget. Men den känslan höll sig inte kvar länge, då jag plötsligt såg min bästa flick-kamrat komma i andra ändan av kupén. Jag tog mina grejer och flyttade över till henne. O, vad vi pratade och berättade om vår semester. Vi har haft semester under precis samma tid. Hon hade varit i Stockholm och Hässleholm. Hon var så hes och förkyld och hon hade svårt att prata, men det lyckades ovanligt bra tyckte jag.

Vi släkte ljuset i kupén och fick tack vare det vara ensamma nästan hela tiden.

Mamma mötte på stationen och verkade glad över att ha mig hemma igen. Så fick man börja prata och berätta igen! Tur att jag inte var hes som Görel!

Det kändes ganska knasigt att börja jobba i går morse, men man kom ganska kvickt in i trallen igen, Här uppe regnar det varenda dag, och har regnat sen vi reste. Hur kan det finnas så mycket vatten, och så konstigt att det aldrig tar slut någon gång.

Jag är så nyfiken på att höra hur det gått för Lasse! Kanske han har klarat sig i alla fall! Men det är inte värt att tro något alls.

Jag har börjat på duken, det är så kul! Har anmält mig i en broderikurs också.

Har inte sett till Pelle något, men jag har inte varit på stan något än heller.

Slutar med ännu ett tack och käraste hälsningar från Margareta.

Frösön 1956-12-16

från Margareta till Inga

Kära Lars mamma!

Först vill jag önska god julhelg för er allesammans!

Jag tror inte jag har tackat för telegrammet som kom som en överraskning på min födelsedag. Tack så hemsk mycket. jag blev så glad över det!

Och jag som gick och var orolig över hur det skulle bli att träffa Lasses mamma i våras. Men allt gick så då fantastiskt bra och var inte ett dugg farligt. Jag tycker att Lars har en underbar mamma! Och det var så roligt att få hälsa på i Avesta den där veckan. Den gick bara allt för fort tyckte jag.

Det var inte så lätt att hitta på en lämplig julklapp som kunde bli till nytta för hela familjen. Men det lyckades till sist hoppas jag. Jag minns att soffan i stora rummet var ganska mörkt röd och där kan kanske min kudde passa.

Jag har så många att ge julklappar till. Men att själv göra dem bryr jag mig bara om till dem jag verkligen vill ge något inte av plikt känsla utan för att jag tycker om dem och tycker att det ska bli roligt att ge. Jag har varit ganska ensam i höst och haft min tröst i att ha något för händer, då tiden blev lång och tankarna för många.

Men nu efter jul blir allt ljusare hoppas jag när det lider mot vår. Hoppas att det blir riktigt med julsnö till jul. Just nu har vi bara ishalka. Det regnade nämligen i morse och det var iget vidare.

Här julstökar vi för fullt. Men det är hemskt skönt att inte jobba i en affär med julrusch! Men vad det ska bli kul med jul. Jag vet inte riktigt när Lars kommer, men antagligen dan före julafton. Men det ska bli så kul, att han kommer hit.

Slutar med att än en gång önska er alla en riktigt God Jul. Kära hälsningar  
Margareta

P.S. Alla här hälsar!

Frösön 1957-01-13

från Margareta till Inga

Kära Lasses mamma!

Först vill jag tacka så hjärtligt för julklappen. Aldrig hade jag anat att den var så tjusig. Visserligen anförtrodde Lars mej då han kom att det var något jag hade önskat mej så vi var ute i Stockholm i höstas, men jag kunde inte gissa. Inte ens då blommorna anlände på eftermiddagen! Visst blev jag fövånad att förutom julklappen även få blomma. Vasen var helt enkelt underbar! Just en sån jag önskat men inte hade. De ljus5t rosa nejlikorna var hur tjusiga som helst i den! Och tänk, de höll sig i över fjorton dagar, inte förrän i lördags var de för vissna att ha inne,

Tack än en gång för den vackra julklappen! Lasse har så underbara föräldrar tycker jag. Det kändes antagligen tomt för er att vara utan honom i jul, det förstår jag nog. Men det blev desto underbarare för mej i stället. Utan honom hade det knappast blivit någon jul för mej alls. Tack för att jag fick ha honom hos mej. Säkert tyckte han det kändes konstigt att för första gången vara hemifrån en jul också. Jag hoppas att kudden blev till belåtenhet. Jag kände mej ofta så ensam i höstas här på mitt rum och tyckte det var roligt att göra något.

Vi har lovat varandra att inte gå ut, och det känns onekligen litet konstigt ibland på lördagskvällarna när man alltid var ute och dansade förr. Men det går ganska bra nu.

I dag har jag varit ute med lillsyrran och åkt skridskor. Hon fick vita bandyrör av mej i julklapp och har blivit alldeles biten. Hon ger sig inte förrän jag följer med henne ibland. Fy, vad jag fick ont i fötterna!

Måste nog sluta för den här gången, det börjar bli sent,

med Käraste hälsningar till hela familjen från  
Margareta

P.S. Lasse skrev till mej om en blå tabellsamling "Hedström-Rehndahl" (15x20 cm, som han trodde han glömt hos mej, men jag kan inte hitta den här! Han har väl inte möljigen glömt den där hemma? Skicka den i så fall! D.S.

Frösön 1957-05-27

från Margareta till Inga och Rune

Kära "svärfar" och "svärmor"

Först vill jag tacka så hemsk mycket för senast! Jag hade en helt enkelt underbar semester hos er! Aldrig hade jag trott att jag skulle kunna få såna underbara "svärföräldrar", det trodde jag unte existerade. Jag har alltid inbillat mig att det skulle bli ganska så svårt att komma överens med såna. Men jag är så glsd över att jag hade så till den grad fel! Jag kunde ju känna mig som medlem av familjen, det finns väl inget värre än att känna sig som en främling någonstans.

denna påsk var den bästa jag har upplevt! Inte ofta kan man på alla sätt känna att man trivs, men den här helgen nere i Avesta var det nog så.

Och aldrig förr har vi väl haft så kul på dans som vi hade där nere nu i påsk! Och tack för att vi fick åna bilen, det var så kul!

Här uppe har vi minsann ingen vår, det är hur kallt som helst. Och vårstassen får än någon vecka hänga i garderoben, om man inte vill riskera att få lunghininflemmation. I går var jag och en kamrat och min lilla stster ute och pläckade blåsippor, det finns massor av dem här i backarna. De är verkligen söta!

I söndags hade Gunilla barnkalas på sin åttaårsdag! Oj, oj vilket liv här var, det var inte klokt! men till sist började de leka hårfrisörskor och blötte ner varann i håret och satte i papiljotter, så de var lockigare då de gick hem än då de kom.

På jobbet är allt som vanligt, men jag trivs hemskt bra. Det är egentligen bara Lasse som fattas och det är ju inte bara. Det är nästan allt det! Men han har lovat komma upp i midsommar till mej.

Nu måste jag sluta och tackar än en gång för min trevliga semester.  
Margareta.

P.S. Hälsa Björn! Hela familjen hälsar er!

Frösön onsdag

Kära Svärmor!

Vill gratulera på födelsedagen som också är namnsdag. Har gjort en sak som jag är lite nervös om du ska gilla. Färgen var en bekymmer förstås, men sen jag stickat en likadan till mej först, bestämde jag mej. Jag tänkte till skinnjackan blir den nog bra i färghänseende.

Så länge alltsen jag kom hit upp har jag tänkt skriva och tacka för sist. O vad semestern blev lyckad tyckte jag och Lasse också var mer än nöjd. Nu så här efteråt går det lättare att fatta det hela. Just då vi var ute hände så mycket jämt att jag inte hann smälta alltsammans då. Det är inte klokt vad mycket underbart vi hann uppleva dessa tre veckor. Tack för att vi fick fara tillsammans med er, annars kunde ju aldrig Lasse och jag fått en sån semester. De sista dagarna där i Avesta gick rysligt fort som vanligt. Det är väl för jag trivs så fantastiskt bra hos er.

Lasse kom upp några dagar i början av den här månaden. O vad jag blev överraskad då han dök upp just då jag kommit hem på lunchen en dag. Visserligen hade han skrivit att antagligen skulle jag få en överraskning i slutet av veckan, men inte anade jag att denna hans överraskning var något så härligt som han själv.

Jag har beslutat mig för att flytta ner till Stockholm efter jul och håller på att skaffa ett jobb där nere. Lägenhetsbytet verkar alldeles hopplöst så jag hyr väl ut möblerat här så länge. Vi får kanske hyra ett rum av Fritz i Sollentuna tills vidare. Allt det där vet ni kanske redan om genom Lasse. Han ska inte behöva vara ensam längre nu. Och det är inte så kul för mej heller att vara utan honom.

Här är det alldeles tomt på händelser, det är höst, träden närmast kala och snart kommer väl snön. Det känns inget vidare precis.

Så har jag tagit körkort i höst, det är ju kul att ha, även om man inte har nån bil att köra på många år. Tänk så otroligt det är att drömma sig tillbaks till Lido där vi gick i baddräcker hela dagarna och hade det väl varmt ibland. Nu bara huttrar man och fryser dagarna i ände.

Hur går det med arbetet i "Alpstugan" då. Där fanns mycket jobb kvar då vi var där i höst, men o så söt det var tyckte jag. Så hemtrevlig och mysig precis som man föreställer sig att en gammal stuga skall vara.

Svärfar nämnde nåt vid stationen då vi reste om eventuellt besök i Östersund nån gång. O, vad det skulle vara roligt! Jag har god plats här för liggfrämmande så det vore inget problem. Jag skulle bli så glad om ni kom!

Hälsningar till er allihop och särskilt i dag till födelsedagsbarnet förstås.

Margareta

från Margareta till Inga och Rune

Johanneshov, torsdag

Kära Svärmor och Svärfar!

Tack snälla rara ni för den underbara presenten! Jag blev inte lite överraskad i måndags då den kom. Den blir alla tiders att koka i på spisen. Och rostfri var den också, gjord i Avesta!

Ja det var sorgligt med den där fina klänningen att du inte fick den Svärmor.

Vi blev så glada i går då beskedet om att vi fått släktnamnet Isheden godkänt kom. Jag åkte och löste ut namnbeviset genast, 20:- kostade det papperet. Och nu i dag har jag varit på pastorsexpeditionen och anmält det.

Vi har skrivit till Björn och frågat om han kommer till helgen, men har inte hört något ännu. Han blir också förtjust över nyheten.

Ni lovade ge oss adressen till ert hotell i Rimini, det skulle var kul att skriva några rader. Särskilt om ni skulle råka bli farmor och farfar medan ni är där nere!

I går kväll var vi på besök hos våra bekanta Anders och Ylva, som är nygifta och har fått lägenhet i Farsta. Lägenheten är fin, men ack så långt att resa. Nej vi vill inte byta med dom!

Slutar med att önska er en riktigt trevlig semesterresa.

Käraste hälsningar från  
Lasse och Margareta

P.S. Namnet är ej ändrat på postverket än! D.S.

från Margareta till Rune

Östersund 1957-09-20



# TELEGRAM

*Från* Östersund Ky87 8 20/9 12.45 1957  
= Lx10 = Rune Persson  
Karlbergsgatan 7 Avesta

---

Gratulerar

Margareta

Frösön måndag 1958-01-11

från Margareta till Inga och Rune

Kära "Svärfar" och "Svärmor"!

Tack så hemskt mycket för senast! Jag borde skrivit och tackat före, men det har inte velat bli av tidigare. Jag tyckerså hemskt mycket om att vara i Lasses hem och hos hans gulliga föräldrar. Det känns somom hans hem har blivit även mitt, ända sedan den allra första gången jag gästade er Och så känns det som om jag fått ännu en mamma och en pappa, så mycket tycker jag om er!

Här hemma tyckte alla att brickan jag fick var hur tjugig som helst, och själv är jag lycklig över den. Jag hoppas det inte ska dröja alltför länge tills Lasse och jag får använda den i ett eget hem. Vi hade en så härlig chans nu i nyår! Triangelbyte med Stockholm. Den där annonsen jag svarat på i jul och en trerummare här på Frösön samt min lägenhet, men det hela gick i stöpet! Tanten som hade trerummaren drog sig ur, hon ville inte för då hade en familj här i vårt hus blivit ursinniga eftersom de länge velat ha hennes lägenhet. Hon vågade alltså inte flytta in i samma hus som de. Vi blev så ledsna, allt hängde på tanten, och vi skulle fått en lägenhet på ett rum och kök på Kungsholmen, modern med badrum t.o.m. det var helt enkelt för bra för att det skulle lyckas! Lägenheten i Stockholm står kvar men de vill ha större än ett rum och kök här. Jag ska försöka ordna en ny chans till triangelbyte. Har anmält och förfrågat mig på Bytesförmedlingen här i stan. Har äntligen hittat den nyligen, den var på Rådhuset!

Lasse och jag vill så gärna få ett eget hem och Ni är så snälla som vill hjälpa oss! Jag vet inte hur vi ska kunna tacka för allt vi fått av Er! Att vi fick låna bilen i somras tycker jag var fantastiskt! Det var så underbart roligt, det glömmer jag aldrig!

Det ska bli så roligt den dag jag får flytta ner till Stockholm. Jag har börjat längta efter eget att pyssla med nu mer och mer. Och jag känner mig så förtvivlat ensam utan Lasse. Att han har det än mer ensamt det förstår jag, och jag vill inte det ska vara så länge till.

Har den där Helge satt in någon mer annons efter jul? Vi håller på och reparerar lägenheten som står som byte. Om det bara ville lyckas ändå!

Här uppe har vi haft full viter med ända upp till -30° kallt. Inte fullt så kallt medan Lasse var här, men då var det också tillräckligt för att hans näsa, som han frös i militärtjänsten, ville bli vit då och då. Ganska mycket snö har vi också!

Jag har haft rätt jobbigt på apoteket vid årsskiftet med inventering, räkningar och prisändringar, men nu är det värsta över, tack och lov!

Vi är alla friska och krya och Gunilla har börjat i skolan.

Det var verkligen synd att vi inte kunde få tag i den där mössan, lika sim min fast brun. Lasse och jag gick in till stan på min lunch och de letade på lagret men hade den bara i en brun färg kvar, och naturligtvis inte alls den vi sökte. De hade haft den även i nougat. Fy vilken osis man kan ha! Sen sprang vi in i en hel massa olika affärer, men vi lyckades inte hitta någon. Det var verkligen tråkigt! Jag har tittat efter senare varje gång jag varit idär, men än har de inte fått hem någon i den färgen

Så vill jag än en gång tacka för den underbara julhelgen, och för allt, allavar så snälla och gulliga mot mig hela tiden. Jag kände mig så lycklig!

så vill jag önska en god och glad fortsättning på det nya året

Eran

Margareta

alla här hälsar



Stockholm måndag 1959-05-27

från Margareta till Inga

Kära Svärmor!

Grattis så hemskt mycket på mors dag kära lilla Svärmor.

Vi sänder en liten grej som vi hoppas ska bli till glädje för dej under ett halår framåt. Du behöver bara vänta så börjar vår present trilla ner i brevlådan f.o.m. den 1 juli.

Vi mår fint och håller så smått på och undrar när ni tänker komma på besök härnäst.

(Jag har Lasse som skrivbord så du måste ursäkta stilen, han kan inte vara still alls utan påstår att jag killar.)

Om ni kommer ber Lasse er att ta med den översta lådan under klaffen på sekretären Han har visst en del grejer där. Samt "Jordens frimärksländer" i bokhyllan.

Växterna växer och frodas i fönstret. Av grönsakerna tycks dill och persilja bli de mest normala. Men kul är det att experimentera. Om kaktusen lever vet vi inte säkert än. Ekplantan har fått sju nya blad och är så fin, så ser det ut som om flamingon tänker skjuta upp en ny stängel.

Ni var väl i stugan i pingst, synd bara att det tjusiga sommarvädret försvann precis till dess. Vi hade tänkt ut ock cykla men tji!

Det lila tyget som blev över till gungstolen du vet har jag sytt en kjol av, utan mönster och allting. Det är klar, men inte det som ska på stolen, set var svårare.

Kul om ni ringe så vi vet då ni kommer. Lasse har en sak att visa för Björn, vet jag, men jag säger inte vad.

Hej då så länge allihop och trevlig Mors dag för dej önskar

Lasse och Margareta

Stockholm måndag 1959-09-06

från Margareta till Inga

Kära Svärmor!

Tack så hemskt mycket för senast, vi hade en myckiet lyckad semester tycker vi. Nog kändes det lite konstigt att börja jobba i onsdagsmorse men då man väl var där gick det bra. Det var gräsligt att ni skulle måsta köra ner oss ända hit i söndags, då ni var så trötta ändå. Men det var rysligt snällt att ni gjorde det. Hoppas ni har fått vila ut nu i alla fall.

I dag har vi en s.k. "brevskrivningsdag" och svarar på brev och så löser jag tävlingar och sånt, och i kläll går vi nog på bio. Vi köpte Björns frimärksgrejs igår, men Lasse säger han vill intenskicka bladen per post så kanske han kan följa med er ner nån gång och hämta dem.

Vädret är riktigt fint här nu med sol och ganska varmt, men nog känns det att det är höst alltid.

Vad det var kul att alla blommorna klarade vår semester så bra, man var ju lite orolig. Nu den här veckan har vi satt upp en del av dem på väggarna här i vardagsrummet då nu har det blivit lite lättad i fönstret och det var skönt.

Nu har jag fått min lediga dag från jobbetändrad, jag har fått ondagar istället för tisdagar, Men det går väl bra det också.

Nej nu vet jag inget mer att skriva om för den här gången. Tack än en gång för oss, det var så trevligt hos er

Käraste hälsningar från  
Lasse och Margareta

P.S. Jag tror vi glömde kuvertet med skrivpapper hos er. I ett av de små kuverten hade jag lösningar på "Jubileumskoffertar från Femina". Skulle du vilja skicka detta kuvert (bara det lilla alltså) till mej, du vet vi har hittat på en slogan om Femina och då ska alla dessa uppgifter in och vara i Hälsingborg senast fredag 11/9 denna vecka alltså. Vi försöker vinna pengar förstår du! Det vore bra gullligt om du ville göra det, det var slarvigt av mej att glömma det. Resten av skrivpapperet kan vi få sen!

Stockholm 1960-01-20

Till Fru Inga Persson, Karlbergsgatan 7, Avesta



Hej igen!

Tack så hemskt mycket för senast. Vi hade så trevligt hos er och tiden gick alldeles för fort. Jag ska inventera på apoteket den 31 alltså söndag nästa vecka. Hoppas ni inte kommer då för jag jobbar hela dan. Annars vilken vecka som helst är ni välkomna. Måtte det bli snart det är så kul då ni kommer. Vi mår fint och gör väl ni också hoppas vi.

Kära hälsningar från  
Lasse och Margareta



Stockholm måndag 1960-02-04

från Margareta till Inga och Rune

Kära Svärmor och Svärfar!

Har länge varit på väg att skriva men det har inte blivit mer heller. Vi mår fint och hoppas ni gör detsamma. Det känns väl lite ensamt nu med bara ni två sen Björn reste. Vi fick ett fint kort från honom för en tid sedan

Hoppas ni kommer nu på söndag det skulle vara så himla kul! I söndags inventerade ju jag som ni vet och då var det naturligtvis solsken och ett underbart väder. Vijobbade från kl. 9 på morgonen till kl. 17.30. Men då bjöd chefen på mackor, mjölk och pilsner efteråt kaffe. Senare på eftermiddan fick vi frukt och läskedrycker. Lasse har sin tentamensperiod nu så han var hemma och läste då.

så har vi en synnerligen glädjande nyhet att förtälja. Jo om allt går väl är ni farfar och farmor nu till sommaren! Närmare datum är den 3dje augusti. Det ska bli så kul tycker vi att få en liten baby snart. Jag har känt mig lite knackig nu en tid och rysligt trött men det ska väl snart gå över. Lasse sitter uppe till framåt kl 2 varje natt och läser medan jag sover. Han hade tänkt skriva till er men har haft så mycket att göra i plugget så han har inte hunnit. Nu när vi ska få en baby vill han också bli klar så fort som möjligt och har fått ännu större intresse att läsa. Vi har tänkt låna pengar under det sista året då jag inte kan jobba, Så den ekonomiska sidan av saken ska nog ordna sej. Allting är så himla kul tycker jag!

Nu har vi fått en LP-platta sen ni var hos oss sist. Den där flickan jag känner som jobbar som barnsköterska i amerika skickade en sån till oss. Lasse tycker nog mer om den än jag och spelar den ofta. Ni får väl höra den då ni kommer också. Annars har här inte hänt så mycket sen sist. Vi får pratats vid då vi kommer. Hoppas det inte blir alltför halt, utan att det blir snart vi får besök.

Nu slutar ja för denna gång med de käraste hälsningar från  
Lasse och Margareta.

P.S. Förlåt om det här brevet blev surrigt! D.S.

Stockholm måndag 1960-02-11

från Margareta till Inga

Kära Svärmor!

Nu blir du väl lessen då du får ett brev istället för den fina klänningen. Saken är den att jag åkte in tidigt i morse för att köpa den. Innan jag gick in såg jag den sitta kvar i fönstret och blev glad. Men ack, glädjen förbyttes i besvikelse då jag upptäckte att det bara fanns små storlekar kvar. Inte en enda i storlek 40 eller 42. Jag bad dem titta på den i fönstret och den var i storlek 36 bara. Så tittade de på lagret, ingen kvar. De hade sålt av dom i lördags också och då hade flera storlekar tagit slut. Den röda som du ville ha istället var det samma elände. Jag blev så himla nedstämd och besviken så det kan du inte tro.

Sen gick jag till affären på Kungsgatan också, men dom hade inte haft dessa modeller. Där var också en massa folk för dom sålde också av 16:- - klänningar, men inte så många modeller som i Hötorgs City-affären.

Ja, det var en misräkning! Du må tro jag blev snopen, jag var ju så säker att den skulle finnas. Så nu kommer pengarna åter här i brevet, dom kunde inte säga om det skulle komma en ny sändning senare. Men dyker klänningen upp igen så köper jag den åt dej.

Hoppas hemfärden gick bra för er. Drömde ni nåt kusligt efter filmen? Det gjorde vi faktiskt! Det var en upplevelse att få besöka den fina biografen och filmen var märklig. Tack för den härliga middagen också! Det var så kul att ha er här!

Käraste hälsningar och trevlig semester till er båda från  
Lasse och Margareta

Stockholm måndag 1960-04-05

från Margareta till Inga

Kära Svärmor!

Sänder här den där bra salvan för ditteksem, samt en handkräm som jag blev bra av då jag var röd under ringarna.

Jag frågade i affären om din dräkt men dom trodde inte de skulle få in den igen. Men andra skulle komma. Dom åtog sej inte heller att skicka den med full returrätt. Kjolen misstänker jag var för liten till dej!

Vi reser först måndag morgon till Östersund men blir till onsdag efter påsk istället. Semesterbiljetterna är spärrade t.o.m. den 19.4 alltså tisdag annars hade vi tänkt resa hem då.

Hoppas du sover bättre nu ock att Svärfarblivit bra från hostan sin.

Käraste hälsningar till er 2 från  
Margareta och Lasse

Stockholm, måndag 1960-06

från Margareta till Inga och Rune

Käraste Svärmor!

Här regnar det så det ärrena rama brevskrivarvädret. Jag har länge tänkt åstadkomma det här brevet men det har inte velat bli av.

Vi har hållit oss hemma i hela helgen. På midsommarafton var vi på bio, sen blev det inga mer utsvävningar annat än en härlig chokladglass varje dag efter middan.

Ni har väl tillbringat helgen i Kolarbo förstår jag för vädret har ju varit vackert åtminstone här. Synd att inte vi kunde resa upp till er som vi tänkt, men vi måste ju låta Lars tenta gå före allt annat. Klockan 15.00 på torsdag är det dags att hålla tummarna alltså.

Vi mår bara finemang båda två och det är härligt. Jag har semester fr.o.m. onsdag före midsommar och månaden ut ska alltså inte mer tillbaks till apoteket nu. Det känns ju riktigt skönt! Så nu stökar jag lite hemma istället och det är så mycket kuligare. Så har jag sytt lite till babysen en vit påse bl.a. Jag har ju mönster så det är inte så svårt. Den där jackan du hjälpte mej att klippa sydde jag klar. Jag kantade hals- och ärmringningar med blå band och det blev faktiskt riktigt lyckat. Men så blev det så hiskeligt varmt och härligt väder så jag sydde en bomullsklänning i empiremodell, du vet kjolen börjar strax under bysten och så är den utan ärmor och lite urringad. Kjolen är vid och rynkad. Tyget är mönstrat i rött och lila. Det luktade formallin om det då jag höll på och sydde, så det var förfärligt, men nu är det tack och lov urvädrat sen jag börjat använda den.

Du glömde ta med blomman du fick, men den får du ta med dej då du kommer nästa gång. Det blir väl snart hoppas vi, det är ju så himla kul då ni kommer. Apropå badbaljan till babyn så har vi sett en modell i plast som kan sättas fast på badkarskanten. Den verkade så praktisk och så slipper man böja sej så djupt ner. vad tror du?

Fick brev ifrån mamma att de ska till Värmland och sen till Varberg. Sen på hemvägen har de tänkt besöka oss. Nisse har ju aldrig varit hit och sett lägenheten. Det blir väl någon gång i slutet av juli dom kommer antar jag. Men dom hade inte bestämt sig än. Så fick ju vi säga vad vi tyckte.

Lasse har fått besked att han ska jobba ute i Råsunda. Det blir ju lång resa, han har att åka både tunnelbana och buss, men det ska väl gå bra det också. Han kamrat Anders fick bli i stan, och det var nog lika bra för jag skulle blivit så orolig om Lasse skulle ha åkt vespa med honom som kör så vårdslöst.

Nej nu får jag sluta med de käraste hälsningar till dej och Svärfar, Björn och Pelle från Lasse och Margareta

Södersjukhuset, Stockholm måndag 1960-08-08

från Margareta till Inga och Rune

Kära Farfar och Farmor!

Hoppas ni fått kortet i Italien om vår sons födelse. Han kom i torsdags morse kl. 4.34 och nu är vi världens lyckligaste föräldrar! Redan kl. 3 natten till onsdagen (den 3/8 som doktorn tippat) började jag få ont men de täta verkarna avtog och vi åkte till Södersjukhuset först vid ettiden på dan. Lasse fick vänta i tre timmar medan jag gjordes i ordning men sen fick han vara hos mej. Den var så lugnt att ha honom hos sej, annars hade jag fått ligga ensam. Vi trodde det skulle bli före midnatt men så blev det ej utan det blev den 4/8 istället. Lars hjälpte mej med lustgasen då på natten och de var så underbart att ha honom hos mej. Han fick vara med till strax innan. Jag var så lycklig då jag fick se vår son och höra hans skrik. Han vägde 3,410 kg och var 50,5 cm lång, Lasse fick också se honom innan han for hem kl. 6. Han fick träffa mej också då. Ni måste förlåta om det här brevet blir kladdigt och slarvigt skrivit men jag har en del stygn sydda och kan inte sitta alls, och det går dåligt att gå. Men det ska väl bli bättre det också. Ni må tro vi är lyckliga nu. Lars kommer varje dag mellan 18.30 – 19.30 och hälsar på och det är jättekul då han är här.

Jag ligger på ett rum för två och här får vi sköta våra barn själva till tre måltider och så ligger de i rummet mellan 9-17 hos oss här. Hoppas ni hade härligt på semestern och att ni lyckligt är hemma nu. Bläcket har tagit slut i pennan så det här brevet blir lite melerat. Men nu har jag fått låna en av min rumskompis. Av pappa Lars fick jag en fantastisk tjusig ring i silver med små lila stenar, och skära rosor (11 stycken likadana som jag fick i brudbuketten.)

På fredag morgon får jag åka hem.

Jag har så mycket mjölk så jag måste pumpa ur sen han ätit. Han är så fin tycker vi. Ljust hår med det är inte långt och alldles ljus i hyn och skriker väldigt sällan sover mest. sånt märker ju vi som får ha dom ine på rummet. Det är bara fyra på hela avdelningen som får ha barnen hos sej, två rum alltså. Det är ett experiment och jag är glad att jag fick vara med.

Nu måste jag sluta, med käraste hälsningar från

Mamma

Margareta

P.S. Lasse hälsar! Och mamma och Gunilla hälsar också! Dom reser hem snart. Jag skriver snart igen.

D.S.



Johanneshov, måndag 1960-09-26

från Margareta till Inga och Rune

Kära Svärmor och Svärfar!

Först och främst, tack så väldigt mycket för den kuliga skivan jag fick på födelsedagen. Ni må tro jag blev glatt överraskad då den damp ner genom brevlådan. vi spelade den genast och sedan har vi spelat den otaliga gånger, ni förstår vi gillar den skarpt, båda sidorna lika mycket. Det var den bästa present jag kunde få. Inte hade jag väntat mej något, jag fick ju den tjugiga jumpern som födelsedagspresent. Tack än en gång, skivor är så välkomna för det blir inte av att vi köper några själva.

Lille "Nalle" mår bara fint och växer och blir stor och söt. Han är så duktig nu. Då jag byter på honom är han så go, jollrar och faktiskt skrattar, kanske bör det kallas att han ler. Han är vaken ganska mycket nu och vi är ute så gott som varje dag. Snast i natt sov han ända till klockan 8 i morse och hade ätit senast 1/210 i går kväll. Det var väl fantastiskt. Annars brukar han sov från kl 10 till kl 5-6 på morgonen. Det började han med strax sen du åkt kära svärmor, och har gjort det sen dess. Så har han aldrig skrikit en enda natt. Den stora glupskheten har lugnat sig lite nu också, nu äter han precis vad som beordrats från Barnvårdscentralen. Doktorn tyckte han är duktig då vi var dit den 13 september. Han hade ökat lite väl mycket sista veckan men det jämnade ut sej da han. Och nu sen dess har det blivit idealisk viktökning per vecka.

Vi fick brev från Björn idag, han tänker åka till Avesta nu på söndag, så då får han väl komferera med er hur det ska bli. Lasse har skrivit idag att ni tänkt komma till oss då. Ni ska veta att ni är så välkomna hit, det ska bli så kul så. Men som sagt, det är bäst Björn får komma till tals också. Om det skulle bli så att ni inte kan komma nu på söndag hoppas jag ni kommer nästa. Lova det riktigt säkert!

Så tack, tusen tack för all den fina svampen och den braiga blöjorna till lilla "Bubben Ö". Den kom väl till pass må ni tro särskilt om det regnar som idag och igår. Då torkar det ju så dåligt även i badrummet. Nu har de ju äntligen börjat elda lite på kvällarna så det blir inte fullt så rått längre.

Idag har jag varit och anmält namnen på Björn på Pastorsexpeditionen så nu finns ingen återvändo längre. Nu heter han Björn Rune Kristian på riktigt. Prästen önskade oss välkomna det att döpa honom i kyrkan. Men vi får väl se när det blir av.

Nej nu måste jag sluta för denna gången med käraste hälsningar från oss 3

Er  
Margareta

\*

Johanneshov, september

Hjärtliga gratulationer på Fars Dag!

Eftersom vi inget hört, så kom ni väl lyckligen hem efter Ert förra besök här. Hoppas det inte blev alltför sent också. Den dagen Ni är här rusar så fort iväg. man har ju så mycket att prata om.

Vi mår bara prima här alla tre, men det finns många förkylda häromkring, det är ju inte så underligt när vädret ärså blött och dimgrått jämt.

I dubbelhelgen var No väl i stugan förstår jag! Vi var hemma här och hade så lugnt och skönt. Lasse hade ju en del och plugga också.

Vi får se hur det blir till jul. Klart att det skulle vara kul om vi kunde fira den tillsammans.

Nalle gillar inte då jag skriver brev, det är nog det värsta han vet, så jag måste nog sluta här med många grattis och hälsningar ifrån

Nalle (som gråter), Lasse och Margareta.

Johanneshov, onsdag

Kära Inga!

Äntligen ska du få ett livstecken ifrån oss. Mors dag närmar sig ju oroväckande fort, och vi har haft en del bekymmer över vad vi skulle skicka. Hoppas i Alla fall att du gillar vad vi hittat på, och att det passar. Man bli ju alldeles kollrig av att stirra på grejer i alla butiker och inte heller blir man bättre av att det är så kvavt i stan.

Solen och värmen är man förstås bara glad åt då man kan sitta i gräset på en filt. Och det gör vi varje dag, det är bäst att passa på, snart kanske "sommaren" är slut. Ni är väl mycket i Kolarbo och njuter nu, kan man förstå.

Så hopplöst för er att det ska vara så svårt att få en bostad i Sala. Men du ska se, att plötsligt löser sig det hela. Alla städer har ju bostadsproblem nu för tiden,

I juli ska vi ha semester och reser då på rundtursbiljett genom först Oslo, där vi bli tre dagar och sedan med tåg till Dombås, där vi stannar en natt. Så har vi hyrt en stuga vid Trondheimsfjorden, vid en badplats som heter Stjördal. Sen reser vi hem över Storlien och Östersund. Vi blir borta tre veckor.

Har ni funderat på vad ni ska göra på er semester?

Nej, nu ber Nalle mej berätta att har blivit stor och är ute och leker själv med barnen häromkring. Han är förtjust, men alldeles som en trasa när kvällen kommer. Så nu somnar han tidigt om kvällarna! Cowbojsarna jobbar hårt särskilt då de ingen häst har utan måste själva springa omkring och skrika "galopp" "galopp"!

Slutar med de hjärtligaste gratulationer på Mors dag och ha det nun skönt på söndag, säger Lasse, Nalle och Margareta

Johannshov 1961-01-06

från Margareta till Inga och Rune

Käraste Farfar och Farmor!

Först vill vi önska god fortsättning på det nya året.

Så tusen, tusen tack för de många underbara julklapparna. Björn sträckte upp båda händerna och dom riktigt skakade då vi höll fram det tjusiga skinnet framför honom. Ja, det var faktiskt bara önskeklappar allihop! Någon av de flotta väskorna hade jag inte tidigare. Mest saknade jag nog en toalettväska, då jag skulle till BB fick jag låna mammas då. De var så tjusiga att jag blev alldeles stum av förtjusning. Hur kunde ni ana att det var vad jag önskade mej mest av allt? Så härligt lyxigt mjuka och pösiga, och med så flott mönster och fina färger. Jag är mer än nöjd, jag är förtjust! Plingplången hade vi länge önskat och den har redan blivit använd.

Det här papperet fick jag av Pelle och Björn och ni förstår säkert att jag gillar det skarpt. Pennan jag skriver med fick jag av min make, så det är bara fina klappar.

I onsdags morse kom vi hem igen från trippen till Östersund. Det var hur härligt som helst att ha en hel sovkupe för oss själva. Björn sov också fint hela nätterna både på upp- och nervägen. Naturligtvis föll alla för Nalle charm där uppe och det var med tårar i ögonen som dom tog farväl av honom i tisdagskväll. "Morfar" Nisse sa att han var så snäll att vi blivit alldeles bortskämda. Dom var alldeles tokiga i honom och mamma ville helst endast leka med honom så fort han var vaken. Han var på solskenshumör och blev alldeles vild av allt ståhej kring sin person.

På nyårsdagen döptes han i Frösö Kyrka och det ble ett vackert minne för oss. Det var förstås Lars som bar honom och han skötte sig förträffligt. En liten flicka, tre dagar yngre, döptes på samma gång. Men prästen (samma kyrkoherde som konfirmerade mej och vigde oss) såg bara på Björn hela tiden. Han hade väntat på oss sa han och tyckte så mycket om att vi kom med vår son till hans kyrka. Han är som en gammal kär bekant. till oss nu. Det andra paret med flickan kom helt i bakgrunden.

Björ är här hos oss nu men är inte ledig på söndag tyvärr. I kväll passar vi på att sticka på bio, då Björn är bamvakt åt oss. Nalle brukar sova mellan kl 18-21 så han ska väl inte få alltför mycket besvär med honom. Vi tänkte se den där Hitchcocks senaste rysare.

I morgon tänker jag åka in och köpa Lasse ett skrivbord. Anders och Ylva som vi brukar umgås med har ett som var både snyggt och till humant pris. Ni får se det då ni kommer. Hoppas det blir nu snart om det går för er. Det är så himla kul att ha er här tycker vi.

Här är knackigt väder, bara snömödd och både blött och halt på gatorna. Nej, tacka vet jag då vinterlandet Jämtland som där var i julas med rikligt med snö och tjusig rimfrost överallt. På nyårsafton där uppe var vi ute och dansade på Runeborg. Riktigt livat med hattar, serpentiner, ballonger, karameller och kola. TV-programmet med Sigge Fürst samma kväll var ju också bra.

Från pappa i Strömsund fick vi en tv-kanna (termos) väldigt tjusig och Björn en tupp i plast ifrån sin moster Elisabeth där. Femina hade också sänt en vinst till mej. Jag hade vunnit två handmärkta påslakan i deras märkbokstävling på bokstaven "I". Allt detta plus julkort väntade på oss då vi kom hem

Måste sluta nu för denna gång med än en gång tack och käraste hälsningar från oss Lasse, Björn, Nalle och Margareta.

Johanneshov 1962-10-30

Käraste Farmor och Farfar!

Längesedan jag skrev till Er nu, jag skäms då jag tänker på det, men ska försöka bättra mej.

Vi mår alla 3 bara bra i höstrusket.

I fredagskväll var vi hos Pelle och Cissi. Och då diskuterade vi en ev resa upp till Er i Avesta. Pele hade lovat ringa Er om saken och har kanske gjort det nu. Eftersom vi inget hört, antar vi att vi kan resa och ber att Ni köper ett paket snabbblöjor till Nalle (på Konsum, ett blått paket med vita prickar), eller någon annan sort. Han är inte torr på nätterna än. Och om ni vill köpa ett paket. Vi har ätit upp det Björn hade med sig. Tusen tack för det förresten. Vi tar med ett paket av det finska brödet ni gillade, då ni var här, till er.

Det ska bli kul att återigen få besöka er, det är lika roligt varje gång tycker vi. Nalle väntar sig alldeles sjuk efter denna resan. Men mest tycks han sakna Isabellan, som han pratar om jämt. Farbror Pelles Volvo tycks inte bli riktigt så populär.

V i åker på eftermiddagen härifrån och anländer väl fram till kvällen. Hoppas det inte blir alltför mycket besvär och trassel nu då vi blir så många för er.

Kära hälsningar och varma kramar ifrån

Nalle, Lasse och Margareta.

P.S. Hälsa Björn!

Mamaia 1963-08-21



från Margareta till Rune och Inga.

Hejsan alla 3!

Äntligen ska det komma ett litet brev från oss här i Mamaia. Vi har det bara fint och gossar oss här i solskenet varje dag.

Mamaia är en härlig plats att leva på och Rumänien är ett synnerligen vänligt och gästfritt land. Alla här är så rara och Nallesblå ögon och vita hår gör att vi får många som pratar med oss. Men Rumänskan är ett svårt språk väldigt likt franskan och det kan vi inte mycket, men tyska förstår en del. Engelska däremot är det inte många som kan. Vi har fått bekanta här på stranden av en familj ifrån Budarest som vi ska brevväxla med. De hade två pojkar som läser engelska i skolan, och deras mamma kunde både engelska, tyska och franska.

Vi blir allt brunare för var dag. Nalle som solar och badar naken blir nog som en liten pepparkaksgubbe innan månaden är slut. Nalle är alldeles tokig i att bada i att bada och rusar ut i vågorna så skummet yr, sedan väl i vattnet niger han för varje våg. Lasse försöker fotografera honom, men det är inte lätt att hinna med för han springer hela tiden fram och tillbaka.

Leksaker gick vi på jakt efter här i Constansa som är närmaste stad (c:a 5 km härifrån) men det fanns inte så mycket sånt här. Men bra spadar har vi hittat.

Nalle leker så fint med barnen här fast han oftast inte görstår vad de säger. En svensk flicka hade han väldigt kul ihop med men nu har de rest hem.

Här finns ett arkeologiskt museum med fantastiskt fina marmorstatyer som de fann 1962 under den gamla järnvägsstationen.

Nästa vecka ska vi göra ett besök på en vinodling. Det ska bli kul. De sätter igång produktionen nu i slutet av augusti. Vi får smaka en del också. Mamaia är jätteflott med ett 60-tal hotell, restauranger, casino och affärscentrum, vi är imponerade.

Många kramar och hälsningar ifrån oss 3  
Margareta

P.S. Den 1 september kl 12.30 ska vi anlända på Arlanda, vi skickar ett kort då vi kommit hem. D.S.

Frösön 1963-09-19

från Margareta till Rune.

Käre Svärfar!

Först, många varma lyckönskningar på din födelsedag. Du blir kanske förvånad över att få paket häruppifrån, men Nalle och jag är fortfarande kvar här, och Lasse har inte kommit ut från sjukhuset ännu. Det blev en alvarlig historia för honom stackarn, men i det brev jack fick idag trodde han att han möjligen kunde bli utskriven i morgon, fredag. Ja, det var ingen vidare avslutning på en slö semester. Hoppas bara att Lasse blir fullt frisk och kan resa upp till oss här som vi bestämt.

Du blir kanske förskräckt över den tokiga presenten då får. Men vi tyckte dn var så kul, Nalle och jag hoppas nu bara att du gillar den här grejen

Nu har vi varit här över en vecka och haft sol och vackert varje dag. Idag var vi ner till brofästet hä på Frösösidan och matade fåglarna. Där fanns förutom en del änder också en massa kanadensiska gäss och de är jättestora. De var så tama att de rusade emot oss med öppna näbbar, och fick de inte bröd fort nog försökte de ta det själva. Jag hade kameran med men hann inte ta en bild då en av dem nöp Nalle i byxbaken. Då blev han förskräckt! Inte underligt då pippin nästan var lika hög som honom själv.

Nej nu måste jag sluta för denna gången med många grattis ifrån

mej, Nalle och Lasse samt mamma, Nisse och Gunilla

Margareta

Hälsa Inga och Björn.

Johanneshov 1963-10-23

från Margareta till Inga

Grattis på födelsedagen Inga!

Vi gratulerar dej varmt alla tre och, hoppas jag du får en trevlig födelsedag. Och att du kommer att gilla vad vi skickar dej.

Jag skäms som inte skrivit och tackat tidigare för min fina blus, som du skickade till min födelsedag. Tack så hemskt mycket!

Som du väl hörde av Björn så hade vi Pelle och Cissi här hos oss i lördags. Kenneth hade blivit större men långt ifrån som barn på tio månader brukar vara. De hade honom på golvet, och där låg han och rullade men det dröjer nog innan han kan krypa. Han hade haft en hemsk förkylning och matvägrade här hos oss. Det var 6-målet han skulle ha då på kvällen, de hade nämligen glömt nappflaskan

Vå mår bara fint alla tre, och nu hoppas vi, att vi kan komma ner hit snart till oss. Det skulle vara så kul att få träffas. Nalle pratar så ofta om er och Avesta. Dit åker han med sina tåg dagligen.

Slutar med kära hälsningar och gratulationer ifrån oss 3.

Margareta

P.S. Hälsa Rune och Björn ifrån oss!



Johanneshov söndag



Hejsan alla tre!

Många många tack för paket och brev. Hoppas ni är friska och krya allihop. vi har varit förkylda alla tre, men nu är vi bra igen. Särskilt Nalle har varit visser bl.a. hade han öroninflammation så han har fått både sulfa och penicillin. Men nu har han börjat få vara ute igen.

Tack för er inbjudan till jul. Vi tackar med förtjusning, det brukar vara så trevligt hos er under julen. Vi åker antagligen upp på måndagen den 23 december och blir nog kvar den veckan ut, om Ni vill ha oss. Nalle ser väldigt fram emot den här julen, då tomtén ska komma med många julklappar. Han är nog in den åldern nu så han kan uppskatta den verliga tjusningen med allihop.

Vet ni var Pelle och Cissi ska fira julen i år? De har ingenting sagt till oss än. På Lasses födelsedag kom de hit och hade Kenneth med sig fast de visste vi var förkylda. Hoppas att de inte blev smittade.

I går bakade jag och Nalle vetbullar. Han hade jättekul och en del bulla blev långa som tåg, avlånga alltså. Till Lucia ska vi baka pepparkakor också, men då äter han väl mest deg som förra året.

Nej nu måste jag sluta med många goa kramar och hälsningar till er 3 från oss 3  
Margareta

Tack så mycket för de fina presenterna. Skjortan var precis vad jag behövde.  
Lasse.

Johanneshov söndag

Nalle skrev till Farmor



från Margareta till Inga

Johanneshov söndag

Hej alla 3!

Skriver några rader som jag lovade då Inga och jag pratade i telefonen.

Ni ville ha några julklappsönskemål ifrån oss. Det blev inte så lätt som vi först inbillade oss. Men något litet åstadkom vi till sist. Jag önskar mej en liten flaska parfym "Gemey" eller någon annan sort. Nalle är helt tågbiten nu och skulle nog mest uppskatta sina trätåg med träräls. Vi såg det på tv, allt låg i en plastpåse. Annars gillar han nog säkert det där garaget du Inga pratade om. Lasse önskar sig en frimärkskatalog "Facit 1963".

Vi mår bara fint och det gör väl ni också hoppas jag.

Nalle han pratar hela dagarna nu, så vi blir ganska trötta ibland för det räcker inte med att man svarar ja och nej, utan man måste liksom upprepa hans fråga för han ska bli nöjd. Men snäll och go är han för det mesta. Han har kommit på ett knep då någon av oss blir arga på honom. Då skyndar han sig att säga "mamma snäll" eller "pappa snäll" och då är det så svårt att fortsätta att vara arg.

Någon snö har väl inte ni heller kvar i Avesta. Och ine har de någon på Frösön heller enligt mamma. Så vi hoppas det hunnit snöa till jul, då vi lovat Nalle provåka både spark, styrkälke och tefat som Gunilla har kvar sen hon var liten. Mest längtar han nog efter tågresan med ett "riktigt tåg" som han säger då det inte är ett tunnelbanetåg.

Vi reser upp den 22 dec med "Jämten" och hem den 1 jan. Lasse håller på och jobbar in nyårsafton nusom bäst.

Nu kan ni kanske inte komma hit nu någon gång före jul, det är väl halt på vägarna också. Men då ni kommer, får ni se, bo har ändrat litet här hemma. Nya blågröna fördragsgardiner i stora rummet, soffan och gungstolen är omklädda och fotöljen är nersågad. Det blir kul när ni än kommer till oss,

tycker

Nalle, Lasse och Margareta

och sänder kramar och hälsningar.

från Margareta till Inga och Rune

Johanneshov, tisdag

Hej igen!

Det här blir bara ett kort brev för att tala om att vi åker ifrån Stockholm med 11.35 tåget. Vi vet inte när det är i Krylbo. På torsdag alltså!

Sen måste vi nog be er att skaffa hem ett paket Mölnlycke stora snabblöjor (rött och gult paket). För dom är så besvärliga att ha med på tåget, och vi hinner nog inte fram medan affärerna är öppna. Tack för att ni ringde i går kväll. Nu hoppas vi bara att det här hinner fram i tid.

Hälsningar till er 3

Lasse och Margareta samt Nalle Puh.

från Margareta till Inga och Rune

Johanneshov fredag

Hej alla 3!

Och hjärtligt tack för senast. Vi tyckte alla tre att vistelsen i Avesta var genomlyckad. Resan hem gick fint. Vi fick stå till Sala men sedan fick vi sitta. Det här blir ett underligt brev särskilt vad stilen beträffar. Nalle hänger nämligen på min rygg med armarna om min hals.



Det underbara vädret gör att vi är ute hela dagarna i solen. Tråkigt nog kan inte Nalle få bada eftersom han också är vaccinerad nu. Var tvungna att göra om det då de ändrat till att intygen inte får vara längre än ett år.

Hoppas värmen håller i sej över pingsten, så vi alla får utnyttja solen och värmen.

Sänder några annonser jag hittat. Har inte funnit någon med plats på sjukhus än.

Kramar och pussar ifrån oss 3 till er 3.

Margareta.

från Margareta till Inga och Rune

Johanneshov tisdag

Käraste ni 3!

Har länge tänkt höra av mej, och nu äntligen ska det bli av. Först, hjärtinnerligt tack för de fina julklapparna. Nalle var alldeles galen då paketet kom, så det blev öppnat ganska snart så han fick se dina paket. Lasse klistrade garage en hel kväll innan vi åkte, och det blev så fint så.

Men tåget tog nog ändå priset. Rälsen har han framme jämt och kör och bygger om slingan. Just det att han kan sätta ihop båda tåget och rälsen själv är så bra.

Jag tyckte så mycket om att få parfymen och det tjusiga rostfria fatet blev vi så glada över båda. Att Lasse gillade katalogen behöver väl knappast nämnas, han hälsar och yackar.

På Frösön var det mesta sej likt förutom en del nyanskaffningar sen sist. Bl.a. hade mamma knutit en fin rya och vi fick välja ut ett mönster på en som hon skulle knyta åt oss. Det kanske vore nåt för dej Inga, det verkade väldigt kul. Så jag funderar på att försöka med en också.

Nisse var jultomte, men hade ingen mask utan skägg av bomull istället. Då det bultade på dörren och vi sa det var tomten rusade Nalle och öppnade och hälsade på tomten. Han var inte alls rädd, och sen dess tror han att allt han fick är från tomten.

Lars var förkyld redan vi åkte upp och blev sämre på juldagen låg han till sängs. Sedan blev Nalle likadan och så sist jag då vi skulle hem. Men trots allt han vi vara ute en del trots kylan också. Nalle fick en styrkälke som både jag och Gunilla haft och som mamma målat röd och en lite spark. Så han ville inte gå in då det var dags. Lasse och jag var ute på en restaurang en lördag och dansade, Det var kul förstås och så var vi på bio en kväll.

I löedags hade vi Pelle och Cissi och lille Kenneth hos oss. Nog tyckte vi Kenneth var hemskt liten, men man är ju ovan att se såna små nu. Han tycks inte bli de minsta bortskämd, utan snarare tvärtom.

Ni kommer väl ner snart och tittar på den lille, bara det blir mindre halt på vägarna. De tänkte visst åka upp till Avesta snart se de förresten.

Många kramar och hälsningar ifrån oss 3  
Margareta

Frösön 1964-02-20



Hej igen!

Som ni ser är vi i Jämtland. Vi blir en vecka här och åker hem på onsdag. Här är det riktig vinter med mycket snö och vi njuter. Lasse har köpt sej sportkläder. Nalle har så kul, han åker skidor kälke, spark och tefat.

Det ska bli kul att höra när ni flyttar till Sala.

Många hälsningar ifrån oss alla här och  
Lasse, Björn och Margareta

Kallhäll 1965-09-20

Käre Farfar!

Massor av gratulationer på födelsedagen. Detta paket kommer nog lite sent, men Ni har väl inte kommit hem än heller.

Tack förresten för de fina korten Ni sände ifrån Köpenhamn. Hoppas att Ni fick en alltigenom trevlig vistelse där. Nu väntar vi höra om vi får besök ifrån Er snart! Min mamma har varit här hos oss, men reste igår hem igen.

Björn hälsar och tackar farbror Björn för de fina tågkatalogerna. Han blev jätteglad!

Hoppas du gillar vad vi hittat på. Nalle sänder en grej som du kanske har nytta av då du ska fira arne.

Många kära hälsningar

Margareta

Kallhäll 1965-12-09

Hejsan alla tre!

Jag har länge tänkt skriva och tacka för de söta presenterna till Nilla. Bägaren var jättesöt och blir ett fint minne av 1-årsdagen. Tyget var så gulligt och jag ska försöka sy en klänning av det till jul. Just nu håller jag på oc syr en del till Nalle och en hängselkjol till mej själv.

Vi har varit så krassliga sista två veckorna. Nilla har varit sämst och haft feber ganska länge. Men nu håller vi på att bli bra igen verkar det.

Vi har pratat med Pelle och Cissi och dom tyckte vi skulle resa upp till Er i jul istället för dem. I år ville dom fira jul med deras släkt då de nyss mist både Ingrid och hennes far. Så vi kommer upp till Er då, om Ni inte har något emot det. Lasse tar ut semester mellan jul och nyår. Hoppas Inga inte stökar för mycket och jag ska hjälpa till då jag kommer.

Nalle har skrivt och bett tomten komma i år (den kom inte förra året) och idag fick han svar ifrån "Posttomten" på Skansen, så nu är han överlycklig. Vi får väl se om vi kan ordna en tomte!

Nej nu måste jag sluta för denna gång. Vi ska baka pepparkakor idag och har lite brått. Många kramar ifrån oss alla 4.

Er  
Margareta



Bollmora, tisdag 1967-09-19



Käre Rune!

Vi vill gratulera dej på din födelsedag i morgon! Hoppas du gillar saken vi skickar. Det är ju så svårt att hitta på presenter.

Så måste jag tacka er för min present som just nu kom. Handdukarna var jättesöta och stuvbiten tyckte jag mycket om också. I lördags kom ett kort ifrån Centralen i Stockholm om paketet, men då var det stängt så jag ringde igår, och nu kom en lastbil med det, Det är nog lättast om du skikar paket per post i fortsättningen, det går nog fortare. De kör nämligen inte ut paketen direkt då det är så långt, annars vet de ju inte om de får sina 7.50 för utkörningen. Det här kunde ju inte ni veta, ni tänkte först och främst på att det skulle gå fort. Jag är så glad över det jag fick, och det spelar ju alls ingen roll, att jag fick det lite sent.

Tack för brevet också det var kul att få läsa om hur ni har det.

Vi mår fint förutom att vi är lite förkylda. Björn går i skolan och trivs så bra. Skolan ligger så nära och infärd utan bara gångvägar har han dit. Skolfrukost äter han där redan ifrån första dagen, och det går visst också bra, fast vi var lite oroliga för det.

Nu har vi beställt en massa lökar och plantor som vi ska sätta i höst. Så nu hoppas vi att det ska bli tjusigt på vår tomt till våren och sommaren. Hoppas att ni kommer hit snart igen, det blev så kort, då ni var här sist.

Björn ber mej hälsa och tack för den jättefina tågvarnen, som han fick till födelsedagen. Precis en sådan han hade önskat sig. Snart kan han väl själv skriva och tacka för sina presenter.

Jag har två dagbarn nu, och tjänar lite extra. Det är en grannfamiljs 9-åriga son och sexåriga dotter. Det går fint! Vi har ändå så många barn här jämt som leker, så skillnaden blir inte så stor precis.

Nilla leker hela dagarna med vår närmaste grannes flicka, som är 3 år. Men ibland rymmer dom, och då får vi ut och leta. Tur det är bara gångvägar här omkring.

Vi har också haft jättefint väder sista tiden med sol.

Nej nu måste det här paketet iväg till posten.

Många hälsningar till Dej och Inga från oss 4  
Margareta

Tyresö 1968-11-06

Kära farfar!

Vi alla fem gratulerar dej på Fars Dag! Hoppas du gillar presenten!

Vi mår fint, här är kallt, men ingen snö. Nu har vi köpt huset av HSB, och nu håller vi på att göra om det litet efter vår smak. Just nu håller Lasse på med vinden, som vi ska försöka göra ett stort lektrum av. Bl. a. ska Nalles elektriska tåg dit upp sedan.

Hoppas ni har kommit till rätta i Borås nu och att ni trivs båda. Snart kanske ni kan hälsa på oss igen.

Camilla är så rolig nu, och pratar riktigt bra svenska. Hon och Nilla har så kul ihop. Björn går i andra klass nu, som du vet, och det är roligare än förra året.

Kära hälsningar från oss 5.

Margareta.

Bollis fredag 1975-08-22

Hej farmor!

Äntligen ska du få ett litet brev. Har länge tänkt skriva. Här mår vi bara fint, fast det är lite tomt efter pappa förstås. Han har så jobbigt der nere, så han är visst lite orolig för hur han ska få nån tid över för oss då vi kommer. Men vi ska väl klara oss själva hoppas jag. Kanske jag tar med symaskinen ner, så är jag sysselsatt. Så har jag börjat virka poncho åt flickorna. Jag har så mycket garn i olika färger. Har fått av mamma också. Hon kommer inte ner hit nu i augusti utan båda kommer ner i början av september, då lilla nya barnbarnet Susanna ska döpas den 6 september. Dom ska bo här då Mamma och Nisse.

Har Du beslutat Dig för att resa till Din syster? Eller ska Du åka med nån sällskapsresa. Det kanske kan bli av med båda delarna!

I lördags var vi och badade. Men det blev nog sista gången i år för sen dess har vi haft regn och mulet väder. I dag åska och skyfall. På söndagen var vi på Grönan jag och flickorna. Hade lovat Camilla att vi skulle åka dit i år. Det blev inte av förra året. Gunilla fick följa med en kompis då.

I går hade jag en av Lasses arbetskamraters fru här på pizza. Hon var bra avundsjuk på att vi ska åka till Schweiz. Och i kväll är vi borbjudna till Anne och Marie och deras mamma.

Här kommer fullmakten! Ha det så bra, och sköt om Dig Inga.

Kramar från oss 4

Din Margareta

P.S. Lasses adress :

Parking Hôtel  
Rond Point 9  
Lausanne  
Suisse

Bollis, onsdag

Hej Inga!

Nu är du väl hemma och igång med att sticka igen. Flickorna våra är borta ännu en vecka. Det känns som de varit borta en månad istället för en vecka. Men de har skickat flera kort och de tycks ha jättekul. Bl.a. har en ko fått en kalv och så finns det kattungar. Nu har dom jättefint väder där uppe också.

Lasse och jag, som inte är vana att vara barlediga har inte utnyttjat friheten så mycket. Lasse måste plugga också för på torsdag nästa vecka flyger han till Schweiz. Måste ordna en del före kursens början.

Men förra veckan tog han två semesterdagar. Torsdagen var vi i Uppsala på Carolina Rediviva och släktforskade. Sen på fredagen var vi på arkiv i Stockholm och på Kungliga Biblioteket. Åt god middag på Lottas krog efteråt. Så har vi varit på bio en kväll.

Nu på lördag har vi tänkt åka på någon auktion på landet. Det kan ju vara kul. Och på söndag är vi bjudna hem till en familj som också ska flytta till Schweiz. Pappan jobbar på LM i Midsommarkransen och ska gå i samma kurs som Lars. Kul att bli bekanta.

Detta blir inte så fint. Jag sitter ute hos en väninna, hon är borta, och jag passar hennes katt. Tål inte träffa honom inne. Får världens snuva.

Du har väl en hel del att ordna med nu. Det var så trevligt att ha dej här, och att vara med dej i Kolarbo. Det gör vi om, Inga.

Många mjuka kramar från Din

Margareta

Hej Inga!

Hoppas allt är bra med Dig. Jag tycker Du ska försöka resa bort ett tag. Men det är klart att det också känns lite gruvsamt då du inte känner Dig bra.

Här har i det så skönt, just nu sitter jag i solgasset på altanen och fikar. Rena lyxtillvaron! Fast jag är lärare om dagarna då flickorna pluggar på läxor hemifrån. De ska börja här i franska skolan på åndag. Björn har nu börjat i sin amerikanska privatskola. Det g'r visst rätt bra. Nästa vecka ska han med på utflykt till Luzern och i slutet av veckan ska dom på camp i Montana och åka skidor. Hoppas han lär en del engelska.

Cocktailpartyt gick fint i onsdags Slottet var tjusigt, men det luktade lite unket i trappan. Härliga pastejer fick vi serverade till drinkarna. Jag åt jättemånga! Men det var lite jobbigt att prata engelska och hälsa på alla. Gästerna var Lasses kurskamras

ter med fruar, och från Jordens alla höm. Tur jag har långkjolar med, för det tycks bli mycket fester.

I går hade Lasses matte-lärare gravlax för skandinaverna, och i morgon ska vi till den svenska familjen vi umgås med. I dag har jag blivit bekant med en norsk fru, vars man går på Lasses skola. Hon verkar trevlig och vi förstår varann. En fru i våmingen under oss är från sydamerika, vi träffades på partyt, men det blir jobbigt med engelska i längden.

Filckorna har köpt sig varsin kassett-bandspelare här. de har sparat länge hemma till det. Så har Björn köpt en fickkalkylator, som är mycket bättre och billigare här än i Sverige. Annars är det dyrt här! Flotta affärer och fina varor, men dyrt. Bröd, frukt och grönsaker är billigt.

Alldelers härintill där vi bor växer bl.a. vindruvor på sluttningarna. Vi bor i ett villasamhälle lite utanför Lausanne, som heter La Conversion. Två mindre affärer finns i närheten. Men inne i stan finns snabbköp.

Våningen är så tjugig, och större än huset hemma, kostar LM drygt 3000:- i månaden också. 2 badrum och heltäckningsmattor.

Kramar från oss alla 5  
Margareta.

Hej Inga!



Hej Inga!

Nu är vi här, och det är verkligen härligt här. Flygresan gick fint, och vi hade klart väder. Lasse mötte och körde oss hem. Våningen är lika stor som vårt hus med två badrum, jättestort vardagsrum med glasvägg och stor altan med utsikt över sjön och Alpena. I går var vi på stan och åt på en restaurang. Vi fick så god och riklig mat! Så var vi och hälsade på det svenska paret. De bor i höghus. Idag har jag och barnen sett på stan själva. det var kul, det finns så många fina affärer, men det är ganska dyrt. Men all frukt är så billig. På onsdag ska vi på cocktailparty.

Kramar från oss  
Margareta

Adressen är:  
Le Flonzel  
Apt 2  
Route de Belmont  
1093 La Conversion  
Suisse

Hej Inga!

Tack för brevet! Så skönt att Du känner Dig bättre nu. Hoppas Du hittar en trevlig en trevlig lägenhet också, det finns väl en hel del att välja på. Det gör det här också! Överallt man åker, så står det att det finns våningar till salu. Eller tomter! Men dtra förstås.

Denna sista veckan har de haft ledigt torsdag-söndag på Lasses skola. Så vi har varit ute och åkt bil en del. Synd att det inte passade in med barnens skolledighet. De hade lov veckan innan. Vi hann i alla fall med en tur före lunch både torsdag och fredag åkte vi in i Frankrike. På torsdan till Evian, som ligger mitt emot på andra sidan sjön. Stan är så lik Östersund på kvällarna då alla ljusen lyser. det var en rätt liten stad i jämförelse med Lausanne, men med ett flott Casino. Vägen dit gick tätt efter sjön nedanför det snötäckta fjället, som också ligger mitt emot oss. På torsdagen var vi till en stad i nordöst som heter Pontarler. Där handlade jag garn, Lasse en bok, och så köpte vi kastanjer, jättebilliga, vin och stora tjocka pain riche.

På söndagen var Lasse och jag ute på en rundtur och där var så vackert så vi blev andlösa. Just nu är höstfärgerna så vackra, mycket mörkare färger än hemma. Överallt var så vackert. Lasse bara stannade och fotograferade. Ibland var vi djupt i en dal och hade snöklädda toppar runt, och ibland var vi uppe bland snön själva. Man undrar hur människor kan bo där det är så brant! Men det är rysligt så dom kör omkring på de smala vägarna. Alla har så brått fast det är så vackert!

Vi trivs bra och nu har jag börjat lära mig handla vettigt också. Köttet är väldigt dyrt, men bröd och ost, frukt och grönsaker är billigt. Det är fortfarande roligt att gå och titta i varuhuset. Men jag har lunchen för flickorna att passa mella 11-12.30. Så är det inte många fruar som jobbar här heller. Deras män åker hem på lunch! Hela stan är stängd 12-12.30 varje dag. Posten också!

Ibland har vi varit ute på restaurang, senast i söndags, då vi åt i Montreaux, verkligen god mat och mycket får man! snart ska Lasse och jag på Ost och Vinfest här i stan nedanför oss, som heter Lutry. Det är lärare och föräldrar på Björns skola, som ska ha gemensam fest.

Skrev jag att det höls vinskördefest i Lutry för många veckor sen, Våra flickor fick tillsammans med övriga skolbarn delta i kortegen. Det var en fantastisk kortege! Flickorna hade ljusblå långa klänningar och vita spetsmössor. Deras nummer hette "Dop".

På tv har vi sett svenska barnprogram varje måndag, Emil i Lönneberga och Herkules.

Många hälsningar från oss alla.

Din Margareta

Hej Inga!

Lasse blev så glad åt de fina korten ifrån dej och Björn. Nu fyller han i morgon och vi ska fira honom. Vi hade köpt en fin kalkylator, med den fick han på Fars Dag istället, då vi bedömde att han behövde den så fort som möjligt i arbetet på skolan. Den gillar han, och håller på med den varje ledig stund. Han är så intresserad av matematik!

No har jag köpt ett kilo brevklipp med Schweiziska märken, det har han önskat sig, och så har vi köpt några småsaker från barnen. Då han kommit från skolan vid 18-tiden ska vi gå upp till en Restaurang som ligger här ovanför oss på berget och vi ska bjuda honom på middag. Då behöver vi inte åka bil och alltså kan han få lite vin också. Han och jag har varit där en gång tidigare, och de har jättegod mat.

Förra helgen var vi hemma för Lasse hade en redogörelse, som tog hela helgen, men nu sista lördag-söndag var han rätt ledig. På lördagen åkte vi till en liten stad Vivey där vi gick på varuhus och tittade. Julruschen är i full gång och det är så fina prydnader överallt. Sen på söndag hade vi lovat flickorna att åka till Chamonie i Frankrike där man kan se Mount Blanc som är 4807 m högt och högst i Europa. Men vi valde kortaste vägen, och den var så brant. Först åkte vi genom moln sen på 1500 m började snön och vi måste vända, då det blev snö på vägen. Men det var så vackert där också med alla tjustiga höstfärger. särskilt de knallgula lärkträden!

Sen åkte vi en annan slinga upp till några gamla byar och en stor vintersportort som hette Villars s-Ollon. Där var så tjustigt med höga snöklädda alptoppar runt om. Gissa om vi fotograferade, för solen sken så det gnistrade. Fickorna tog också många bilder. så vill dom jag ska berätta att vi åkte bil genom många moln, det tyckte dom var kul.

I dag skiner solen och det är så härligt höstväder. Jag plockade förresten blommor då vi var så där högt uppe. Flera av sorterna var helt nya för oss. Och Du skulle se så konstiga träd här finns. Och olika sorters palmer här nere vid sjön.

Vi håller på och diskuterar om vi ska åka hem till jul. Nog blir det lite knappt om tid. Lasse slutar den 17 dec. och barnen den 19 dec. Barnen tycker det kan inte bli riktig jul här, och dom saknar svensk tv. Men jag grugar mig för att komma hem någon dag före och rusa ut och handla mat och dyl. Vi få se!

Jag njuter av att bo här och har det skönt med att gå på stan eller sy eller sticka. I dag har jag bakat bullar, det blev uppskattat. Så gör jag lite jobbigare mat här än hemma.

Många kramar till dig från oss 5

Din Margareta



La Conversion 1975-12-08

Hej Inga!

Förlåt dröjsmålet, men vi hade lite svårt att få papperen bevitnade. Skulle ju helst vara två personer med olika efternamn tyckte Lasse.

Tack för brevet gulliga Du. Så bra Att Du känner Dig bra. Vi har inte heller varit sjuka, barnen har inte ens varit förkylda, bara jag.

I dag har Barbro och lilla Anna (9 mån) varit här hela dan. Och på onsdag ska vi alla baka pepparkakor, för då kommer Barbro hit och flickorna slutar tidigt i skolan. Sen på lördag ska vi ha en ilten fest här tillsammans, med Barbro och Gösta. Vi ska ha sill och Janssons frästelse, köttbullar och lite annat gott. Samma kväll hölls den stora avslutningsfesten för eleverna i Lasses skola med fruar. Men vi ska alltså inte vara med på slottet. Tycker det hela är bra fänigt märkvärdigt med betjänter, orkester, silver och kristall. Det hela kostar 500:- för två personer.

I lördags åkte vi till en liten stad i närheten och tittade i varuhus, Björn och flickorna tyckte det var kul.

Sen på söndag blev äntligen turen till Chamonix i Frankrike av. Jag hade bespetsat mig på att få se Mount Blanc, Europas högsta fjäll på 4807 m. Förra gången fick vi vända, då det var snö på vägen. Men nu tog vi en annan väg över Geneve. Det verkade så dimmigt och mulet under vägen. Men då vi närmade oss Chamonie, som ligger högt, kom solen och där var så vackert! Som en helt annan värld med strålande sol, blå himmel, rimfrost och snö på gatorna. Ungefär -10 grader och allt gnistrade!

Vi gick på gatorna och fotograferade de snöbetäckta topparna runt om. Däribland också Mount Blanc. Det var en upplevelse tyckte vi alla!

Den 19/12 flyger jag och barnen hem och Lasse kommer den 22/12 hem med bilen. Vi längtar alla hem till julen. Jag får ta det enkelt med julmaten! Kanske vi kan träffas då?

Kramar från oss alla 5

Din Margareta.

