

Lübeck 1963?-07-17

från Ingrid till Lars, Margareta



Hej alla 3!

Som ni ser är vi nu i Lübeck. Här är mycket att se, men rätt varmt så man blir trött i fötterna. I morron skall vi åka till Hanburg, där blir det ännu mer att se. Vi tycker vår resa har vore så trevlig, men så bor vi också. Haft tur med vädret. Här bor viså trevligt i en familjevilla, vi har bara 5 min väg ner till den stora strandplagen. vi har åkt i 2 vån-buss hit till Lübeck, dert var kul. På söndag morron kommer vi till Stockholm med tåg från Trelleberg lördag 20.30. Då tar vi Stockholmståget därifrån på kvällen

De käraste kälsningar från oss 3

Mormor

P.S. Kommer 8.08 söndag morron

från Ingrid till Lars, Margareta



Hej alla 5! Tack för brev! Skönt att ally gick bra med resan. Vädret här har inte vare så särskilt bra. En dag var jättesolig, den dagen hängde jag tvätt och fick allt torrt och det doftade så gott av kläderna. Turva? Ja, nu på lördag morron kommer Gunilla. Blir nog en lång bussresa, hon brukar ju inte må så bra i buss, men det är ju kyligare på natten. Tar kanske omkring 10 tim hit. Jag tänker så mycket på Björn. Hoppas allt ordnas till det bästa för honom. Nu har jag drage hem allt i frysen. Jag hade massor av bär där nere, men nu är allt här. Den där frysen skulle ha kostat 1200 i rätt pris.

Kära hälsningar från oss. Mormor

från Ingrid till Lars, Margareta



Hej alla 5!

Slutligen skall jag få iväg kortet jag köpte då vi var till "Åre Vidden". Det ligger någon km innan Åre Björnängar. Vi var inte fram till Åre. Det var mycket tjugigare här än i Åre. Samma strålande väder som förra året och jätterofullt där mellan fjällen. Kaffe och god soppa då vi kom dit kl. 11 sen lunch kl. 1 med massor av mat, stort smörgåsbord med alla läckerheter, så kalvjärpe till som rätt + efterrättskaffe. Vi var 48 st i år. Vi blev riktigt bruna där i solgasset. Vilken stiligt hotel och vilohem för hand-dikappade D.H.R. Skall skriva sedan, här är allt prima.

Kära hälsningar till er fem från oss

morfars och mormors

från Ingrid till Lars, Margareta



På detta hotellet åt vi middag.

De sätter stämpeln mitt på kortet, så det blev ju ingen plats att skriva.

Hej alla 5! Nu är vi hemma igen efter bussresan till "Härjedalen"! vi hade bra väder och trivsam dag på alla sätt. Då vi kom hem började regnet ösa ner. I dag har vi mulet och kallt. Tur att Gunilla är här denna veckan. Vi hoppas det skall bli bättre då hon kommer. Här växer allt så dåligt, är för kallt.

Kära hälsningar från oss 2.

Mormor

från Ingrid till Lars, Margareta



Hej alla 5!

1000 tack för både brev och flera kort. Roligt att få veta var ni befinner er nu då ni åker bil. Jag började skriva ett brev, som jag tänkte få iväg till er i dag. Men man skall aldrig tänka sej få vara i fred då man vill. Det kom förstas 2 st tanter hit idag så det blev inte något brev till er idag. Jag skulle skriva om kvällarna, men då ser man på tv och sen blir man trött. Vi mår bra. Jag är så var vid att jag är lite yr ibland, så det bår bra jag är hellre bättre än sämre tycker jag. Denna veckan har inte vare något vidare väder. 3 dar regn hittills idag har vare både sol och mulet. Skönt att Nilla kryat på sej fort. Kära hälsningar från oss till er alla 5.

Mormor

från Ingrid till Lars, Margareta



Hej! Jag har inte fått iväg något brev denna veckan heller. Idagåkte Nisse med tåg 10.00. Han ville komma till Stockholm lite tidigare på kvällen. Hörde av Lennart idag att att Gunilla hade bleve sjuk, det är ju otur också, då Nisse kommer och de hade ju tänkt bjuda han ut på restaurang (?) Här går en virus med ont i halsen, hosta och huvudvärk. Det är sjuka här i huset, en del har fått "var" i bihålorna av eländet. Får väl hoppas att kunna slippa undan. Jag håller på att koka saft av röda vinbär idag. Hoppas ni är friska. Kära hälsningar till er 5 från mamma.

Frösön 1972-09-29

från Ingrid till Lars, Margareta



Kära gulliga alla 5!

hjärtevarmt tack för det gulliga brevet i dag! Jag blir så rörd då du skriver alldeles för mycket rart till mej. Jag har ju världens bästa flickor + mågar och underbara barnbarn, vad kan man mera önska sig. du skriver ju så långa och trevliga brev på alla sätt. Så tur att ni inte åkte till stan med Björn då han var så dålig, det är ju virusen, som är så förbi den kan ju sätta sig i lederna eller nån annan stans, man skall dricka väldigt mycke då man har infektion i halsen, för de stackars njurarna skall ju ta emot allt elände man svöljer ner, då halsen är infekterad. Skönt att han blivit bättre nu, som jag väl hoppas att han har blivit.

Hej igen, jag fick ta en paus i skrivandet för Hildur kom och skulle betala hyran. Jag sa jag höll på att skriva till dej, så hon stannade inte så länge.

I tisdags var Karin N. och jag till Rödön och plockade lingon. Lasse åkte dit med oss i sin bil och hämtade oss också, vi plockade 5 liter var Karin och jag. Jag fick Karins bär ockiså, för hon hade fått av sinasvägerskor, som hade varit till Stugun och plockat lingon helgen förut. Det blev en del att sylta, men nu är det gjort.

De här 14 dagarna har gått fort då jag varit ensam. Tänkte göra så mycket, men det har inte alls bleve så mycket gjort, som jag tänkt. Hoppas ni har fått kort från Nisse, jag har fått 2 st, han trivs och har det trevligt så nu har han väl mycket, mycket att berätta för sina pensionärer då han kommer hem. Tur att han får vara frisk den här resan.

På söndag eftermiddag kommer han hem. De kommer till Arlanda lördag kväll åker sedan buss till Uppsala och övernattar där, och fortsätter med buss hem hit på söndag.

I går var jag och handlade på "Traktören" det är vå nya livsmedelshall, det är Ica som flyttat upp i nya huset bredvid Handelsbanken vid Stortorget. "Kans" och Hybinetts bokhandel har också flyttat in där. de hade en massa bra öppningserbjudanden, så nu är fysen proppfull.

Nu har blommorna frusit så i dag har jag vare ute och städat bort det mesta, de ser såp tråkiga ut då de hänger som trasor på sina stjälkar. Det var på onsdags natt de frös, så de har ju riktigt hunnit blomma ut i sommar.

Jag har också skickat in på dej i namnlotteriet på present Guld-fynd, får se då om vi har tur. Va kul att du skickat efter den käcka kappan hoppas du får den, för den är det nog många som nappar på. Du vet

vad jag har älskat min stickade gula, de är jättehärliga och vilken bra bilkappa, och även bra färg. Hoppas innerligt att den finns kvar så du får den.

Va trevligt du varit på föräldramöte, bäst du gör nu första åren, då flickorna blir större får ni nog inte gå dit. Så bra att Björn har sällskap till "Juden" då blir det ju mera intresse för honom då han har ennära kamrat i sällskap där.

Va skönt att ni haft in bilen och fått fläkten bytt, hörde på tv om att "Volvo" hade fel på fästet vid "ratten" och "fläkten", det var ju 2 farliga ställen, fast det var ju äldre bilar, men man vet ju inte vad de upptäcker på de nya heller. Skönt att ni fick "Fläkten" bytt. Rattens fel tyckte jag hördes otäckt då jag hörde det i tv.

Jag skriver så slarvigt så detta går väl inte att läsa. Ja nästa helg kommer G.L. (Gunilla och Lennart) det blir ju kul, trots att bilen är ny ängslas man innan de är här, det var ju så också då ni var på väg upp och likadant innan man vet att hemresan gått nra, det kändes jätteskönt då du ringde på natten då ni hade kommit, sen kunde man sova gott.

I kväll kommer väl hyres-betalarna, ja en del kommer väl i morron. Jag har redan fått av 4 st. Jag hade kort från Finland i dag. Jenny, Oskar och Åke är där. Åke har bilen, så de har åkt runt och tittat på många pätsar skriver Jenny och vackert väder har de haft. Kortet är från "Lahti". Förut hade varit till Värmland.

Nej nu skall jag koka mej kaffe och sedan skall jag dammsuga och snugga till lite till helgen. Jättehårda kramar till mina 5 kära och jag hoppas att ni nu är friska alla. Var rädd om Björn nu så han inte sjuknar om igen.

Ha det så bra allihop och käraste hälsningar från mormor Inga på Frösön.

P.S. Gunilla ringde i morse från jobbet, på söndag skulle hon jobba, i kväll skulle de till kamrat till Lennart.

från Ingrid till Lars, Margareta



Hej alla 5!

Äntligen skall ni få ett livstecken från mej. Det blir inte av att skriva då man är borta. Här ösregnar det i dag. I kväll har vi vare till Kerstin och Uno och äte surströmming. I morron åker Oskar och jag till Kristinehamn och hälsar på Anna, hoppas det5 blir bättre väder där. Hoppas allt är prima hos (er?). Jag stannar här över helgen, jag ringer då jag kommer till stockholm.

Kära hälsningar
Mormor

från Ingrid till Lars, Margareta



Hej alla 5!

Sänder en helghälsning från oss. Här har vi massor av snö. Men Musse gillar inte att vara ute nu. Men det blir ju ljusare i höstmörkret med snö. Jag är ränn skaplig, har lite besvär med min blåskattarr på hösten som vanligt. Hoppas allt är bra hos er. Nisse har gubbar här, som sätter bräder på huset. Putsen har ramlat av på en stor bit på ena gaveln.

Kära hälsningar från oss 2. Ha det så bra.
Morfar och Mormor.