

Överbygd 1994-04-29



från Camilla till Margareta

Hej mamma!

Tänkte att jag skulle skriva några rader. Det är ju inte alltför ofta jag hör av mig.

Har nu precis lagt Ina för kvällen. Än så länge går allting bara bra här. Det ser också ut som om våren vill komma lite tidigare, änvad det har gjort förut om åren. Dagarna har blivit längre och ljusare. Om ca två månader vänder solen sig igen, och det blir mildare. Men, men vi får väl först glädja oss till den korta men intensiva sommaren här uppe.

Ina har det bara bra på dagis, som sagt så är hon ett riktigt dagisbarn. Till hösten kommer hon att gå varje dag, vi får se hur det går. Men det skall nog inte vara några problem. Är just nu inne på en "gnällperiod", jag hoppas att den går över väldigt fort. Hon skall ju göra, vara där jag är. Det blir lite tungt och slitsamt, men, men, sånt är livet.

Det skall bli kul att komma till Stockholm i sommar. Jag ser fram mot det, till allting vi skall göra och allting vi inte hinner göra. Som det ser ut hittills tar vi em. tåget från Oslo tisdagden 19 juli och åker

hem med nattåget fredagen den 29 juli. Med detta är inte helt avklarat ännu. Vi hörs när det närmar sig.

I helgen var vi och körde scooter i fjället. Vi fick skjuts in till en hytta och där låg vi över i två nätter med Ina. Vi hade hoppats på och få lite isfiske, men tji fick vi. Vi får se om vi prövar oss flera gånger med isfisket, men då lär det bara bli över endag.

På jobbet är det fullt upp. Vi håller på att planera personalgruppen, och bara det är et helvete. Vi får bara hoppas att folk blir nöjda, men det blir ju alltid någon som är missnöjd. Fast det kan vi ju prata om i sommar.

Eventuellt kommer jag att läsa decentraliserad 10-poängare kurs i höst. Det kommer att vara i 1½ år, 6-åringarna i skolan. Inte för att det är mitt största intresse för att börja plugga igen, men förnuftigt är det i alla fall. Jag kommer att ha ner möjligheter att söka jobb längre fram. Speciellt nu när det är bestämt att alla sex-åriga skall in i skolan frångående med 1996.

Jag sänder med några kort från oss och så sluta jg detta brev här.

Många kramar,
dottern Camilla i Nord Norge.

P.S. de övriga två här hälsar så gott.